

ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ



Γεννήθηκε το 1917 στο Σάντα φε της Μπογκοτά στην Κολομβία.

Είναι ο ιδρυτής των Γνωστικών Σχολών παγκοσμίως.

Οι διδασκαλίες του έχουν διαδοθεί σήμερα σ' όλο τον πλανήτη.

Είναι συγγραφέας άνω των [75 βιβλίων Εσωτερισμού](#) ►. Τα βιβλία του περιέχουν την σύνθεση πολλών παραδόσεων και την δυνατότητα να ζήσει κανείς στην ΠΡΑΞΗ την εσώτερη κληρονομιά που μας άφησε αυτός ο αξιοσέβαστος δάσκαλος.

Σαν αστραπή εν μέσω καταιγίδας, ανάμεσα στη βοή των αιώνων, την ιστορία και τις ιδεολογίες, η ασυνήθιστη εικόνα μιας μοναδικής προσωπικότητας εμφανίζεται στα μέσα του 20ου αιώνα, μια προσωπικότητα που ενώθηκε βαθιά με τον πρακτικό Ερμητισμό και τις ανεξιχνίαστες διδασκαλίες της Ανατολής και της Δύσης.

Στη ζωή του υπέδειξε με το παράδειγμά του και έζησε τη διδασκαλία της Επανάστασης της Συνείδησης, διδάσκοντάς μας τον ψυχολογικό θάνατο που αποτελείται από τη διάλυση των σφαλμάτων και ψυχολογικών ελαττωμάτων ώστε να γεννηθούν οι αρετές, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε «δεύτερη γέννηση» που είναι η σοφή χρήση των ενέργειών μας και η ανώτερη θυσία για την ανθρωπότητα.

Με την σοφία του, με την αγάπη του και πάνω απ' όλα με την δύναμή του μας αποκαλύπτει το φως της Γνώσης - τις πιο υπερβατικές διδασκαλίες ώστε να μπορέσουμε να ενωθούμε με το ίδιο μας το **Είναι**.

Ενώ είναι αλήθεια, σύμφωνα με τους αλχημιστικούς όρους, ότι όλα τα ανθρώπινα όντα και όλες οι φυλές δεν είναι παρά η εξέλιξη του κοσμικού σπέρματος που συνεχώς ανακυκλώνονται μέσα στο αυγό της φύσης και με σκληρή δουλειά προσπαθούν να παράγουν νέους και πιο μεγαλειώδεις καρπούς μέσα σε άπειρες επαναλήψεις και εκλεπτύνσεις, μεταφρασμένες σε Ηλιακούς Ανθρώπους ή ζωντανές Φιλοσοφικές Πέτρες, είναι επίσης αλήθεια ότι ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ είναι για αυτή και τις μελλοντικές γενιές, σε βάθος χιλιετιών, μια υπέροχη έκφραση αυτών των ηλεκτρικών μυστηριωδών δυνάμεων, σπερματικών και πυρογενών, οι οποίες σε εποχές μακρινές μεταξύ τους, δραπετεύουν όπως ο μυθικός Προμηθέας από τους κόλπους του Ιερού Απολύτου αφηρημένου διαστήματος, για να φέρουν όπως ο Ολύμπιος Ερμής, νέα και αδιάψευστα μηνύματα τα οποία περιέχουν τα πιο μεγάλα μυστικά του Σύμπαντος και των αινιγματικών κατοικιών των παιδιών της Φωτιάς.

Ναι, ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ («Ο Λόγος του Θεού» σύμφωνα με την καβαλιστική φωνητική παράδοση ή «Δικαιοσύνη του Θεού» σύμφωνα με την ορθοδοξία των Εβραϊκών κειμένων) επέστρεψε για να κατοικήσει ξανά στα κύματα της ύπαρξης, τις

σφαίρες των Αεόν, τους γύρους των αποκρυσταλλώσεων της ύλης προκειμένου να θεσπίσει, με την βοήθεια της κοσμικής μήτρας, ένα ανθρώπινο με το πεπρωμένο του, καθορισμένο σε αυτό τον παράξενο πλανήτη, όπου οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει την ύπαρξη του Θεού και έχουν κακόβουλα διαχωρίσει τους εαυτούς τους από τις αρχές που διέπουν τους νόμους και από όπου προέρχεται το Σύμπαν και ότι εμπειριέχεται σε αυτό, με τον επακόλουθο εκφυλισμό που ενδυναμώνεται από την άγνοια και το θανατηφόρο στίγμα της σωματικής και ψυχικής κενότητας.

Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ταξίδεψε ολόκληρες χώρες σαν απλός προσκυνητής ή ερημίτης, έχοντας στην τσέπη του αλχημιστικές συνταγές και σύμβολα που θα γίνονταν αργότερα πραγματείες υπερβατικής Σεξολογίας, φυσικής Ιατρικής, Ανατολικής Ψυχολογίας, Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας που δεν είχαν ποτέ πριν διατυπωθεί δημόσια και ισχύουν για τις ανθρωπότητες του μέλλοντος, λόγω της φθοράς της κοινωνίας μας η οποία χρησιμοποιεί τα πάντα για την λατρεία του βρώμικου κέρδους;

Ποιός ή τι ήταν και είναι κρυμμένο πίσω από αυτό το συνοφρύωμα που όπως ένας θρυλικός Λεονάρντο Ντα Βίντσι εξετάζει την ύλη, την αντιύλη, τους ήλιους, τους κόσμους και τους γαλαξίες, εξάγοντας από αυτά αμέτρητα μυστικά τα οποία μέχρι σήμερα αγνοούσαν οι «παντογνώστες» της φυσικής, της χημείας, της γεωμετρίας, της λογικής και της στατιστικής του σήμερα;

Ποιό είναι το παράξενο δώρο ή η δύναμη που επιτρέπει σε αυτή την ανθρώπινη φιγούρα, να συνεχίσει, μετά την απενσάρκωση της το 1977, να εμφανίζεται στους μαθητές της με τη χρήση υπερδιαστατικών διαδρόμων ή παράλληλων συμπάντων για τα οποία μίλησε μόνο κάποιος σαν τον Αϊνστάιν ή την Joan Hinton, προκειμένου να μεταδώσει το μήνυμά του όχι μόνο σε όλες τις ηπείρους αλλά επίσης, όσο φανταστικό και αν ακούγεται στα αστέρια ή σφαίρες εκδήλωσης των περιτυλιγμένα από χρυσό Πνευμάτων, μέσα στα φορέματα της Ψυχής;

Ποιά είναι η ενέργεια που έδωσε κίνηση στο χέρι και την πένα αυτού του Αξιοσέβαστου Δασκάλου του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη, οδηγώντας τον στη συγγραφή μιας πλήρους διδασκαλίας, απόλυτα πρακτικής και ανεπτυγμένη μέσα σε περισσότερα από 60 έργα τα οποία δημιουργούν ένα σύνολο εκλεπτυσμένων οκτάβων που κυμαίνονται από μικρά φυλλάδια μέχρι και τόμους 500 σελίδων όπου κάθε λέξη και κάθε γράμμα έχει μια μαθηματική σύσταση και μια καταπληκτική λογική;

Πως μπορεί να προσδιοριστεί αυτός ο χαρακτήρας που είχε την ικανότητα να περπατάει τους πολυσύχναστους, από υπνωτισμένους ανθρώπους, δρόμους, δρόμους γεμάτους από θόρυβο και μηχανές που βγάζουν ασφυξιογόνα αέρια, όταν την ίδια ώρα κρατούσε την καρδιά του, τον νου, το πνεύμα και το ήθος του συνδεδεμένο με ανώτερες καταστάσεις που του έδιναν την ικανότητα να προλέγει κάθε είδους συμβάντα ανά τον κόσμο και σαν να μην έφτανε αυτό, είχε την πολυτέλεια να μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τους σκύλους και τα πουλιά, να επικοινωνεί με δημιουργήματα του αδελφικού, στον άνθρωπο, βασιλείου;

Πως μπορεί να χαρακτηριστεί ένα Είναι, που μπορεί να δώσει άμεσες και απροσδόκητες λύσεις ακόμα και στα πιο περίπλοκα προβλήματα, τα οποία οι κάτοικοι αυτής της ανθρώπινης μυρμηγκοφωλιάς δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να δημιουργούμε στους εαυτούς μας; Τι θα έλεγε ο αγαπητός αναγνώστης για ένα άνθρωπο ο οποίος γνώριζε την ακριβή ημέρα και ώρα του θανάτου κάποιου και που καταστούσε γνωστό, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τι συνέβαινε στην Μογγολία, στον Νότιο Πόλο ή σε οποιαδήποτε απομακρυσμένη τοποθεσία αυτής της μάζας που

γυρνά συνεχώς γύρω από τον Ήλιο; Ποια ονομασία θα μπορούσε να δοθεί σε ένα ζωντανό αίνιγμα που εξαφάνισε κάθε ίχνος του Εγώ από μέσα του και όχι κατέκτησε την ατομικότητα, στη βαθύτερη της έννοια, αλλά έφτασε επίσης στην υπερατομικότητα και έγινε ένα Ελοχίμ με σάρκα και οστά, το οποίο ήταν σε θέση να αρθρώσει τη Χρυσή Γλώσσα, την γλώσσα που δύνανται να μιλήσουν όσοι βρέχονται αιώνια από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος; Αυτές οι οντότητες, ενσωματωμένες σε ανθρώπινες μορφές, γνωρίζουν το παρελθόν και το μέλλον και μπορούν να το συνθέσουν σε ένα αιώνιο παρόν το οποίο μπορούν να «διαβάσουν» τόσο φυσιολογικά, όπως εμείς διαβάζουμε μια εφημερίδα. Και αναρωτιόμαστε εκ νέου: Τι είδους γιγάντιο πνεύμα ήταν ενεργό μέσα σε αυτό το σώμα που υπομένοντας όλα τα είδη δοκιμασιών ίδρυσε στην Πόλη του Μεξικό, μια πλούσια ανθρωπολογική κουλτούρα η οποία στόχευε να συνδέσει τους ανθρώπους της Ανατολής και της Δύσης με ένα μυστικιστικό Ευαγγέλιο, φιλοσοφικό και επιστημονικό, και να εξάγει από αυτή την σημαντική συγχώνευση την σύνθεση ενός μηνύματος που φέρνει ξανά στο προσκήνιο αλήθειες που κρύβονται σε αμέτρητες λαογραφίες, θρύλους, παραδόσεις, έθιμα, ρητά και τελετές σε όλο τον κόσμο απηχώντας τις σημειώσεις μιας «Χαμένης Γνώσης» που έθρεψε άνδρες και γυναίκες, πριν τους καιρούς που ο απαγορευμένος καρπός φαγώθηκε από το τριεγκεφαλικό δίποδο, γνωστό σήμερα ως homo sapiens; Αυτός ο Υπερφυσικός άνθρωπος που μελετάται σε αυτό το έργο προφανώς θα αντιμετωπιστεί ως τσαρλατάνος από όλους όσους είναι εγκλωβισμένοι στον φανατισμό και επιλέγουν να περιορίζουν το πνεύμα τους με την κυριολεκτική σημασία των ιερών κειμένων, αδιαφορώντας για το ζωογόνο πνεύμα που κρύβεται πίσω από κάθε τελεία και κόμμα. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τους «διδάκτορες» να του επιτίθενται χρησιμοποιώντας όλη την επιστημονική ορολογία τους, γιατί τα λόγια του χτυπούν με το μαστίγιο της επαναστατικής διαλεκτικής τα πήλινα ειδώλια, δείγμα ευθραυστότητας, που είναι το θεμέλιο του πλήθους των θρησκευτικών, φιλοσοφικών ή επιστημονικών δογμάτων. Χωρίς αμφιβολία, σε ένα κόσμο σαν τον σημερινό εκτιμάται το ανούσιο με το τίμημα της ταπείνωσης, της απελπισίας και της σύγχυσης που μαστίζουν τις πανικοβλημένες μάζες που οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι θεωρούν προοδευτικές κοινωνίες. Χωρίς αμφιβολία ο ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ έχει ξεπεράσει σε 4.000 ή 5.000 χρόνια, το σκεπτικό των ζοφερών ημερών μας, όταν δείχνει με τον λόγο του και χωρίς κανενός είδους ταμπού, το στενό επιστημονικό Μονοπάτι της σεξουαλικής αναγέννησης, που επιτρέπει σε όλα τα ανθρώπινα όντα, χωρίς διάκριση, όχι μόνο να συμβαδίζουν με την θεότητα, αλλά και για να ανακτήσει και να αναπτύξει ολόκληρο το φάσμα των δυνατοτήτων που κρύβονται στον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Για αυτό δεν είναι άξιο πορείας το γιατί οι ξεπερασμένες διαλεκτικές επικρίνουν τα βιβλία του Σαμαέλ Αούν Βεόρ χαρακτηρίζοντας τα ως «ακατανόητα» ή «παράλογα» καθώς έχει περάσει καιρός από τότε που οι «κύριοι μορφωμένοι» διαχώρισαν τις πρωταρχικές αρχές της αυθεντικής Φιλοσοφίας στην οποία βασίζεται η έμφυτη και αιώνια αναζήτηση του Είναι, αυτό που είναι πραγματικό, αντικειμενικό, υπερβατικό δηλαδή για το Απόλυτο.

Αν εσείς, αγαπητέ αναγνώστη, έχετε διαβάσει σχετικά με τα επιτεύγματα ενός Σωκράτη, ενός Πυθαγόρα, ενός Φάουστ, ενός Απολλώνιου του Τυανέως, Ερμή Τρισμέγιστου, Ζωροάστρη, Ιησού Χριστού τότε δεν θα εκπλαγείτε όταν στις επόμενες παραγράφους σας περιγράψουμε μια σειρά από ασυνήθιστα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ζωή αυτού του Υπεράνθρωπου, όπως και στη ζωή όσων είχαν την

ευκαιρία να τον συναντήσουν, να μοιραστούν και να δεχτούν από εκείνον –σαν μια ανεξάντλητη πηγή- μια γνώση που πάντα αναπνέει ευτυχία, κατανόηση και λύσεις στα προβλήματα που επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους και τους λαούς, αλλά πάνω απ’ όλα δίνει τα κλειδιά με τα οποία μπορεί κάποιος να αποδράσει από αυτό που ονομάζουμε φυλακή της ύπαρξης.

Και γιατί η ύπαρξη είναι μια φυλακή; Διότι όσο βρισκόμαστε στο έλεος των περιστάσεων, δεν θα είμαστε κυρίαρχοι πουθενά. Δηλαδή πάντα μας συμβαίνουν πράγματα όπως όταν βρέχει ή αστράφτει. Κάθε κατάσταση δεν είναι κάτι περισσότερο από το μοιραίο αποτέλεσμα μιας αιτίας της οποίας οι ρίζες μπορεί να προέρχονται ακόμα και από άλλες εποχές, μέρη ή καταστάσεις.

Ζούμε αλλά είμαστε νεκροί, όπως λέγεται, χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο που γεννηθήκαμε στην χώρα που γεννηθήκαμε, γιατί είμαστε ο γιος ή η κόρη αυτών των γονιών, γιατί έχουμε αυτούς ή τους άλλους για φίλους και κατά αυτό τον τρόπο μας έρχονται στο μυαλό δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων από γεγονότα που μας συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της ταινίας που ονομάζεται ζωή.

Όταν αρρωσταίνουμε, για παράδειγμα, αυτόματα σκεφτόμαστε πως προέρχεται από έλλειψη βιταμινών, αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, κληρονομικούς παράγοντες, την μόλυνση του περιβάλλοντος κλπ. Ωστόσο η κρυφή αιτία όλων των δεινών μας και των δύσκολων καταστάσεων πρέπει να αναζητηθεί στα βάθη της Συνείδησης μας. Εδώ είναι που η Γνωστική Διδασκαλία αυτού του αυτοπραγματοποιημένου ανθρώπου δείχνει την αληθινή δύναμη και διάσταση της και εκτείνεται πάνω από τον απλό άνθρωπο σαν την σκιά ενός φυλλώδους δέντρου στη μέση μιας μεγάλης ερήμου.

Να ξυπνήσεις, ναι. Αφυπνίζοντας την δύναμη της ολοκληρωτικής κατανόησης του εσωτερικού μας κόσμου και να τον συγχωνεύσουμε έξυπνα με τον εξωτερικό μας κόσμο, σχηματίζοντας αυτό που ονομάζεται Ξέρω πως να ζω, με μια βαθιά γνώση των γεγονότων σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

Αυτή η Αφύπνιση είναι ο τελικός στόχος της Σαμαελικής Γνώσης.

Μια λαϊκή παροιμία λέει: «Οι βαριές ασθένειες, απαιτούν δυνατές θεραπείες» και μάλιστα σύμφωνα με όλους τους σύγχρονους αναλυτές, η ανθρώπινη κοινωνία είναι βαριά άρρωστη. Πολλά αρχαία κείμενα βεβαιώνουν ότι κάθε φορά που η ανθρώπινη κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση, στέλνεται από το υψηλό ένας αγγελιοφόρος του Φωτός και γνήσιος αναστηλωτής των αρχών που επανασυνδέουν τα πλήθη με την θεϊκή καταγωγή τους.

Έχετε ακούσει για Αβατάρες, απεσταλμένους κλπ; Δυστυχώς στις μέρες μας, με την εμπορευματοποίηση των ψυχών, πολλοί αποκαλούν τους εαυτούς τους Αποστόλους, Μεσσίες, φωτισμένες μετενσαρκώσεις κλπ, όμως οι πράξεις τους δεν έρχονται σε συμφωνία με τα μηνύματα τους και το χειρότερο είναι οδηγούν αθώες ανθρώπινες μάζες στον φανατισμό, ορισμένες φορές, τέτοιας κλίμακας που οδηγεί τους πιστούς ακολούθους τους στον θάνατο. Αρκεί να υπενθυμίσουμε, για παράδειγμα, την τραγική σφαγή των οπαδών του Jim Jones στη Γουιάνα στην Νότια Αμερική. Εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να πιουν δηλητήριο, με την δικαιολογία της «μη υποταγής» στην απειλή του διαβόλου, όπως αποκαλούσαν το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η κατάσταση σε πολλά μέρη της Μέσης Ανατολής είναι επίσης τρομακτική και φρικιαστική. Πολύ καιρό πριν, σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη, ολόκληροι λαοί διεξήγαγαν ένα άγριο και αιματηρό πόλεμο, όχι μόνο για πολιτικές και οικονομικές

διαφορές αλλά για τον ντροπιαστικό λόγο των θρησκευτικών διαφορών. Αυτοί οι ψευδοσωτήρες, «ντυμένοι» με την εξωτερική και τυφλή ερμηνεία των θρησκευτικών κειμένων οδηγούν τους οπαδούς τους στην πείνα, την μιζέρια, την εξαθλίωση και τον θάνατο.

Και αυτοί που δεν διαπράττουν εγκλήματα με όπλα και πυραύλους, τα διαπράττουν όταν εμπορεύονται την πίστη των ανθρώπων. Από το 1960 αναρίθμητοι «Δάσκαλοι», «Σουάμις», «Γιόγκι» και «Μαχάτμας» έχουν φυτρώσει σαν τα ζιζάνια και από τότε η Δύση έχει υποστεί μεγάλες κοινωνικές συνέπειες λόγω αυτής της απάτης, από όργια, διακίνηση ναρκωτικών και λευκής σαρκός που πραγματοποιείται από αυτούς τους ψευτογκουρού του 20ου Αιώνα.

Ίσως ο αναγνώστης αυτών των σειρών να αναρωτιέται: Μήπως όλο αυτό είναι το προϊόν μιας ακόμα αίρεσης, όπως και χιλιάδες άλλες ακόμα που εμφανίζονται παντού;

Αν, ναι τότε θα ζητήσουμε από τον αναγνώστη να μας επιτρέψει να διευκρινίσουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία:

Μια φορά, ο Αξιοσέβαστος Δάσκαλος Σαμαέλ Αούν Βεόρ, ρωτήθηκε για το εξής: Λέγεται ότι είστε ο «Βούδας Μαϊτρέγια Κάλκι Αβατάρα της Νέας Εποχής του Υδροχόου». Αυτό είναι γραμμένο σε όλα τα βιβλία σας. Ωστόσο, πολλοί δεν ξέρουμε τι πραγματικά σημαίνει αυτό.

Παρακαλούμε Δάσκαλε να μας δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση πάνω σε αυτό.

Τότε απάντησε :

Με μεγάλη μου χαρά, θα απαντήσω αυτή την ερώτηση... Κάλκι Αβατάρα είναι σίγουρα ο Αβατάρας για την εποχή της Κάλι Γιούγκα, στην Εποχή του Υδροχόου. Η λέξη «Αβατάρας» σημαίνει "αγγελιοφόρος". Αναμφισβήτητα, καταλαβαίνετε ότι ο Αγγελιοφόρος είναι αυτός που μεταφέρει ένα μήνυμα και καθώς κάνω αυτή την εργασία ονομάζομαι Αγγελιοφόρος, Αβατάρας στη Σανσκριτική γλώσσα.

Ένας Αγγελιοφόρος ή Αβατάρας, με όλη την σημασία της λέξης, είναι ένας «ταχυδρόμος» , ο άνθρωπος που παραδίδει ένα μήνυμα, ένας υπηρέτης στο Μεγάλο Έργο του Πατέρα. Δεν θέλω αυτή η λέξη να οδηγήσει σε σύγχυση, τώρα είναι σαφής.

Είμαι λοιπόν ένας υπηρέτης, ή υπάλληλος ή αγγελιοφόρος που παραδίδει ένα μήνυμα. Κάποια φορά είπε: Είμαι ένας κοσμικός ταχυδρόμος, δεδομένου ότι παραδίδω το περιεχόμενο μιας κοσμικής επιστολής.

Έτσι λοιπόν αγαπητοί αδελφοί μου η λέξη «Αβατάρας» δεν πρέπει ποτέ να μας δημιουργεί υπερηφάνεια, διότι σημαίνει αυτό και τίποτα άλλο. Είναι ένας απεσταλμένος, ένας υπηρέτης που παραδίδει ένα μήνυμα και αυτό είναι όλο.

Όσον αφορά τον όρο "Βούδα Μαϊτρέγια", πρέπει να τον αναλύσουμε λίγο για να μην κατανοήσουμε λάθος. Ο εσωτερικός Βούδας είναι το αληθινό εσωτερικό ΕΙΝΑΙ του καθενός από εμάς. Όταν ο Εσώτερος ή το Είναι κάποιου ανθρώπου έχει επιτύχει την αυτοπραγμάτωση, τότε ανακηρύσσεται Βούδας.

Ο όρος "Μαϊτρέγια" είναι ατομικός και συλλογικός. Από την ατομική άποψη, αντιπροσωπεύει ένα Δάσκαλο που φέρει την ονομασία Μαϊτρέγια, αλλά από την συλλογική άποψη, καταλαβαίνετε ότι ο όρος Βούδα Μαϊτρέγια αναφέρεται με όλη την σημασία της λέξης σε κάθε μνημένο που έχει φτάσει στην Χριστικοποίηση και αυτό είναι όλο.

Μια εξήγηση σχετικά με τον Βούδα Μαϊτρέγια και συνδεδεμένη με τις προφητείες του ερχομού του στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, βρίσκουμε στο έργο του Δ. Σαμαέλ,

«Το μήνυμα του Υδροχόου», όπου αποκαλύπτει όλο το κρυφό και συμβολικό περιεχόμενο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα μελέτη που ξεδιαλώνει πολλά πράγματα και μας λύνει απορίες.

Διαβάζοντας πολλές από τις παραγράφους των βιβλίων του, όπου η απλότητα αναμιγνύεται με την ακρίβεια, δημιουργούνται στον αναγνώστη απορίες όπως: Τι είναι η Συμπαντική Φωτιά; Γιατί η Γνώση και ο Δάσκαλος Σαμαέλ συνδέουν τον Βουδισμό με τον Χριστιανισμό; Ποιο είναι το επαναστατικό μήνυμα που φέρνει ο Δάσκαλος, ως Αβατάρας;

Ας δούμε τι απάντησε ο ίδιος όταν ρωτήθηκε το εξής: «Ποιο είναι το μήνυμα για το οποίο έχετε έρθει να παραδώσετε στην ανθρωπότητα;»

Απάντηση: Σίγουρα αυτό είναι ένα συγκεκριμένο μήνυμα για τη Νέα Εποχή του Υδροχόου. Είναι ένα απολύτως ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ, πολύ διαφορετικό από όσα είχαν διδαχθεί τους προηγούμενους αιώνες και αναμφισβήτητα κάτι απαραίτητο για την Νέα Εποχή που ξεκινά με αυτόν τον κεραυνό εν αιθρία της σκέψης.

Όμως σε αντίθεση με τους ζωδιακούς κύκλους της αρχαιότητας, ο κύκλος του Υδροχόου μας οδηγεί σε πολύ βαθύ προβληματισμό.

Κείμενα από όλες τις εποχές μας μιλούν για ένα κατακλυσμό που πλησιάζει, κάτι που δεν αγνοούν όσοι έχουν μελετήσει προσεκτικά την Βίβλο. Η «Γένεσις» του Μωυσή αναφέρει την "Μεγάλη Πλημμύρα» και η «Αποκάλυψη» του Ιωάννη μιλάει για το «φλεγόμενο υγρό από φωτιά και θειάφι», τον λεγόμενο δεύτερο θάνατο, για αυτό έχει λεχθεί ότι η Βίβλος αρχίζει με το νερό και καταλήγει στη φωτιά. Όπως άλλωστε συνέβη και στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Μυθολογία.

Έτσι από όλες αυτές τις πηγές ήδη γνωρίζουμε πως η ανθρωπότητα, τα αρχαία χρόνια χάθηκε από το νερό με την Δεύτερη Καταστροφή που άλλαξε εντελώς την εικόνα του πλανήτη μας.

Είναι γραμμένο ότι η σημερινή ανθρωπότητα θα χαθεί από την φωτιά και τους σεισμούς που θα πλήττουν τον πλανήτη. Όποιος έχει εντυπώσει στην Μυστική Διδασκαλία του Αναουάκ (Anahuac) μπορεί να το αποδείξει.

Πολλοί είναι οι Προφήτες που μας έχουν μιλήσει για αυτό. Ας θυμηθούμε τον Μωάμεθ, το προφητικό κήρυγμα του μεγαλύτερου Δασκάλου όλων των εποχών Ιησού Χριστού, τις προφητείες των Μάγιας κλπ. κλπ. Ο τελικός κατακλυσμός δεν είναι μακριά. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό κι αν μοιάζει απίστευτο.

Φαινόταν εξίσου απίστευτο για τους κατοίκους της Ατλαντίδας που η ήπειρος τους βρισκόταν προ των πυλών της βύθισης της, όταν ο Μανού Βαΐβασβάτα (ο Βιβλικός Νώε) μίλησε για την μεγάλη καταστροφή που πλησίαζε.

Οι άνθρωποι γέλασαν μαζί του και είπαν ότι είναι τρελός και την παραμονή της μεγάλης τραγωδίας έτρωγαν, έπιναν, διασκεδάζαν και την επόμενη μέρα, όπως αναφέρουν οι Γραφές, ήταν πτώματα. Συμβαίνει σε αυτούς τους καιρούς οι άνθρωποι να εκφυλίζονται όλο και περισσότερο και σύντομα αυτή η μέρα θα είναι γεγονός. Θα υπάρξει μια φωτιά που κανείς δεν θα μπορεί να σβήσει...

Οι σεισμοί θα κλιμακώνονται από στιγμή σε στιγμή. Να υπολογίζουμε και ότι η φωτιά που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης είναι σε κίνηση.

Υπάρχουν στον Ατλαντικό ωκεανό και ειδικότερα στον Ειρηνικό, υπάρχουν βαθιές ρωγμές (οι βαθύτερες είναι στον Ειρηνικό) με αποτέλεσμα το νερό να έρχεται σε επαφή με το μάγμα της γης. Όπως είναι προφανές, για αυτό τον λόγο δημιουργούνται ατμοί και πιέσεις στο εσωτερικό της γης και δημιουργούνται οι σεισμοί.

Υπό αυτές τις πιέσεις οι σεισμοί θα γίνονται όλο και πιο έντονοι και θα έρθει η ημέρα που κανείς δεν θα μπορεί να ζήσει ειρηνικά, σε ήρεμες συνθήκες. Οι μεγάλες πόλεις θα καταρρεύσουν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα και θα μετατραπούν σε σκόνη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα των γεγονότων.

Όπως και στην εποχή του Νώε (του Μανού Βαϊβασβάτα) επιλέχθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αποτέλεσαν τον Παγκόσμιο Στρατό της Σωτηρίας, όπως αναφέρεται, και αυτοί άκουσαν το μήνυμα του Αβατάρα Μανού και σώθηκαν από το νερό, μπόρεσαν να φύγουν από την ήπειρο πριν αυτή βουλιάξει για πάντα και έφτασαν στην καρδιά της Ασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο σήμερα σχηματίζεται ένας Στρατός και προφανώς είμαι ο υπεύθυνος για αυτό.

Όταν έρθει ο καιρός, την κατάλληλη στιγμή του χρόνου θα υπάρξει μια νέα Έξοδος. Αυτός ο λαός, αυτός ο Παγκόσμιος Στρατός Σωτηρίας θα σχηματιστεί από επίλεκτους, από αυτούς που ήθελαν να ακούσουν το μήνυμα που παραδίδουμε στην Ανθρωπότητα. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο Στρατός, θα διασωθούν μυστικά. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της δουλειάς μου, αυτή είναι η αποστολή που μου ανατέθηκε.

Βέβαια αυτές τις πληροφορίες δεν δίνονται από τον Δ. Σαμαέλ για να μας φοβίσει, να απειλήσει ή οτιδήποτε. Δεν κινδυνολογούμε. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν και θα συμβεί ξανά στο μέλλον και αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει την σκέψη μας με το να λάβουμε αυτή τη διδασκαλία λόγω του φόβου. Άλλωστε δεν ψάχνουμε για οπαδούς ή ανθρώπους που οδηγούνται από τον φανατισμό και την ημιμάθεια.

Καθορίζοντας ή προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά του Γνωστικού μηνύματος, προς κατανόηση του αναγνώστη, παραθέτουμε μια ακόμη ερώτηση που έγινε στον Δ. Σαμαέλ.

Ερώτηση : «Λέγεται ότι το μήνυμα σας είναι το πραγματικό σώμα της Διδασκαλίας. Είναι λογικό ότι μια τόσο πλήρης Διδασκαλία περιέχει ολόκληρο το σώμα της Διδασκαλίας. Όμως αυτό το σώμα της Διδασκαλίας είναι το ίδιο με του Μωυσή, του Ιησού κλπ ή υπάρχει κάποια διαφορά;»

Απάντηση : «ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ. Τόσο ο Βούδας, ο Ερμής Τρισμέγιστος, ο Κετσακοάτλ ή ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ παρέδωσαν ένα μήνυμα. Κάθε μήνυμα περιέχει από μόνο του τις ίδιες απόλυτα απρόσωπες κοσμικές αρχές.

Το σώμα της διδασκαλίας που παραδίδουμε σήμερα είναι επαναστατικό, στην ολοκληρωμένη έννοια του όρου, αλλά περιέχει τις ίδιες αρχές που κρυφά δίδαξε ο Βούδας στους μαθητές του ή τις ίδιες αρχές που ο Μεγάλος Καβίρ Ιησούς παρέδωσε στους μαθητές του. Είναι η ίδια διδασκαλία αλλά παρουσιάζεται με ένα επαναστατικό τρόπο, σύμφωνα με την Νέα Εποχή που έρχεται.

Όταν λέω για την Νέα Εποχή που έρχεται, δεν εννοώ την Εποχή του Υδροχόου που έχει ήδη ξεκινήσει. Αναφέρομαι στην μελλοντική Χρυσή Εποχή, διότι ο Παγκόσμιος Στρατός Σωτηρίας που προετοιμάζουμε τώρα πρέπει να λαμβάνουν αυτές τις διδασκαλίες για να τις μεταφέρουν στην Χρυσή Εποχή.

Αυτή η μελλοντική Χρυσή Εποχή θα έρθει μετά τον Μεγάλο Κατακλυσμό που πρόκειται να συμβεί σε αυτή την Εποχή του Υδροχόου που έχει ήδη αρχίσει.

Έτσι, όποιος λάβει αυτό το είδος εκπαίδευσης, στην πραγματικότητα είναι έτοιμος όχι μόνο για την Εποχή του Υδροχόου, αλλά και για την Χρυσή Εποχή.

Αυτή η διδασκαλία στην ολότητα της είναι ξεκάθαρο πως βασίζεται στους τρεις παράγοντες επανάστασης της Συνείδησης : Γέννηση, Θάνατος, Θυσία των εαυτών

μας για την Ανθρωπότητα. Είναι σαφές ότι πρέπει να γεννηθούμε, να φτάσουμε στην Δεύτερη Γέννηση. ΘΑΝΑΤΟΣ : Πρέπει να εξαλείψουμε το ΕΓΩ που φέρουμε μέσα μας έτσι ώστε η ουσία μας, το Πνεύμα μας, να μείνει αγνό, τέλειο, μέσα μας. ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ : Αυτό είναι η Αγάπη, αλλά στην πράξη, όχι στις θεωρίες. Να είσαι πάντα έτοιμος να δώσεις και την τελευταία σταγόνα του αίματος σου για τους συνανθρώπους σου.

Η διδασκαλία, επαναλαμβάνω, βασίζεται στους τρεις παράγοντες της επανάστασης της Συνείδησης. Έχουμε δώσει μια σειρά από σαφείς και ακριβείς οδηγίες σωστά τοποθετημένες σε μια διδακτική και διαλεκτική για την Νέα Εποχή. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί μου, εξελίσσουμε αυτή τη διδασκαλία με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι κατανοητή για όλους.

Ο στόχος είναι οι αδελφοί μας, οι μαθητές μας, οι μελετητές, αυτοί που διαβαίνουν μονοπάτι που οδηγεί στην τελική απελευθέρωση, αυτοί που σχηματίζουν τον Παγκόσμιο Στρατό Σωτηρίας, όχι μόνο να εξετάσουν τα βιβλία μας, όχι αυτό δεν είναι αρκετό, χρειάζεται κάτι περισσότερο: Θα πρέπει να διαλογιστούν στον εαυτό τους, να καταλάβουν κάθε λέξη, κάθε φράση και τελικά να πειραματιστούν πάνω σε αυτό, να το ζήσουν για να μπορούν να φτάσουν στην Αυτοπραγμάτωση. Και αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της Διδασκαλίας: Να γίνει ένα εργαλείο, να δείξει τον δρόμο για την Αυτοπραγμάτωση.

Ο αναγνώστης είναι καλό να γνωρίζει ότι η δουλειά του Δ. Σαμαέλ δόθηκε και συνεχίζει να δίνεται σταδιακά, βαθμιαία, δηλαδή σε οκτάβες που κυμαίνονται από το χαμηλότερο στο ψηλότερο.

Τις κατώτερες οκτάβες, τις ονόμασε «Βασική Εκπαίδευση». Τις μεσαίες οκτάβες, «Μηνύματα Χριστουγέννων» που ξεκίνησαν να παραδίδονται στις αρχές της δεκαετίας του '50 και ολοκληρώθηκαν κατά τις αρχές της δεκαετίας του '70. Και στις υψηλότερες οκτάβες έδωσε ξεχωριστούς τίτλους όπως: «Ναι Υπάρχει Κόλαση, Ναι Υπάρχει Διάβολος, Ναι Υπάρχει Κάρμα», «Το Μυστήριο της Χρυσής Άνθισης», «Τα Τρία Βουνά», «Επαναστατική Ψυχολογία» κλπ κλπ. και με αποκορύφωμα το μεταθανάτιο έργο του «Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη» που θεωρείται από τους αναλυτές ως το Magnus Opus των Γνωστικών όλων των εποχών.

Δεδομένης της ανόδου του επιπέδου της διδασκαλίας, εκτιμήθηκε επίσης η άνοδος του πνευματικού επιπέδου αυτού που την έδινε, σε αυτήν την περίπτωση του Σαμαέλ Αούν Βεόρ.

Χωρίς αντίρρηση, αυτός ο σύγχρονος σοφός, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σχηματίσει γρήγορα τα θεμέλια της Γνωστικής διδασκαλίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Συνείδηση είναι ένα όχημα από πληροφορίες σχετικά με τις αλήθειες του πνεύματος, της φύσης και του ίδιου του ανθρώπου.

Προφανώς, μελετώντας τα έργα των Γνωστικών, γίνεται αντιληπτό ότι το έργο του Α.Δ. Σαμαέλ δεν δημιουργήθηκε για μια απλή πληροφόρηση επί των θεμάτων που αφορούν τον βαθύτερο και εκλεπτυσμένο εσωτερισμό, υπάρχουν επίσης σιωπηρά στο έργο του και πολλά άλλα πράγματα που είναι πέρα από την περιορισμένη όραση μας.

Παραδίδουμε τα μυστικά του Μεγάλου Αρκάνο και τη διδασκαλία γραμμένη σε βιβλία που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάνουμε τη δουλειά που μας έχει εμπιστευθεί ο Συνειδητός Κύκλος της Ηλιακής Ανθρωπότητας: Να σχηματίσουμε την ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. Και αυτή η κίνηση θα είναι όλο και πιο ισχυρή.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μελετούν τα βιβλία μας, και θα υπάρξουν πολλοί περισσότεροι στο μέλλον.

Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για την δημοσιοποίηση της Γνώσης σε όλη την Λατινική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία. Έχουμε απεσταλμένους προς όλες τις κατευθύνσεις, που δίνουν διαλέξεις σε πανεπιστήμια, πολιτιστικούς συλλόγους, ραδιόφωνα, τηλεοπτικά κανάλια, σπίτια κλπ., και ανοίγουν τις σχολές όπου μελετώνται τα μεγάλα μυστήρια και οι επιστημονικές πτυχές του άπειρου Κόσμου.

Υπάρχουν αντιδράσεις; Είναι αλήθεια! Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλές ψευδοεσωτερικές και ψευδο-αποκρυφιστικές σχολές που εξακολουθούν να είναι πιστές στις θεωρίες του παρελθόντος και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδεχθούν κάτι νέο. Πρέπει να τους αφήσουμε ήσυχους στα ξεπερασμένα σχέδιά τους.

Είμαστε επαναστατικοί άνθρωποι και οι αντιδραστικοί δεν είναι σε θέση να μας σταματήσουν. Οι διδασκαλίες μας είναι για αυτούς που αποδέχονται την Επανάσταση της Συνείδησης.

Χρειαζόμαστε την εξάλειψη ή την αποσύνθεση του ΕΓΩ. Χρειάζεται να εξαφανίσουμε εντελώς τα ψυχικά επιπρόσθετα για να απελευθερωθούμε από το λάθος και τον πόνο. Διότι, πραγματικά, το μόνο πράγμα που το διανοητικό ζώο λανθασμένα ονομαζόμενο άνθρωπος διαθέτει, το πιο αξιοπρεπές πράγμα, είναι η ουσία, το ψυχικό υλικό, το οποίο αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ψυχής - το Ανώτερο Μάνας της Θεοσοφίας-. Ως εκ τούτου, το ανθρωποειδές δεν κατέχει ακόμη την ψυχή του.

Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό στην ζωή του ανθρώπου είναι να γίνει ένας πραγματικός άνθρωπος, ένας Σοφός με όλη την σημασία της λέξης. Είναι σαφές ότι για να είναι σοφός και άγιος, είναι αναγκαίο να «πεθάνει στον εαυτό του».

Η αθάνατη τριάδα ATMAN-BUDDHI-MANAS (Ατμαν-Μπούδι-Μάνας) αναφέρεται σε πολλά ιερά κείμενα αλλά ποιός τα έχει ενσαρκώσει; Στην πραγματικότητα, ήταν απαραίτητο στο παρελθόν για πολλούς Μυημένους να μην διδάσκουν όλη την αλήθεια. Έπρεπε να μιλήσουν με αυτούς τους όρους, προκειμένου να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον του κοινού

Ίσως αν είχε εξηγηθεί ότι ο Άνθρωπος δεν έχει ενσαρκώσει Ανθρώπινη Ψυχή του, έχει μόνο ένα μέρος της ψυχής η οποία έχει παγιδευτεί μέσα στο ΕΓΩ, οι άνθρωποι να είχαν απορρίψει αυτήν την Αλήθεια.

Ο Δρ. Rudolf Steiner (Ρούντολφ Στάινερ), το 1912, προφήτευσε ότι «μια ανώτερη διδασκαλία θα έρθει», και προφανώς, αυτό ήδη συμβαίνει. Πρώτον, ήταν απαραίτητη για να προετοιμάσει το περιβάλλον, και τώρα είναι ήδη έτοιμοι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί μια ανώτερη διδασκαλία να παραδοθεί στην ανθρωπότητα ...

Γνωρίζουμε ότι η ουσία είναι ένα μέρος της ψυχής, αλλά το τμήμα αυτό μπορεί να αναπτυχθεί με αυτό ονομάζεται «Χρυσό Έμβρυο». Το Χρυσό Έμβρυο έρχεται να καθιερώσει μέσα μας μια τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο υλικό και το πνευματικό. Αλλά δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί το έμβρυο, αν πριν δεν έχουμε απελευθερώσει την Ουσία που είναι μπιτολιτισμένη μέσα στο Εγώ, ο εαυτός μου.

Διαλύοντας το Εγώ απελευθερώνεται η Συνείδηση ή Μπουδάτα και μεταμορφώνεται σε ένα Χρυσό Έμβρυο. Μόνο το άτομο που έχει το Χρυσό Έμβρυο είναι συνειδητό. Όποιος είναι σε θέση να αναπτύξει μέσα στον εαυτό του το υπέροχο Χρυσό Έμβρυο ξυπνά σε όλες τις περιοχές ή κόσμους του διαστήματος, και ενσαρκώνει την αθάνατη Τριάδα. Χωρίς καμία αμφιβολία όσοι πέτυχαν αυτό το σκοπό έγιναν αυθεντικοί άνθρωποι, ηλιακοί άνθρωποι. Αυτό είναι όλο !