

## ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

### Requiem

Φθινοπωριάτικη θλιμμένη,  
Άσε τον μολυβένιο σου ουρανό<sup>1</sup>  
Τον σίφουνα, την μπόρα να ξεχύσει,  
Γιατί μια αγάπη απόψε ξεψυχά.  
Φλόγα μ' αδύναμες αναλαμπές  
Που ήρθε η ώρα της να σβήσει.

Τον παραδέρνουν άνεμοι και αστροπελέκια,  
Όμοια με τη δική σου καταιγίδα  
Και στων ματιών την άκρη  
Στάλαξε η βροχή,  
Που θέ’ να σβήσει μέσα του  
Θλιμμένα ονείρατα και ελπίδα.

Στου πόνου το ματόβρεχτο κρεββάτι  
Τον θάνατο μ' απόγνωση κοιτά  
Και του ζητά λίγες στιγμές να του χαρίσει,  
Στη θολή σκέψη του να φέρει  
Όσα δε πρόφτασε να ζήσει.

Βιάσου νύχτα και είναι βαριά η σκοτεινιά σου και με πνίγει.  
Πέθανε η αγάπη μου  
Και στο πλευρό του άναψε το πένθιμο καντήλι.  
Βιάσου νύχτα και είναι βαριά η σκοτεινιά σου και με πνίγει.

### Requiem

Autumnal woebegone  
Allow from your leaden sky  
The tempest, the storm to pour out  
Because a love tonight is expiring  
Flame with weakly sparkles  
Its time has come to cease.

Helplessly by winds and thunders beaten  
A storm alike yours my storm  
And at the corners of the eye  
Raindrops linger to be born

Seeking to quench within  
Sorrowful dreams and hope that's flown.

Blood-ridden on pain's horrid bed  
He faces death ahead  
Desperately asking to be spared some time  
In his blurred thought  
The days of roses and of wine  
Live that he would not.

Hasten night! Thy gloom is weighty and it stifles!  
My love is dead  
And at his side lies a mourning candle  
For all the tears to be shed.  
Hasten night! Thy gloom is weighty and it stifles!

### **LoveSonnet**

Είμαι μια αγάπη απέραντη  
Γαλάζια σαν τον ουρανό,  
Που 'ναι δική Του και δική σου  
Και όλου του κόσμου αγάπη μου.

Είμαι και μια αγάπη πιο μικρή  
Κόκκινη σαν φλόγα, σαν ηφαιστείου λάβα,  
Που είναι δική Του και δική μου  
Και παντοτινά δική σου  
Αγάπη μου.

### **Love sonnet**

A love of infinite proportions I am  
Bluish like the glorious sky,  
It's His and yours  
And all the world's  
This love, my love, I am.

A lesser love I also am  
Blazing red, volcanic lava like,  
It's His and mine  
And always yours  
This love, my love, I am.

## **ΕξΑεί...**

Τι να 'κανα τες χαρές του παραδείσου  
Αν δεν είναι μπορετό να τες χαρώ μαζί Σου.  
Μια ώρα τα κορμιά μας θα πεθάνουν  
Και οι ψυχές, αν την κόλαση προτιμάς,  
Μαζί Σου μες την κόλαση οι ψυχές μας  
Μιαφλόγαασκάνουν.

## **Aeternum**

Grant me paradise with all its joys  
What would they give to me?  
If I could not with you, my love,  
These joys share and be.  
Our bodies will expireat some point  
And our souls, if hell it is you choose,  
With You in hell  
Let them unite and form a single flame.

## **Core 'ngrato**

Τοπείσμα,  
Άγρια αγκαθιά  
Την πότιζες με αίμα.  
Πλήγωνες μια καρδιά βαθιά  
Που 'λεγες πως την αγαπάς  
Τι ψέμα...

Κι η αγκαθιά μεγάλωσε  
Σε βάτο άγριο, φοβερό.  
Η καρδιά τον πότιζε που μάτωσες  
Του 'δινε αίμα για νερό.

## **Core 'ngrato - Ungrateful Heart**

Obstinacy,  
A thorny bush  
Watering it you kept with blood.  
Extensively wounding the heart  
You claimed you loved  
A lie indeed it was...

The bush grew taller day by day  
Into a fierce shrub it turned  
This heart you hurt  
Nurtured the bush  
Not giving water but its blood.

### **Τα Άνθη της Καρδιάς**

Στης καρδιάς το θερμοκήπι  
Να τα κρίνα της χαράς.  
Να και η τσουκνίδα - Μαύρη λύπη  
Παράσιτο κάποιας σποράς.  
  
Να και ο κισσός - Μελαγχολία  
Που συχνά μας περιζώνει.  
Να το φούλι - Η φιλία.  
Ονειροπόλημα; - Η ανεμώνη!

Το ρόδο;  
Ρόδο μυρωδάτο, το πιο καλό απ' όλα τ' άνθη,  
Αλλά στο μίσχο απάνω  
Νάτο και της ζήλειας το αγκάθι!

### **Blossoms of the heart**

In the nursery of the heart  
Joyous lilies can be found.  
There's the nettle – blackest sorrow  
Parasite of olden sowing.

There's the ivy - Melancholia  
Oftentimes circling around us.  
For strong friendship there's plumeria.  
The anemone for daydreaming!

And the rose?  
Sweet-scented rose, the fairest of all flowers,  
But on the stem lo! and behold  
Thorns of Jealousy are pointing!

## **Ἐν Οσιότητι**

Κάνε Θεέ μου και Πατέρα μου  
Το βήμα μου μέσα στον δρόμο της ζωής  
Να 'ναι ανάλαφρο,  
Μη και σκόνη σηκώσει  
Και κάνει μάτια τ' αδελφού μου να δακρύσουν  
Και τον κάνουν να θυμώσει  
Και βρίσει και σένα και εμένα.

Κάνε Θεέ μου και Πατέρα μου  
Την καρδιά που μου 'δωσες  
Κρυστάλλινο καθρέφτη  
Ν' αντανακλά την αγάπη Σου, αγάπη μου.  
Κάν' την καρδιά μου αγάπη μου  
Καθρέφτη της αγάπης Σου  
Να δίδει στους ανθρώπους την χαρά.

## **Sanctus**

Dearest Lord and Father mine  
Make my pacing in this life  
Feather light  
Lest it might  
Cause my brethren's eyes to cry  
From the dust  
And make him cross  
Angry words force him to say  
Against You and against I.

Dearest Lord and Father mine  
Make the heart you gave me  
A crystal mirror  
That it may reflect Your love, my love.  
Make my heart, my love,  
A mirror of Thy love  
That it may joy give to man.

## ΟΚότσιρος

Ένας κότσιρος οφτός στην αυλή ακόμη αχνίζει  
Και σαν στέκεται ορθός μ' ευωδίες μας πλημμυρίζει.  
Και μια κότα στρουμπουλή λέει αχ τι είναι μυρωδάτο  
Και τον κότσιρο με μιάσκουκουφά τον φάτον-φάτον.

## Π α ρ α λ ἡ ρ η μ α

Χριστέ μου, μαχαίρια στήν καρδιά μου  
χώσανε κι ἄγριατήν πληγώσανε  
αύτοί, πού ἀπόἄλλουςπιό πολύ ἀγάπησα  
καί π' ἀγαπῶ.

Χριστέ μου μέσ' τήν καρδιά μου ΕἶσαιἘσύ,  
εῖναικίαύτοί, στάθηκες μπροστά  
κίἘσένα Σέ πληγώσανε.

Χριστέ μου Σέ παρακαλῶ  
προφύλαξε τους μήνπληγωθοῦνκίαύτοί  
ἀπό τίς μαχαιριές πού δώσανε.  
Χριστέ μου μέσα σέ ποιά καρδιά  
Σέ ἔχωένθρονίσει;  
Μιά καρδιά πού αίμορραγεῖἀπόἀνεπούλωτες  
πληγές;

ΚίἘσύ, ναὶἘσύμεποιά χέρια ζητᾶς  
νάτήνγιατρέψης;  
μ' αύτά πού Σέ σταυρώσανε;  
μ' αύτά πού ἀκόμααιμορραγοῦνἀπ' τά  
καρφιά αύτῶν πού ἀγαπήσαμε  
καί πάντα θ' ἀγαπᾶμε;  
Μέποιά χέρια Ἀγάπη μου ζητᾶσνά  
τήνγιατρέψης;

## Delirium

My Lord, knives in my heart they stabbed  
And wounded it so badly  
Those whom I, more than others, loved  
And still love.

My Lord, Thou art in my heart,  
But them as well,  
Thou stood in front

And likewise you got hurt.

My Lord, I beg Thee

Do protect them

Lest they be hurt

By their own stabbings.

My Lord, in which heart

Have I enthroned you?

In the one that is bleeding

From my unhealing wounds?

Thou Lord, yes You, with which hands

Dost Thou seek to heal it?

With Thine own hands

That Thou were crossed?

The ones that are still bleeding

From the nails of those whom

Then and always we shall love

With which hands dost, my Love, Thou seek to heal it?