

## ΤΟ ΑΝΑΙΧΜΟ ΣΙΦΟΣ

Κάποτε ο Φωτισμένος **Βούδας**, Γκοετάμα, όταν επρόκειτο νά απέλθη από τόν ιόσμο, εικάλεσε τούς μαθητές του, προπάντων τόν μαθητή του τόν Ανάντα, καί τούς έκανε τήν εξής ανακοίνωση:"Πεντακόσια χρόνια από σήμερα πού φεύγω θά ενσαρκωθή ό ίδιος ό ΘΕΟΣ, καί δέν θά είναι θέωσις από τήν τάξη τών ανθρώπων. Ο ίδιος ό Θεός θά ενσαρκωθή." Καί τό είχαν αυτό υπέρφιν τους. Ακριβώς δέ 500 χρόνια μετά τό θάνατο τού Βούδα, οί Μεγάλοι Σοφοί τής Ανατολής επαρακολούθησαν τήν γέννηση τής Θεοτόκου μέσω αμώμου συλλήψεως. Ο **Ιωαχέν** καί ή **Χανά** (στα εβραϊκά), Ιωακείμ καί Αννα στά Ελληνικά, είχαν ιάνει μία κόρη τήν Ελισσάβετ, τήν μητέρα τού Ιωάννη τού Βαπτιστή. Αργότερα έκαναν μία κόρη, τήν Μύριαμ Σαλωμέ, Μαρία Σαλώμη, καί μετά επειδή ήσαν σέ προχωρημένη ηλικία δέν μπορούσαν νά ιάνουν παιδιά. Άλλα ή **Χανά** ένοιωθε υποσυνείδητα ότι έπρεπε νά γεννήση ξανά. Πηγαίνει λοιπόν στόν αδελφό τού άντρα της τόν Σαμαών, τόν **Συμεών**, καί τού θέτει τό πρόβλημα. Η Παναγία, ό Συμεών καί άλλοι ανήκαν στήν τάξη τών Εσσαίων οί οποίοι Εσσαίοι ήσαν Ελληνες εβραϊζοντες, οί οποίοι είχαν κατοικήση στήν Παλαιστίνη, τούς ονόμαζαν Εθνικούς, καί είχαν όλη τή Φιλοσοφία τού Μαντείου τών Δελφών καί όλη τή Φιλοσοφία πού διέθετε ό καιρός εκείνος.

Ο Συμεών ήταν αυτός πού είχε πεί τό **"νύν απωλυεις τόν δούλο σου Δέσποτα.**" Ήταν Θείος τού Χριστού ό Συμεών, μάλλον αδελφός τής μητέρας τής Παναγίας. Οταν τό είπε ή **Χανά** στόν Συμεών, εκείνος τής είπε ναί θά γεννήσης αλλά τριών χρονών θά τό φέρης στόν ναό. Οπως καί έγινε. Η Παναγία μεγάλωσε είς τόν Ναό. Τότε είς τούς Εσσαίους υπήρχε ό λεγόμενος λευκός γάμος, γάμος προστασίας καί όχι συζυγιός γάμος. Θά ήταν δώδεκα ή δεκατριών χρόνων ή Παναγία όταν ό Σαμαών εφώναξε τόν **Γιούσεφ**, τόν Ιωσήφ, ό οποίος ήταν χήρος, καί είχε 4 ή 5 παιδιά, κιορίτσια καί αγόρια, καί τού λέει: "θά πάρης τήν Μαρία, τήν Μύριαμ, μέ λευκό γάμο. Θά είσαι ό προστάτης της". Καί έτσι καί έγινε. Καί έγινε ό λεγόμενος λευκός γάμος τού Γιούσεφ μέ τήν Παναγία. Τώρα τά Ιστορικά λέγουν ότι ή Ελισσάβετ μέσω αμώμου πάλι συλλήψεως εγέννησε τόν Γιοχαννάν τόν Βαπτιστή, τόν Ιωάννη τόν Βαπτιστή. Μέ τόν άντρα της τόν Σαμπαταΐ, Ζεβεδαίο κατά τούς Ελληνες, έκανε τόν Ιάκωβο. Μέσω δέ αμώμου συλλήψεως, έγινε ό δικός μας Γιοχανάν ό Ευαγγελιστής. Ωστε ό Ιωάννης ό Ευαγγελιστής ήρθε μέσω αμώμου συλλήψεως. Τώρα ή Μύριαμ, ή Παναγία, πάλι μέσω αμώμου συλλήψεως έκανε τόν **Τσόσουα**, δηλαδή τόν **Ιησού**. Ωστε ό Τζόσουα καί ό Γιοχαννάν ό Ευαγγελιστής καί ό Γιοχαννάν ό Βαπτιστής, ήσαν πρώτα εξαδέλφια. Ο Ιάκωβος, ό αδελφός τού Γιοχαννάν πού ήτο μέσω τού Σαμπαταΐ (Ζεβεδαίου), ήταν ό πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων καί μάρτυρας. Τώρα υπάρχει μία παροιμία : "τά παιδιά τού Ζεβεδαίου ποιόν είχαν πατέρα"; Η παροιμία αυτή ήταν μεταξύ τών πρώτων Χριστιανών, καί έπρεπε νά απαντήση κανείς, ό Ιάκωβος τού

Ζεβεδαίου καί ὁ Γιοχαννάν τού Θεού. Ετσι ἐλεγαν οἱ πρώτοι Χριστιανοί. Αλλά γνώριζαν ὅτι ὁ Γιοχαννάν ἡτο μέσω τού Θεού. Καί ακόμη σήμερα δέν λέγουν ,τά παιδιά τού ζεβεδαίου ποιόν είχαν πατέρα;Φυσικά δέν υπάρχει απάντησις.Τόν Ζεβεδαίο;Γιατί;Λοιπόν αυτό είναι τό Ιστορικό.

Ωστε οἱ Σοφοί καί τά διάφορα μαντεία παρακολουθούσαν τήν ἐλευση τού Θεού,τήν ενσάρκωσή του.Οταν επρόμειτο νά γεννηθῆ ὁ Χριστός καί ἐκαμαν ιαλά υπολογισμούς στόν Χρόνο,ὅ Μαχαραγίας Ράμ τών Ινδιών μαζί μέ τόν φίλο του τόν **Τσεκιτάνα**,έναν επίσης σοφό καί εννορατικό,απεφάσισαν ὅτι ἐπρεπε νά πάνε στήν Ιερουσαλήμ νά προσκυνήσουν τόν ενσαρκωθέντα Θεόν.Σκεφθείτε τί εχρειάζετο γιά νά πάνε από τίς Ινδίες μέ τίς ιαμῆλες,πόσος χρόνος γιά νά φθάσουν στήν Ιερουσαλήμ,καί τί ιαλογισμούς ἐκαναν.Υπήρχαν στό δρόμο ληστές,καί τί δέν υπήρχε;Αλλά είχαν δυνάμεις καί μπορούσαν νά τούς αναχετίσουν.Ο Μαχαραγίας Ράμ βάζει σάν αντιβασιλείς τήν μητέρα του καί τόν αδελφό του καί ξεκινά μέ τόν Τσεκιτάνα καί μέ μερικούς θησαυρούς μαζί του.Στό δρόμο πέρασε από τήν Αρμενία.Στήν Αρμενία ευρισκόταν σέ πόλεμο δύο αδελφοί,ὁ Γιιμπράλ καί ὁ Κασπάρ.Συμφιλιώνουν τούς δύο αδελφούς,δίδει ὁ Κασπάρ τήν αντιβασιλεία στόν αδελφό του καί τούς αιολουθεί.Ο δεύτερος μάγος πού επροσκύνησε τόν Χριστό.Στό δρόμο βρήκαν ἐνα μελαμφό Αραβα αστρολόγο,τόν Βαλτασασούρ.Ο Βαλτάσαρ είπε,έρχομαι καί εγώ μαζί σας διότι είδα τό Αστρο.Ηταν υλικό ἀστρο;Ηταν ἀστρο στόν Νοητό,νοητικό ,ψυχικό ιόσμο; Εκείνοι ξέρουν.Πάντως τό παρακολουθούσαν.Στρέφονται λοιπόν καί οἱ τρείς καί ἔρχονται στήν Παλαιστίνη.Τώρα ξέρουμε από τό Ευαγγέλιο τά τού Ηρώδη Ι.Λ.Π.Επήγαν τήν νύκτα πού γέννησε ἡ Μύριαμ.Η Μύριαμ εγένησε μέ πόνους;**Οχι**.Τό σώμα τού Χριστού ἡταν υλικό σάν τό δικό μας;**Οχι**.Ητο μέν υλικό,ἡτο τέλειος ἀνθρωπος,αλλά ἡταν ἐνας Θεός.

Οταν ἥρθαν λοιπόν οἱ μάγοι,ὁ Μαχαραγίας Ράμ ἐβγαλε τήν χλαμ υδα του τήν ιδικινη καί ἐμεινε μέ τό μεσοφόρι του,ἡ **ΛΕΥΚΗ** μας **Στολή**.Προσέξτε, δέν ἔχει επάνω της διακριτικά πράγματα,όπως οἱ Ο ρθόδοξοι καί Καθολικοί Ιερείς,ταντέλεις Ι.Λ.Π.Είναι μία απλή στολή,λευκή Στολή,καί είναι τό μεσόρουχο τού Ράμ.Τυλίγει τά πόδια τού Χριστού μέ τά Βασιλικά του ρούχα,βγάζει τό ξίφος του,τό σπάζει καί τό βάζει στά πόδια τού Χριστού καί λέγει "στούς αχράντους σου πόδας λόγε πάσα εξουσία".Τό ξίφος μέσω τού οποίου γίνονται οἱ μυήσεις μας καί επάνω στό οποίο είναι χαραγμένα τά λόγια αυτά.Γιά εμάς τούς Χριστιανούς είναι επάνω σέ ἐνα σταυρό. Γιά τήν λευκή Αδελφότητα ἀλλων μερών είναι πάνω σέ ἐνα βελουδέντιο μαξιλάρι η βυσσινί ἡ μπλέ ἡ πράσινο στίς Ινδίες.

Τήν στιγμή πού ἐβαλε τό ξίφος στά πόδια τού Χριστού είπε στά Σανσκριτικά:"**Χάμ Ελ Κιόρ**",πού σημαίνει ,Εγώ είδα τόν Θεό (Ελ=Θεός,Κιόρ=τόν είδα).Η Εκκλησία μας τόν λέει Μελχιόρ.Ετσι θά τό δείτε ιάτω από τίς εικόνες τών Μάγων.

Ετσι έχουμε τούς τρείς Μάγους, Χάμ Ελ Κιόρ-Κασπάρ-Βαλτάσαρ. Οταν επροσκύνησαν τόν Χριστό, εδιοργάνωσαν τήν τάξη τών Εσσαίων πιστό καλά, καί εγύρισαν πίσω. Δέν επήρε τήν βασιλεία του πίσω, αλλά είπε εγώ θά δημιουργήσω τά κέντρα τής Λευκής Αδελφότητος. Λευκή Αδελφότης, όχι από λευκούς, αλλά από τήν Λευκή Στολή. Τώρα γιά τόν Βαλτασασούρ δέν γνωρίζουμε πολλά πράγματα εκτός από τό ότι αργότερα είχε ενσαρκωθεί σάν ό προφήτης Μωάμεθ.

Τώρα εμείς γιατί ονομαζόμαστε ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;

Πρίν πολλά χρόνια έγιναν πολλά συάνδαλα στήν Ευρώπη, φυλακίσεις, κάθε ένας έπιανε τό όνομα Λευκή Αδελφότητης καί τό διέσυρε εδώ καί εκεί. Οπότε έδωσε εντολή ό **Γιοχαννάν**. Αλλάζει τό όνομα. Ενα όνομα πού νά μήν σηκώνει καμμία παρεξήγηση, "Ερευνα της αληθείας", καί από τότε ονομαζόμαστε ιύκλοι ερεύνης τής αληθείας. Οποσδήποτε ήμεθα ένα παραιλάδι τής Λευκής Αδελφότητος, αλλά τής υγειούς Λευκής Αδελφότητος, όχι εκείνων πού πιάνουν ονόματα καί τά διασύρουν, διότι υπάρχει Λευκή Αδελφότητη Παγκοσμίως, καί νά τό έχουμε αυτό υπόδειγμα. Πάνω στό Λευκό μας τό ρούχο, τό εσώρουχο τού Βασιλειά Ράμ, κανένα γήινο παράσημο δέν αξίζει τήν Λευκότητα πού θά καλύψη.

Τώρα τήν κοινωνία τής Αγάπης τήν έκαμνε πολύ συχνα ό Πολυαγαπημένος στούς μαθητές του. Επερνε κρασί καί νερό καί τούς εδίδασκε. Τούς εδίδασκε τήν Αγάπη. Στό μυστικό Δείπνο προσέθεσε καί τόν Αρτο πού συμβόλιζε τό σώμα του τό οποίο θά έδιδε, γιατί είπε, εγώ είμαι ό άρτος πού κατεβαίνει από τόν ουρανό. Καί έτσι έχουμε από εκείνο τόν καιρό τήν Κοινωνία τής ΑΓΑΠΗΣ, Αγίαν Κοινωνία, Θείαν Κοινωνία, είς άφεσιν αμαρτιών. Καί έχουμε καί τό φωμί. Εμείς όμως δέν έχουμε φωμί μέσα στήν Κοινωνία τής Αγάπης. Εχουμε μόνο κρασί καί νερό, πού συμβολίζει τό νοητικό καί τό φυχικό μας σώμα. Επομένως έχει διαφορά από τήν Θεία Κοινωνία. Σέ τί; Πώς γίνεται εδώ καί πώς γίνεται στήν εικλησία. Αλλοίμονο άν οί διάφοροι Ιεραρχένοι εσήκωναν τό δισκοπότηρο καί έβλεπαν τί γινόταν είς τήν θείαν κοινωνία. Δέν θά τολμούσαν ποτέ νά σηκώσουν τό δισκοπότηρο, πού τό θείον Ελεος τούς έκαμε νά μήν ξέρουν τί γίνεται. Αγγελοι καί Αρχάγγελοι κάμνουν τήν θείαν Κοινωνία είς τήν εικλησία. Καί επομένως καί εμείς, δσοι ήμαστε Χριστιανοί οποιασδήποτε εικλησίας οφείλουμε νά κοινωνούμε τών Αχράντων Μυστηρίων.

Τί εδίδασκε τώρα ό Ιησούς Χριστός στούς μαθητές του, τόσο είς τήν Γεσθημανή, δσον καί οπουδήποτε αλλού. Καί μετά μέ τή συνοδεία των, τί εδίδασκε είς τούς όχλους. Τό τί εδίδασκε είς τούς όχλους λίγο ή πολύ τό ξέρουμε. Είναι μέσα στό Ευαγγέλιό μας, τούς Μακαρισμούς ι.λ.π. Ευτυχώς αυτοί εσώθησαν παρόλο πού πολλά πράγματα αφηρέθησαν από τά Ευαγγέλια, γιά ποιό λόγο, εκείνος γνωρίζει. Ομως έμειναν αρκετά γιά νά δείχνουν στούς πιστούς τούς Χριστιανούς, πραγματικά τί ήτο ό ενσαρκωθείς θεός, ό θεάνθρωπος, ό Πολυαγαπημένος μας.

Τώρα τί εδίδασκε είς τήν Γεσθημανή. Τούς εδίδασσε πώς νά καθαρίσουν καί νά εξαγνίσουν τό υλικό τους σώμα. Μετά πώς νά χειρίζονται τίς λεγόμενες φυχικές δυνάμεις, είς τήν προένταση είς τήν εξωσωμάτωση, αιόμα καί είς τήν υλοποίηση καί αφυλοποίηση. Αυτά τά έναμνε ό Ιησούς Χριστός πολύ συχνά. Τά βλέπουμε στά θαύματά του. Τήν υλοποίηση. Σέ μία περίπτωση έθρεψε, εχόρτασε τρείς χιλιάδες μέ πέντε ἄρτους καί δύο ιχθείς, πού σήμαινε υλοποίηση αιθερική φαριών καί φωμιού καί ἐμειναν λέει καί 12 κωφίνια γεμάτα. Σάν νά έλεγε στούς μαθητές του υπάρχει πολύ τροφή καί γιά σάς. Ισως τό έναμε αυτό γιά νά δείξη ότι δέν έπρεπε νά αμφιβάλλουν. Μετά εξωσωμάτωση, μετεώριση. Τό βλέπουμε όταν ήταν στήν θάλασσα νά φαρέφουν, νά περπατά επάνω στά κύματα, νά πηγαίνει κοντά τους. Στήν αρχή εφοβήθησαν καί αμφέβαλαν ἀν ήτο ό διδάσκαλος τους. Καί παρόλο πού εδιδάσκοντο όλα αυτά, ίσως νά μήν ήτο εύκολο γιά αυτούς νά τά πιστέψουν κατ' αρχήν. Άλλα μιά καί τά εδιδάχθησαν, τολμά ό Πέτρος καί τού λέει:

"Νάρθω κοντά σου Κύριε; Αυτά πού μάθαμε νά τά εφαρμόσουμε; Προχωρεί, καί όταν αρχίσε νά αμφιβάλλει, ἀρχισε νά βυθίζεται. Αν δέν τού είχε μάθει αυτά τά πράγματα ό Χριστός γιατί τού είπε, ολιγόπιστε, γιατί έχεις τόσο λίγη πίστη. Καί τόν σηκώνει καί τόν ξαναβάζει στό πλοίο. Τό νά έχει εξουσία πάνω στά στοιχεία καί τούς ἀρχοντας τών στοιχείων τούς Αρχαγγελους, τό βλέπουμε στήν τρικυμία. Νά διατάσσει τούς ἀρχοντας τών στοιχείων, καί συγκεκριμένα τόν Γαβριήλ, νά επιβάλλονται στό στοιχείο τού θύρατος. Επομένως ἀν διαβάσετε προσεκτικά, καί ή Καινή Διαθήκη πρέπει νά είναι ό αχώριστός σας Φίλος - νά διαβάζετε καί νά εννοείτε - , καί θά δείτε πολλά πράγματα. Υλοποίηση, εξωσωμάτωση, μετεώριση, καί όλη τήν διδασκαλία γιά τήν εξάγνιση τού παχυλού υλικού σώματος. Τούς εξασκούσε είς τό νά μπορούν τά λεγόμενα στοιχειακά, πού τά έλεγε λεγών-πνεύματα ἀλαλα καί αφά, νά τά αποβάλλουν από ἔνα ἀνθρωπο. Τούς είπε ότι σέ τέτοιες περιπτώσεις πρέπει νά συντρέχετε. Καί πληροφορείται από τούς οικείους τών ασθενών: "Κύριε, πήγαμε αυτόν τόν δαιμονιζόμενο είς τούς μαθητές σου καί δέν μπόρεσαν νά κάνουν τίποτε. Καί τούς επιπλήτει. Ολιγόπιστοι, ποσον καιρό θά είμαι εγώ μαζί σας; Τώρα φυσικά ἀνθρωποι τού καιρού εκείνου, καί δή αναλφάβητοι οί πιστοί πολλοί ἀν καί είχαν δεί τό Φώς, καί τό Φώς ήταν μεταξύ τους, δέν ήσαν σέ θέση νά αντιληφθούν πολλά πράγματα. Αν δέν ήτο αυτό, δέν θά εχρειάζετο πρωτού απέλθη ό Χριστός, τήν Πεντηκοστή νά τούς στείλη τό Πνεύμα τό Αγιο, καί νά τούς κάμει υιούς Πνεύματος, Πυρός καί Φωτός. Ολοι είδαν τότε φλόγες πυρός πάνω από τά μέτωπα των καί τήν κεφαλήν των Εδέχθησαν τό Βάπτισμα τού Πυρός. Τί είναι αυτό πάλι; Αν ερωτήσετε αιόμη καί αρχημανδρίτες καί επισκόπους τί είναι τό Βάπτισμα τού πυρός θά σας κοιτάξουν μέ απορία στά μάτια.

Καί μόλα ταύτα ὁ Ιωάννης ὁ Βαπτιστής εἶπε: Εγώ σαξ βαπτίζω ἐν ὄδατι εἰς ἀφεσιν αμαρτιών, εἰς τό νά καθαριστή τό υλικό σας σώμα από τήν λεγομένη αμαρτία, αλλά αυτός πού ἔρχεται πίσω μου, καί εννοούσε τόν Χριστό, θά σάς βαπτίση ἐν Πνεύματι καί Πυρί. Εντυχώς αυτά δύλα είναι γραμμένα μέσα στήν Καινή Διαθήκη. Πραγματικά μέσα στό Δόγμα μας καί στήν Χριστιανοσύνη υπάρχουν μεγάλοι ορίζοντες πού μόνο τολμηροί καί καθαροί τή καρδία τολμούν από καιρού είς καιρόν νά προχωρήσουν. Εμείς θά προχωρήσουμε, προχωρούμε.

Τώρα, τί εδίδασκε είς τήν Γεσθημανή.

Πώς νά χειρίζονται τό διπλούν αιθερικό τού παχυλού υλικού σώματος. Πού βρήκε ὁ Απόστολος ὁ διώκτης, καί μετά τών Εθνών Απόστολος, ότι ὁ ἀνθρωπος ἔχει τρία σώματα, τό παχυλο υλικό, τό λεγόμενο φυχικό σώμα καί ὅπως τό ονομάζει εκείνος πνευματικό σώμα. Εμείς τό λέγουμε νοητικό σώμα γιά νά μή συγχίζουμε τήν λέξη μέ τήν λέξη Πνεύμα πού είναι τό Εγώ Είναι μας. Γνώριζε ὁ Απόστολος Παύλος, καί είχαν διδαχθεί σχεδόν δύλοι οί Απόστολοι από τόν ίδιο τόν Χριστό, καί γιά τά τρία σώματα, καί πώς νά χειρίζονται τά τρία σώματα. Τό πρώτο νά μή τού κάνουν κατάχρηση, νά τό κρατούν καθαρό καί σέ κατάσταση υγείας γιά νά εξυπηρετεί τό Εγώ εαυτόν τους στό νά ειφράζεται. Μιλούσε γιά τήν Αγνότητα. Μετά τούς ἔμαθε νά χειρίζονται τό λεγόμενο φυχικό τους σώμα. Τό φυχικό σώμα δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τό Εγώ εαυτόν μας ΨΥΧΗ. Είναι τό σώμα τών επιθυμιῶν καί τών συναισθημάτων.

Αλλά επειδή εινεί φαίνεται ἡ οντότης εαυτός μας πέραν τού παχυλού υλικού σώματος, ἡ λεγομένη παρούσα προσωπικότης σάν Ψυχή, τό ονόμασαν φυχικόν σώμα, αλλά είναι αυτή ἡ ψυχή ἡ οποία καί θέλει αποθάνη ἡ καθημερινώς πεθαίνει κατά τόν Απόστολον Παύλο, δηλαδή καθημερινώς αλλάζουμε συναισθήματα, επιθυμίες, σκοπούς, σκέψεις καί νά τελειώσουμε τόν λεγόμενο χαρακτήρα μας. Ενας είναι ὁ χαρακτήρ. Τρόπος ειφράσεως τού Εγώ εαυτού μας τοποχρονικά, γήϊνα, ανθρώπινα, σάν ἀνθρωποι, δχι σαν ζώα ἡ θηρία ὅπως συμβαίνει σήμερα. Βλέπουμε τά διάφορα θαύματα τού Ιησού Χριστού. Μά καλά μάς εμίλησε ποτέ γιά αυτό τό διπλούν αιθερικό σώμα σαν δημιουργικό αιθέρα; Βέβαια. Εχομε τό γεγονός ότι κάποια γυναίκα πού είχε αιμοραγία γιά χρόνια καί χρόνια, πίστευε ότι ἀν αγγίση τόν Χριστό ἡ τόν μανδύα του θά γιατρεφθεί. Αγγισε καί αμέσως ἔγινε καλά. Καί λέει ὁ Χριστός, ποιός μέ ἀγγισε; Καί απαντά ὁ Πέτρος. Τόσοι σέ συνθλίβουν εδώ καί ρωτάς ποιός σέ ἀγγισε; Καί λέγει, ἔνοιωσα δύναμη νά απέρχεται από εμένα, από τό υλικό του σώμα. Αυτό είναι τό διπλούν αιθερικό, αυτό πού εμείς λέγουμε Ζωϊκότητα - Αιθερικότητα, καί τό οποίο πρέπει νά μάθη κάθε ερευνητής τής Αληθείας, καί δή τού κύκλου τών Ενδού, τού εσωτέρου καί τού εσωτάτου, νά τό χειρίζεται, στήν Φυχοθεραπεία κατ' αρχήν, στήν Πνευματοθεραπεία αργότερα.

Αλλά προσέξετε στό εξής. Φαίνομενα θά γίνουν, θά δείτε αρρώστους νά περπατούν, παράλητους νά θεραπεύονται, παιδιά μέ πολυομελίτιδα νά γίνονται εντάξει, καί πολλά άλλα. Μήν τό πάρετε επάνω σας ότι εσείς κάμνετε αυτό, εσείς είσθε μόνο αγωγοί τού Θείου σχεδίου καί τίποτε άλλο. Αυτό πρέπει νά προσέξετε όσοι θά ανήκετε στίς τάξεις τών φυχοθεραπευτών, αργότερα τών πνευματοθεραπευτών καί αιράτων βοηθών. Αιράτων βοηθών, πρέπει νά προηγηθεί ή έν εγρηγόρσει εξωσωμάτωσις. Τώρα βέβαια δέν υπάρχει απαίτηση νά μάθαιτε τά μυστικά υλοποιήσεως καί αφυλοποιήσεως. Οταν διοχετεύσετε τήν ζωϊκότητα-αιθερικότητα είς τά σώματα τών ασθενών θά προσέξετε μερικά φαίνομενα πού μπορεί νά χαρακτηρισθούν γιά θαύματα, αλλά είναι τό Αγιον Πνεύμα πού κάμνει τά έργα. Ομως άν είσθε συνεπείς σέ αυτό τό έργο θά δείτε ότι θά ακούσετε τό εύγε δούλε Αγαθέ καί Πιστέ, επί ολίγα ής Πιστός επί πολλών σέ καταστήσω, είσελθε είς τήν Χαράν τού Κυρίου σου. Θά συμπράτετε μέ τό Αγιον Πνεύμα ώς ζωής Χορηγός, καί τότε από φυχοθεραπευταί θά ονομάζεστε πνευματοθεραπευταί καί θά θεραπεύετε μέ εξουσία καί όχι μόνο μέ τή δύναμη τής ζωϊκότητος-αιθερικότητος. Ολα αυτά δέν είναι θαύματα. Είναι φαίνομενα τοποχρονικά πού μάς δίδουν τήν καλήν υγείαν μέσω τού Αγίου Πνεύματος. Ενα είναι τό θαύμα, ή ίδια ή ΖΩΗ σάν φαίνομενο μέσα στούς κόσμους. Αυτό είναι τό θαύμα πού πρέπει εμείς οί ίδιοι νά εκτιμήσουμε. Η ζωή σάν φαίνομενο είναι τό είναι μας, Εμείς ήμεθα ή Ζωή, αλλά σάν φαίνομενα εμείς σάν παρούσες-προσωπικότητες-αυτοεπιγνώσεις πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τί ήμεθα καί πού ήμεθα.

Συμπεραίνοντας μπορούμε νά πούμε ότι τό σύστημα Ερεύνης τής Αληθείας εξυπηρετεί διπλό σκοπό.

1. Τήν Γνώση τής Αληθείας, όσο πιό πλατιά μπορούμε, γιατί όσο πιό πολλά γνωρίζουν οί ερευνητές τής Αληθείας τόσο πιό πολύ θά γνωρίσουν τόν εαυτό τους καί τό Απόλυτον ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΝ, καί τόσον πιό πολύ θά μπορέσουν νά αγαπήσουν τόν πλησίον των. Τό πρώτο αυτό έργο, μελέτη, προσήλωσις, παρατηρητικότης, βαθύς διαλογισμός πού θά οδηγήση είς τήν γνώση κατ' αρχήν τής Αληθείας ώς νά φθάσετε είς τό σημείο εσείς οί ίδιοι νά είσθε ή Αλήθεια.
2. Τό δεύτερο έργο καί μέλημά σας θά είναι ή υπηρεσία, νά βοηθήσετε τόν συνάνθρωπό σας, τόν πλησίον σας. Νά τόν βοηθήσουμε, γιατί; Προσέξτε στό σημείο αυτό σημείο αυτό. Γιατί στήν πραγματικότητα μέσα στήν Χριστοενοσιασθησία είναι ό ίδιος ό εαυτός μας, καί γιατί ή προτροπή τού πολυαγαπημένου πού μάς έδειξε ό ίδιος πώς νά αγαπούμε τόν πλησίον μας, είναι "Αγαπήσης τόν πλησίον σου ώς τόν εαυτόν σου". Καί προσέξτε, πλησίον σας δέν είναι ό συγγενής σας, ό φίλος σας, ένας άνθρωπος πού είναι στήν ίδια κοινότητα μαζί σας ή στό ίδιο Εθνος. Οταν είπε ό Χριστός αγαπήσης τόν πλησίον σου εννοεί πάντα άνθρωπο ερχόμενο είς τόν κόσμο, τού οποίου τό Φῶς είναι εκείνος.

Δηλαδή ό Πανσυμπαντικός Λόγος. Γιατί ό πολυαγαπημένος μας διδάσκαλος είπε: "Ο Χριστός είναι τό φώς τό φωτίζον πάντα ἀνθρωπο είς τὸν κόσμο". Κάθε ἀνθρωπος πού ἐρχεται στόν κόσμο αρχίζει νά ειφράζει μία αυτο-επιγνωσιακή ύπαρξη πού δέν έχουν τά ζώα. Αυτή ή Αυτοεπιγνωσιακή ύπαρξη είναι τό φώς. Γίνεται όν λογικό, καί εκείνος είναι ό λόγος. Επομένως κάθε ἀνθρωπος ἀσχετο σέ ποιά φυλή ανήκει, ἀσχετο τί σκέπτεται είναι ό πλησίον σας. Καί ή λέξις πλησίον είναι κάτι πολύ αιδμα πιό κοντά από τήν λέξη αδελφός. Ωστε στήν υπηρεσία σας δέν υπάρχουν διακρίσεις. Δέν υπάρχουν εύνοιες. Ολοι οί ἀνθρωποι γιά σάς είναι ό πλησίον σας. Κι άν αυτοί οί ἀνθρωποι λέγουν τούς εαυτούς των εχθρούς μας, δικούς μας προσωπικούς εχθρούς καί μετά μέ τήν πιό πλατιά έννοια τού εχθρός, εσείς δέν ἔχετε εχθρούς. Αφήστε τούς ευρισκομένους μέσα στήν άγνοια νά έχουν μέσα στήν αντίληψή τους μίαν εσφαλμένη έννοια περί εχθρότητος. Δέν μπορείτε εσείς νά ἔχετε έναν ἀνθρωπο πού ό Χριστός είναι τό φώς πού τόν φωτίζει από τήν στιγμή πού ἐρχεται στόν κόσμο εχθρό. Είναι αγαπημένος σας γιατί εκείνος είναι ό Πολυαγαπημένος, καί είναι μέσα του. Είναι μέσα σέ κάθε ἀνθρωπο τόσον σάν ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ δόσον καί σάν ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ. Μιλήσαμε γιά υπηρεσία τώρα. Τήν φύση τής υπηρεσίας αυτής θά τήν καθορίσουμε σαφέστερα αφού προχωρήσουμε σταδιακά τήν θεωρητική ανάπτυξη τής ερευνας τής αληθείας, καί εξασκηθούμε στό πρακτικόν μέρος.

Θά μπορούσαμε μέ μία λέξη νά καθορίσουμε τίς βάσεις τίς Ερεύνης τής Αληθείας σάν τόν **Χριστιανικό Μυστικισμό**, τά μαθήματα δέ πού δίδονται δέν διαφέρουν από τίς διδασκαλίες τού Ιησού πρός τούς Μαθητάς του όταν τούς έλεγε: "σέ εσάς έχει δοθεί τό νά γνωρίσετε τά Μυστήρια τής Βασιλείας τού Θεού, σέ εκείνους δέ πού είναι απέξω τά πάντα μέ παραβολές δίδονται". Χρειάζεται όμως ειλικρίνεια μέ τόν εαυτό μας καί απόφαση.

**Στώμεν καλώς ἐν Κυρίω  
πάντοτε:**

ΓΕΝΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ



“ΕΙΣ ΤΟΥΣ αχραντους ποδας  
σου ΛΟΓΕ παρα ΦΕΟΥΣΙΑ”