

## ΑΝΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ;

Στη σημερινή μας διάλεξη, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που ακούμε πάρα πολύ τελευταία και αυτό είναι η *"Μετενσάρκωση"*. Φίλοι μου, θεωρώ ιδιαίτερα τραγικό το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι υποστηρικτές της Μετενσάρκωσης προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως Χριστιανική διδασκαλία και μάλιστα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και Βιβλικά εδάφια, στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν ότι ακόμη και η Αγία Γραφή διδάσκει κάτι τέτοιο.

Σε αυτό το τεύχος, θα μοιραστώ μαζί σας στοιχεία που αποδεικνύουν την αλήθεια σχετικά με τη θεωρία της Μετενσάρκωσης και αποκαλύπτουν πόσο τελικά βάσιμα είναι τα «επιχειρήματα», που, κατά τη γνώμη κάποιων, προέρχονται από τη Βίβλο.

Βλέπετε, σήμερα, αν και υπάρχει τρομερή αύξηση γνώσης από επιστημονικής πλευράς, δυστυχώς, από πνευματικής πλευράς υπάρχει τρομερή σύγχυση. Ιδιαίτερα, υπάρχει πνευματικό σκοτάδι στο θέμα της προέλευσής μας από τον Θεό και στο θέμα της σχέσης μας μαζί Του.

Για πολλούς, δεν υπάρχει Θεός, για άλλους, υπάρχουν πάρα πολλοί θεοί, ενώ άλλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως θεούς. Στις μέρες μας, θεωρείται, εσφαλμένα βέβαια, δείγμα πνευματικής αναζήτησης και σοφής επιλογής το να ακολουθεί ένας άνθρωπος κάποια Ανατολίτικη Φιλοσοφία και Θρησκεία.

Κατά κάποιο τρόπο, έχουμε επιστρέψει στο σκοταδισμό του Μεσαίωνα, αλλά η τραγική ειρωνεία είναι πως πιστεύουμε ότι, επειδή δεν ακολουθούμε τις πρακτικές βασανισμού που συνέβαιναν τότε, είμαστε εντελώς μακριά από το πνεύμα του. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που ασκούν θρησκευτική προπαγάνδα και ψυχολογική καταπίεση στους ανθρώπους, ενώ παράλληλα τους αποπροσανατολίζουν από την αλήθεια των πραγμάτων και τον ύψιστο σκοπό του Θεού για τον άνθρωπο. Το τι γίνεται σήμερα στο θρησκευτικό τομέα, δεν περιγράφεται. Ακόμη και ο Σατανισμός με την αποτρόπαιη πρακτική των ανθρωποθυσιών, έχει προχωρήσει σε ανησυχητικό βαθμό. Δυστυχώς, θύματα και οπαδοί αυτής της θρησκείας δεν είναι μόνο αγράμματοι και απολίτιστοι, αλλά και πτυχιούχοι με πανεπιστημιακή μόρφωση.

Κάτι άλλο που για πολλούς περνά απαρατήρητο, είναι ότι ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ έβαλε στόχο και σκοπό του να κατακτήσει τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνουμε, για να το κατορθώσει αυτό, χρειάζεται κάποιον Ιεραπόστολο. Οι ίδιοι ομολογούν ότι το Γιόγκα είναι ο δικός τους Ιεραπόστολος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται ότι η ενασχόληση με το Γιόγκα αντιτίθεται στο πνεύμα της Βίβλου και τη βλέπουν μόνο ως μια άσκηση και καλή γυμναστική. Η πραγματικότητα, όμως, είναι τελείως διαφορετική, όταν κάνουμε ευσυνείδητα και αντικειμενικά την έρευνά μας.

Πριν προχωρήσουμε πιο βαθιά στο θέμα μας, ας εξετάσουμε πρώτα ορισμένα ιστορικά στοιχεία, σχετικά με τον ΒΟΥΔΑ - ΒΟΥΔΙΣΜΟ και τον ΚΡΙΣΝΑ -ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ.

## Τι γίνεται με αυτές τις ανατολίτικες θρησκείες;

Η Βουδιστική θρησκεία σήμερα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που θεμελίωσε ο Βούδας. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο Βουδισμός σε ένα σημαντικό ποσοστό έχει αφομοιώσει ορισμένα σπουδαία διδάγματα από το Χριστιανισμό. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι, εάν ο Βουδισμός δε δεχόταν αυτές τις χριστιανικές διδασκαλίες, δε θα ήταν δημοφιλή θρησκεία και δε θα μπορούσε να κατακτήσει έδαφος στη συνείδηση και στις καρδιές των ανθρώπων. Τώρα, όμως, έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου.

Το πιο σπουδαίο χριστιανικό δόγμα που έχουν πάρει οι Βουδιστές είναι η διδασκαλία της σωτηρίας μέσω της πίστης. Οι Κινέζοι Βουδιστές ιερείς Shan-Tao πρόσθεσαν αυτή τη διδασκαλία χίλια χρόνια μετά το θάνατο του Βούδα. Ενώ ζούσε ο Shan-Tao, γύρω στο 650 μ.Χ., ο Χριστιανισμός διείσδυσε στην Κίνα. Σε σύγκριση με τον Χριστιανισμό, οι Βουδιστές είχαν έλλειψη δύναμης και βάθους. Ήταν μια ψυχρή και στεία θρησκεία. Έτσι, ο Shan-Tao άρχισε να εφαρμόζει τις χριστιανικές διδασκαλίες, σε μια προσπάθειά του να βελτιώσει τη θρησκεία του και να την καταστήσει πιο ελκυστική στους ανθρώπους.

Όπως οι χριστιανοί σώζονται με το να εμπιστεύονται τον Χριστό, έτσι και οι Βουδιστές εισήγαγαν τη διδασκαλία ότι μπορούν να σωθούν με το να εμπιστεύονται το Βούδα. Αλλά είναι, πράγματι, έτσι;

Ο Βούδας δεν είχε κάνει καμία δήλωση ότι είχε τη δύναμη να σώσει από την αμαρτία. Θεωρούσε τον εαυτό του άνθρωπο, όπως όλους τους άλλους ανθρώπους. Ο Βούδας ήταν αμαρτωλός **"επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού"**. (Επιστολή προς Ρωμαίους, 3:23). Μόνο ο Ιησούς ήταν **"αναμάρτητος"**. (Επιστολή προς Εβραίους, 4:15).

Εάν ο Βούδας ξαναζωντάνευε σήμερα, θα το διέψευθε. Ωστόσο, επειδή ήταν ένας κοινός άνθρωπος, δεν μπορεί να έρθει πίσω, παρόλο που οι υποστηρικτές του πιστεύουν ότι μπορεί να ξαναζωντανέψει. Σύμφωνα με τις ψευδείς διδασκαλίες, ο Βούδας βρίσκεται σ' ένα ήσυχο μέρος ή στον παράδεισο. Από εκεί, υποτίθεται πρέπει να κάνει μια ένδοξη επιστροφή στη γη, μια δεύτερη παρουσία, παρόμοια με αυτή που θα πραγματοποιήσει ο Χριστός.

Από μια πλευρά, είναι έπαινος των πρώτων Χριστιανών το γεγονός ότι οι Βιβλικές διδασκαλίες τους εξαπλώθηκαν τόσο γρήγορα και αντιγράφηκαν από τους Βουδιστές. Ωστόσο, υπάρχει μια αλήθεια κεφαλαιώδους σημασίας, η οποία δεν υιοθετήθηκε από το Βουδιστικό σύστημα. Αυτή είναι ότι μόνο ο Ιησούς μπορεί να σώσει: **"Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν"**. (Πράξεις των Αποστόλων, 4:12).

Ο Βούδας ήταν απλώς ένας άνθρωπος. Ο Χριστός είναι Θεός και έγινε άνθρωπος (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 1:1) και έτσι η σωτηρία βρίσκεται μόνο στο Πρόσωπο του Θεανθρώπου. Ο Βούδας ποτέ δεν υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στη γη. Αλλά ο Ιησούς είπε: **"Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να ήσθε και σεις, όπου είμαι εγώ"**. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 14: 3).

Ακριβώς επειδή είναι Θεός, ο Χριστός έχει τη δύναμη να σώζει τους ανθρώ-

πους και να πραγματοποιεί όλα αυτά που υποσχέθηκε. Έτσι, έχει τη δύναμη να επιστρέψει στη γη, για να δώσει στους πιστούς την αθανασία. (Επιστολή προς Α' Κορινθίους, 15: 52, 53).

Μία κύρια διδασκαλία της Χριστιανοσύνης είναι ότι ο Θεός πήρε μορφή ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία βρίσκεται και σε άλλες θρησκείες, όπως στην Ινδική. Οι ομοιότητες είναι τεράστιες μεταξύ του Ινδού Θεανθρώπου Krishna και του Χριστιανού Θεανθρώπου Χριστού. Οι δύο ιστορίες είναι τόσο όμοιες, που κανείς νομίζει ότι τις έχουν βγάλει φωτοτυπία. Αλλά ποια από τις δύο ιστορίες είναι πρώτη;

Σύμφωνα με την Ινδική διδασκαλία, ο Krishna είχε γεννηθεί περισσότερο από 500 χρόνια πριν από τον Χριστό. Έτσι, οι ιερείς της Ινδίας καυχόνταν ότι η Νέα Διαθήκη είχε αντιγραφεί από τα Ινδικά έπη. Ωστόσο, η αλήθεια είναι διαφορετική. Τα ιστορικά στοιχεία αποδεικνύουν πόσο αβάσιμοι είναι οι ισχυρισμοί των Ινδών ιερέων. Είναι φανερό ότι η ιστορία του Krishna δημιουργήθηκε γύρω στο 600 μ.Χ., για να σταματήσει την εξάπλωση του Χριστιανισμού στην Ινδία.

Ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Ινδία, αμέσως μετά το θάνατο του Χριστού. Είναι πολύ πιθανόν, ένας από τους μαθητές του Χριστού που δίδαξε τον Χριστιανισμό εκεί, να ήταν ο Θωμάς. Μάλιστα, υπάρχουν ακόμη Χριστιανοί στην Ινδία, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι απόγονοι της θρησκείας του Θωμά.

Μετά την εποχή του Θωμά, ο Χριστιανισμός εξακολουθούσε να διαδίδεται στην ευρύτερη περιοχή της Ινδίας με γοργούς ρυθμούς. Γύρω στο 600 μ.Χ., μια ομάδα Ινδών αποφάσισαν ότι ήταν καιρός να λάβουν ορισμένα μέτρα, προκειμένου να σταματήσουν αυτή την εξάπλωση. Το κατάφεραν αυτό, παρουσιάζοντας έναν άλλο Θεάνθρωπο παρόμοιο με τον Χριστό.

Οι Ινδοί αποκαλούσαν αυτό το Θεάνθρωπο Krishna, ένα όνομα παρόμοιο με αυτό του Χριστού. Είχαν δημιουργήσει ιστορίες, για δήθεν θαύματα που είχε κάμει ενώ βρισκόταν στη γη, και έγραψαν το ωροσκόπιό του, έτσι ώστε οι καινούριες διδασκαλίες που εισήγαγαν να ταιριάζουν με τις Ινδικές διδασκαλίες.

Εκείνο τον καιρό, δεν υπήρχε κανένας με αρκετή ισχύ ή γνώση, για να αποκαλύψει τον ψεύτικο θρύλο του Krishna. Για πάνω από χίλια χρόνια, η απάτη παρέμενε ανεξιχνίαστη, μέχρι το 1825, που ο Άγγλος John Bentley κατάφερε να πάρει ένα αντίγραφο του ωροσκοπίου του Krishna.

Το ωροσκόπιο έδινε τις λεπτομερείς θέσεις του ηλίου, της σελήνης και πέντε άλλων πλανητών κατά τη χρονιά που γεννήθηκε ο Krishna. Ο Bentley χρησιμοποίησε τις αστρονομικές του γνώσεις, για να αποδείξει ότι η νεότερη ημερομηνία της γέννησης του Krishna θα μπορούσε να ήταν η 7η Αυγούστου του 600 μ.Χ.

Με το γεγονός αυτό κατοχυρωμένο, ήταν ολοφάνερο ότι ο θρύλος του Krishna ήταν βασισμένος στην ιστορία του Χριστού. Ήταν απλώς ένα περίτεχνο αντίγραφο του Χριστιανισμού. Πήρε αρκετό χρόνο, για να εξιχνιαστεί η απάτη του Krishna. Εντούτοις, η λεπτομερής έρευνα και μελέτη των γεγονότων, τελικά απέδειξε ότι ο θρύλος ήταν απάτη.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια λεπτομερής μελέτη προσπάθησε να βρει λάθος στην Καινή Διαθήκη. Μερικά από τα πιο λαμπρά μυαλά της γης, αφιέρωσαν πολλά χρόνια, για να αποδείξουν πόσα λάθη υπάρχουν στα Ευαγγέλια. Αλλά, προς μεγάλη απογοήτευση των επικριτών της, η Βίβλος δεν έχει

διαφευσθεί και ούτε πρόκειται να διαφευσθεί, γιατί είναι ο Εμπνευσμένος και Αληθινός Λόγος του Θεού.

Καθώς τα χρόνια περνούν, έρχονται στο φως όλο και περισσότερα στοιχεία και αποδείξεις, που δείχνουν την αλήθεια της διδασκαλίας των Ευαγγελίων. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτά που λέει η Βίβλος για τον Ιησού. **"Διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμιν και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχί μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλ' αυτοίπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος"**. (Επιστολή Β' Πέτρου, 1:16). Τα ιστορικά στοιχεία είναι από το βιβλίο *"Truth Triumphant"*, του λόγιου Dr. R. G. Wilkinson.

Δυστυχώς, ο σημερινός άνθρωπος δεν εκτιμά τον πολύτιμο θησαυρό που έχει στα χέρια του, δηλαδή τον γραπτό Λόγο του Θεού. Μάλιστα δε, αδιαφορεί ή περιφρονεί αυτή την κρυστάλλινη πηγή της αλήθειας, που με τόση αγάπη και ενδιαφέρον προσφέρεται από τον Δημιουργό του, και ψάχνει να βρει την αλήθεια σε πολλά θολά νερά, για να ικανοποιήσει τις πνευματικές αναζητήσεις και τα κενά της ψυχής του. Όσο και να ψάχνει, όμως, απαντήσεις καιρίες και βαθιές δε βρίσκει. Εφόσον ψάχνει σε θολά νερά, ό,τι και να βρει, θολό θα είναι και δε θα μπορεί να ικανοποιήσει τις βαθύτερες ανάγκες της ψυχής του, αυτές για τις οποίες δημιουργήθηκε και, χωρίς την ικανοποίησή τους, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσει ευτυχισμένος. Θα εξακολουθεί να ζει σε μια ψευδαίσθηση, εκτός αν ξεδιψάσει με το ζωντανό νερό, που μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου, μπορεί να προσφέρει.

Πριν προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου να τονίσω για μια ακόμη φορά κάτι που έχω τονίσει επανειλημμένα, ότι δηλαδή η Αγία Γραφή εξηγείται από μόνη της και αυτό μας το δίδαξε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όπως και οι Απόστολοι. Ο Ουράνιος Πατέρας μας έκανε ένα απλό και καθαρό έργο, ώστε να γνωρίζουμε το Θείο Θέλημά Του και να έχουμε στη ζωή μας ένα σταθερό σημείο αναφοράς και ένα φωτεινό φάρο, που θα μας προσανατολίζει σωστά στα μονοπάτια της ζωής μας. Δε μας άφησε απροστάτευτους στα τεχνάσματα του αποκρυφισμού, που διαβάλλουν ένα απλό εδάφιο και του δίνουν κίβδηλες ερμηνείες, οι οποίες, όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τη διδασκαλία της Βίβλου, αλλά είναι τελείως αντίθετες με αυτή και παράλογες.

Για να πάρουμε μια εικόνα από αυτές τις παρερμηνείες του αποκρυφισμού, ας εξετάσουμε ένα πολύ απλό εδάφιο: **"Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν, ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από τον νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα"**. (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 5:18). Στο εδάφιο αυτό, ο Χριστός αναφέρεται με ένα θαυμάσιο τρόπο στον Ηθικό Νόμο των Δέκα Εντολών, γιατί οι Φαρισαίοι είχαν διαστρεβλώσει την αγνή σημασία και το σκοπό των Δέκα Εντολών.

Ας προσέξουμε τώρα με ποιο τρόπο ξένοι συγγραφείς, αλλά ακόμη και Έλληνες παρερμηνεύουν αυτό το εδάφιο και μεταδίδουν τις θεωρίες που θέλουν σε μια προσπάθειά τους να στηρίξουν το δόγμα της Μετενσάρκωσης.

Στο περιοδικό *"Παραψυχολογία"* του Γ. Βουλούκου, αξίζει να παρατηρήσουμε με ποιο τρόπο παραφράζεται το παραπάνω εδάφιο: **"Έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθή από τον νόμον, μέχρις ότου γίνουν όλα"**. Προσέξτε το σχόλιο του συγγραφέα πάνω σε

αυτό: **"Ποιο νόμο; Όχι το νόμο των Γραμματέων και Φαρισαίων, αλλά το νόμο του Κάρμα!"** (Παραψυχολογία, Ιούnius 1980, σελ. 92).

Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το εδάφιο δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με το κάρμα. Μπορείτε, λοιπόν, να καταλάβετε γιατί χρησιμοποίησα παραπάνω τον όρο **παρερμηνείες**, για να χαρακτηρίσω όλες τις παραφράσεις αυτού του είδους. Οφείλουμε, πράγματι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ερμηνεύουμε τα λόγια της Βίβλου και να μην παρασυρόμαστε από δικές μας αναλύσεις. Αντίθετα, να ανοίγουμε το Λόγο του Θεού με σεβασμό, ευλάβεια και προσευχή και να συγκρίνουμε εδάφιο προς εδάφιο, λέξη προς λέξη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αποκτήσουμε την ευλογημένη συνήθεια να μελετάμε τη Βίβλο, παραβάλλοντας το προς εξέταση κεφάλαιο με τις παραπομπές. Με αυτό τον τρόπο, θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της Βιβλικής διδασκαλίας. Θυμηθείτε τα εμπνευσμένα λόγια στο βιβλίο του Ησαΐα: **"Στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ ολίγον εκεί"**. (Ησαΐας, 28: 10).

Ερώτηση: **Τι είναι κάρμα;** Η λέξη κάρμα προέρχεται από τη ρίζα **KPI** και σημαίνει **"ενεργώ"**, **"πράττω"**. Σημαίνει, κυρίως, ενέργεια. Σύμφωνα με τους Ινδουιστές, κάθε πράξη, αδιάφορο, αν είναι καλή ή κακή, συσσωρεύει **"κάρμα"**. Αυτά μας περιγράφουν οι γκουρουιστές, όπως ο Γκουρού Σατυανάντα (Γιόγκα, 1 / 1980 σελ. 31).

Το κάρμα συνδέεται με τη ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι να μάθουμε **τι είναι Μετενσάρκωση;** Μετενσάρκωση είναι μια σειρά από θανάτους και γεννήσεις, μέχρι που κάποιος εκπληρώσει τον κύκλο ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΡΜΑ.

Οι Γκουρουιστικές και Θεοσοφικές σχολές προσπαθούν με κάθε τρόπο να μεταδώσουν τη θεωρία και διδασκαλία της Μετενσάρκωσης. Το ίδιο επιδιώκουν και οι σχολές της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. Λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν αναφέρομαι σε ονόματα γιατί είναι πάρα πολλά.

Πριν προχωρήσουμε στα Βιβλικά εδάφια, επιτρέψτε μου να τονίσω τα εξής: Αυτοί που διδάσκουν και υποστηρίζουν τη Μετενσάρκωση και το κάρμα, τα παρουσιάζουν ως λογική λύση στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, όμως, τα επιχειρήματά τους είναι τελείως παράλογα.

Θα κάνω συγκεκριμένες αναφορές στις θεωρίες τους, για να έχετε μια πιο σαφή εικόνα. Πρώτον, όσοι αδικούνται ή υποφέρουν, φαίνε οι ίδιοι για την κατάστασή τους, όχι εκείνοι που τους αδικούν. Δεύτερον, οι άρρωστοι, οι αδικημένοι, οι φτωχοί, οι πεινασμένοι, οι άστεγοι και οι γυμνοί, όλοι αυτοί πρέπει μόνοι τους να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους, τις οποίες διέπραξαν σε προηγούμενες ζωές. Δηλαδή, από ό,τι και να υποφέρει ο συνάνθρωπός σου, δεν πρέπει να του δώσεις καμία βοήθεια, γιατί είναι το κάρμα του και είναι υποχρεωμένος να περάσει από ταλαιπωρίες και βάσανα, προκειμένου να εξιλεωθεί για τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής του.

Ο Νικόλαος Α. Μαργιώρης έχει κυκλοφορήσει ολόκληρο βιβλίο με τον εξής τίτλο: **"Κάρμα, ο Νόμος της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ"**. Πράγματι, ακούγεται πολύ πιο εύκολο να τα φορτώνουμε όλα σε μια προηγούμενη αμαρτωλή ύπαρξη. Οι Ινδοί το κάνουν αυτό για αιώνες. Τώρα, όμως, άρχισαν και πάρα πολλοί στο δυτικό κόσμο να ακολουθούν το ίδιο καρμικό μονοπάτι της μοιρολατρίας. Βλέπετε,

η μετενσάρκωση έχει αντικαταστήσει το κλασικό ερώτημα ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ με την αινιγματική ερώτηση: ΤΙ ΗΜΟΥΝ;

Επιπλέον, οι Γκουρού τολμούν να διδάσκουν ότι **"Οποίος υπακούει στο νόμο του κάρμα, είναι πιο ηθικός και δίκαιος, παρά ένας που ακολουθεί τις Δέκα Εντολές"**. (Abhedananda, σελ. 19).

Τώρα, ας εξετάσουμε τα διάφορα εδάφια που χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν δήθεν ότι η θεωρία και διδασκαλία της Μετενσάρκωσης βρίσκεται και στην Αγία Γραφή.

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους, 6:23, ο Απόστολος Παύλος γράφει: **"Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών"**. Το εδάφιο αναφέρεται σε μια σύγκριση μεταξύ του μισθού της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος, και του αντίθετου του θανάτου, που είναι το χάρισμα του Θεού. Αυτό το δώρο είναι η αιώνια ζωή, που τη βιώνει ο καθένας που πιστεύει μόνο στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Το περιοδικό "Παραψυχολογία", αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο και το σχολιάζει ως εξής: **"Τι άλλο μπορεί να σημαίνει παρά το ότι το Κάρμα για τις κακές πράξεις συνεπάγεται επιστροφή στη γη, για να φέρει κανείς τη θνητότητα, μέχρι που ο αμαρτωλός να έχει μάθει τα μαθήματά του;"** (Ιούνιος 1980, σελ. 92).

Η αμαρτία φέρνει καταστροφή και τελικά θάνατο. Ωστόσο, όταν ο αμαρτωλός ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Αγάπης και Χάρης του Θεού και αναγεννηθεί εν Χριστώ Ιησού, έχει από τον Σωτήρα του το δώρο της αιώνιας ζωής. Αυτό το απαράμιλλο δώρο χαρίζεται στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της μοναδικής Χάρης του Θεού και όχι ως αποτέλεσμα έργων. Αυτό το θαύμα της νέας εν Χριστώ ζωής, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, γίνεται αμέσως. Μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα τον ληστή πάνω στο Σταυρό, που αναγνώρισε την κατάστασή του και ζήτησε το έλεος του Χριστού.

Σε προηγούμενες διαλέξεις, αναφερθήκαμε στα θαυμάσια εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 3:3-5, στα οποία ο Ιησούς με έναν υπέροχο καθαρό λόγο μίλησε για την **"άνωθεν γέννηση"**. Αυτή η **"άνωθεν γέννηση"**, που αλλιώς ονομάζεται αναγέννηση, αναφέρεται στην πνευματική αναγέννηση και έχει σχέση με το Βάπτισμα, που συμβαίνει τώρα, σε αυτή τη ζωή, εφόσον, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Βίβλου, ζούμε μια φορά και σε αυτή τη φορά καλούμαστε να λάβουμε τις αποφάσεις μας.

Όσοι ισχυρίζονται ότι η Μετενσάρκωση είναι δήθεν και χριστιανική διδασκαλία, αναφέρονται στον προφήτη Ηλία και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Στο περιοδικό "Παραψυχολογία" σελ. 91, τονίζουν: **"Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή είπε: *"και εάν θέλετε να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος μέλλει να έλθει"*** (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 11:14), **"ο Ηλίας ήδη ήλθε και δεν τον αναγνώρισαν αλλά του έκαναν ό,τι ήθελαν"** (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 17:12 και επίσης, Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, 9:13). **Τι πιθανές έννοιες μπορούν και οι δύο αυτές ρήσεις να έχουν, παρά το ότι ο Ιωάννης ήταν μια Μετενσάρκωση του Προφήτη Ηλία;"**



Για Βιβλικές απαντήσεις στα παραπάνω σχόλια, πιστεύω ότι αξίζει να διαβάσετε και πάλι τη διάλεξη με τίτλο **"Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ"** Θεωρώ ότι το θέμα ήταν εξαιρετικά καθαρό ως προς τη σημασία αυτής της αναφοράς. Ας παρατηρήσουμε ακόμη τα εξής:

**Πρώτον:** Αυτά τα εδάφια δε διδάσκουν, ούτε δίνουν πιθανές έννοιες Μετενσάρκωσης.

**Δεύτερον:** Είναι απαραίτητο να μελετήσουμε προσεκτικά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 11: 9 -14: **"Αλλά τι εξήλθετε να ιδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτος είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, "Ίδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, Όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου". Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. . . Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη"**.

Από τα παραπάνω εδάφια, ανακαλύπτουμε πως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός θα έστειλε πρώτα τον άγγελό του, για να προετοιμάσει το δρόμο πριν την Πρώτη Παρουσία του Χριστού. Στη συνέχεια, μας διευκρινίζει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Τώρα σας ρωτώ: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι άγγελος; Μη γένοιτο. Με αυτή την έκφραση, η Βίβλος θέλει να τονίσει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αγγελιοφόρος, για να προετοιμάσει ένα λαό να δεχθεί την Πρώτη Παρουσία του Χριστού. Μετά τονίζεται ότι μεταξύ των γεννηθέντων από γυναίκες, δε γεννήθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δηλαδή, ούτε ο προφήτης Ηλίας είναι μεγαλύτερος.

**Τρίτον:** Το έργο του Ιωάννη είναι παρόμοιο με το έργο του προφήτου Ηλία, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίον Ευαγγέλιον, 17:10-13: **"Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες, Δια τι λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθη ο Ηλίας πρώτον; Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν· ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών. Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς"**. (Βλέπε Μαλαχία, 3:1, 4: 4, 5).

Επειδή και ο Ηλίας και ο Ιωάννης είχαν την ίδια αποστολή, το ίδιο πνεύμα και την ίδια δύναμη, ο Λόγος του Θεού διευκρινίζει: **"Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου· και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίνει, και θέλει πληρωθῆ Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού, και πολλούς των υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν αυτών. Και αυτός θέλει έλθει προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, δια να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, δια να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον"**. (Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 1:15 -17. Το εδάφιο διευκρινίζει καθαρά ότι ο Ιωάννης θα ερχόταν **"ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ"**.

**Τέταρτον:** Αυτοί που υποστηρίζουν τη μετενσάρκωση, διδάσκουν ότι, για να μετενσαρκωθεί κάποιος, πρέπει πρώτα να πεθάνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναέρ-

θει πίσω και να μετενσαρκωθεί, εάν δεν πεθάνει πρώτα.

Τώρα, ίσως, κάποιος διερωτηθεί γιατί επιμένω να τονιστεί αυτό το σημείο. Αγαπητοί μου φίλοι, η Βίβλος διευκρινίζει καθαρά ότι ο **ΗΛΙΑΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΖΩΝΤΑΝΟΣ**. (Β' Βασιλέων, 2:9-11).

**Πέμπτον:** Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μια μέρα ο Ιησούς ανέβηκε στο Όρος της Μεταμορφώσεως με τους τρεις μαθητές Του και εμφανίστηκε ο Μωϋσής και ο Ηλίας. (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 17:1-8). Αυτό που θέλω να προσέξουμε, είναι ότι, όταν εμφανίστηκε ο προφήτης Ηλίας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήδη ήταν γεννημένος, δηλαδή ο Ηλίας εμφανίστηκε μετά τη γέννηση του Ιωάννη.

**Έκτον:** Το τελευταίο σημείο που αξίζει να προσέξουμε είναι ότι ο αναμενόμενος Ηλίας δεν ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατά σάρκα, γιατί ο ίδιος το αρνήθηκε έντονα. (Κατά Ιωάννην ευαγγέλιον, 1:21). **"Και ηρώτησαν αυτόν, Τι λοιπόν; Ηλίας είσαι συ; και λέγει, Δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι συ; και απεκρίθη, Ουχί"**.

Όλοι αυτοί, λοιπόν, οι αποκριφιστές, που διατυμπανίζουν ότι το κάρμα και η μετενσάρκωση έχουν σχέση με την Αγία Γραφή, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν εντελώς αστήρικτα επιχειρήματα. Μάλιστα, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ βλέπουμε και πάλι ότι ο Λόγος του Θεού εξηγείται μόνος του απλά και καθαρά.

Μια άλλη περικοπή που αναφέρουν οι υποστηρικτές του κάρμα και της μετενσάρκωσης είναι του "εκ γενετής τυφλού". Ας τη διαβάσουμε: **"Και ενώ ανεχώρει, είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες, Ραββί, τις ήμαρτεν, ούτος ή οι γονεείς αυτού, ώστε να γεννηθή τυφλός; Απεκρίθη ο Ιησούς, Ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονεείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσι τα έργα του Θεού εν αυτώ"**. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 9:1-3).

Προσέξτε τα σχόλιά τους: **"Δείχνει καθαρά την πίστη τους στη μετενσάρκωση. Επιθυμούσαν να μάθουν, αν ήταν κάρμα των γονέων του άνδρα να έχουν ένα τυφλό γιο"**. ("Παραψυχολογία", Ιούνιος 1980, σελ. 92).

Εδώ επιτρέψτε μου να τονίσω ότι:

**Πρώτον:** Με την απάντηση που έδωσε ο Ιησούς, απέκλεισε την παραμικρή περίπτωση περί μετενσάρκωσης και κάρμα, όπως υπονοούν οι αποκριφιστές και Ινδουιστές. Προσέξτε τα λόγια του: **"Απεκρίθη ο Ιησούς, Ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονεείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσι τα έργα του Θεού εν αυτώ"**. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 9: 3).

**Δεύτερον:** Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι οι μαθητές ζητούσαν να μάθουν γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν σε αυτή την κατάσταση. Επειδή δεν ήταν ακόμη σε θέση να αντιληφθούν το βάθος των αληθειών του Θεού σε αυτό το θέμα, το απέδιδαν στην αμαρτία. Ας μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές απλώς ήταν φορείς των απόψεων των συμπατριωτών τους Εβραίων, που πίστευαν πως όλοι αυτοί που υπέφεραν από κάποια ασθένεια ή κάποια θλίψη, πλήρωναν για αμαρτίες που είχαν διαπράξει αυτοί ή οι γονείς τους. Στα Ιερά Βιβλία των Εβραίων "Talmud and Mish-mash", υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες, σχετικά με αυτό το θέμα. Διδάσκουν ότι **"η επιληψία, χωλότητα, μουγγισμός, κώφωση, όλα αυτά έρχονται στους ανθρώπους ως αποτέλεσμα των αμαρτιών τους"**. (Talmud Pesahim 112b, Soncino ed., p. 579).



Ο καλός Θεός στο παρελθόν είχε δώσει ένα καλό μάθημα, προκειμένου να αποφευχθούν αυτού του είδους οι δοξασίες. Η ιστορία του Ιώβ είχε δείξει με θαυμαστή αποκάλυψη ότι είναι ο Σατανάς που επιβάλλει τις θλίψεις και ο καλός Θεός, από τρυφερά κίνητρα ελέους, μετατρέπει αυτές τις θλίψεις σε διδαχτικά μαθήματα. Δυστυχώς, ο λαός Ισραήλ δεν κατάλαβε αυτό το μάθημα, ακόμη δε και ο ίδιος ο Ιώβ είπε: **"Και αν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν"**. (Ιώβ, 13:15). Έτσι, όλοι οι Εβραίοι πίστευαν ότι υπήρχε αλληλένδετη σχέση μεταξύ αμαρτίας και θλίψης.

Το ίδιο πίστευαν και οι μαθητές του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο, ο Μεγάλος Διδάσκαλος διευκρίνισε: **"Ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονείς του"**. Με αυτή τη θαυμάσια έκφραση, ο Χριστός απορρίπτει τη λανθασμένη διδασκαλία για τη σχέση αμαρτίας και θλίψης και περαιτέρω περί κάρματος και μετενσάρκωσης.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες πάνω σε αυτό το θέμα, αναφέροντας σχετικά εδάφια. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτά που ήδη σχολιάστηκαν είναι αρκετά.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι άλλο. Όλοι αυτοί, που πιστεύουν στο κάρμα και τη μετενσάρκωση, όπως ο Γ. Βουλούκος, Δ. Δώριζας, Θ. Μπούκας και άλλοι, διδάσκουν ότι με τις αλληπάλληλες μετενσαρκώσεις ο άνθρωπος εξελίσσεται. Χαρακτηριστικά, ο Νικόλαος Α. Μαργιώρης, αναφερόμενος στην περίπτωση της συνομιλίας του Νικόδημου με τον Χριστό δηλώνει: **"Μιλάει καθαρά για την ξαναγέννηση, για την αναγέννηση ή τη μετενσάρκωση, όπως στις μέρες μας λέγεται. Αυτή είναι η διδασκαλία και η γραμμή του Μυστικισμού - Εσωτερισμού - Μεταφυσικής. Μόνο με την ξαναγέννηση και πάλιν αναγέννηση, λαμβάνεται η πείρα - αντίληψη από τον αναγεννώμενο, περί της εξελικτικής πορείας και δι' αυτής της ανύψωσης - εξέλιξης - αντίληψης, πετυχαίνεται η λήψη της γνώσης. Η δια της συνεχούς πείρας, καταλληλότερης πετυχαίνεται για την αναγνώριση και διαπίστωση της βασιλείας του Θεού, όπου η άπειρη ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ"**. Ο Εσωτερισμός για όλους - Μετενσάρκωση - Επιβίωση και Αναγέννηση των Πνευματοψυχών. (σελ. 183).

Τα παραπάνω λόγια έρχονται σε τέλεια αντίθεση με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Μια αλήθεια αδιμφισβήτητη είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο τέλειο. **"Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού, και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς· και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός· και είπε προς αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού, και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. - Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν. Και έγεινεν εσπέρα, και έγεινε πρωί, ημέρα έκτη"**. (Γένεσις, 1: 26 - 28, 31).

Ο άνθρωπος, λοιπόν, βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού του ένα τέλειο δημιούργημα. Δεν ξεκίνησε από αμαρτωλή και άθλια κατάσταση, αλλά από αναμάρτητη και τέλεια. Στη συνέχεια, όμως, από δική του επιλογή αμάρτησε. Επομένως, επειδή στη φύση του κατοίκησε η αμαρτία, δεν μπορεί από μόνος του να εξελιχθεί

προς το καλύτερο. Στο βιβλίο "Coming Back the science of Reincarnation", ο A. C. Bhaktinvedahta Swami Prabhupada, στη σελίδα τριάντα τρία (33) διδάσκει και εξηγεί τον όρο Μετενσάρκωση:



Reincarnation means that I am a spirit soul who has entered a body. But in my next life I can enter another body. It may be a dog's body, it may be a cat's body, or it may be a king's body.

**"Μετενσάρκωση σημαίνει ότι είμαι μια πνευματική ψυχή, που βρίσκεται μέσα σε ένα σώμα. Αλλά στην επόμενη μου ζωή μπορώ να πάω σε ένα άλλο σώμα. Μπορεί να είναι σε σκύλο, μπορεί σε γάτο ή ακόμη σε κάποιον βασιλιά".**



A gluttonous person who indiscriminately gorges himself on vast and varied quantities of victuals may be offered by material nature the body of a pig or goat.

Στη σελίδα εκατόν δύο (102), υπάρχει αυτή η εικόνα με την εξής διδασκαλία: "Ένα λαίμαργο άτομο που παρατρώνει χωρίς έλεγχο μεγάλες και ποικίλες ποσότητες τροφίμων, μπορεί να του προσφερθεί ως σώμα το σώμα ενός γουρουνιού ή ακόμα και μιας κατσίκας".

Αυτές οι θεωρίες και διδασκαλίες έχουν διεισδύσει παντού και τελευταία κυκλοφορούν ταινίες με κύριο θέμα τη μετενσάρκωση. Μια και αναφέρθηκα σε κινηματογραφικές ταινίες, επιτρέψτέ μου να εξηγήσω ορισμένα πράγματα σχετικά με τη Νέα Εποχή, η επίδραση της οποίας σαρώνει τον κόσμο σήμερα. Η Νέα Εποχή είναι ένα σύστημα, μια συναρμολόγηση από πολλές παραθρησκείες και μεταφυσικά πιστεύω. Αυτό το δαιδαλώδες σύστημα συμπεριλαμβάνει αυτοϋπνωτισμό, Γιόγκα, ESP, ονειροαναλύσεις, Sylva Mind Control (Μέθοδος Σύλβα), υπερβατικό διαλογισμό, μετενσάρκωση, πνευματισμό, γνωστικισμό, occult, και πολλά άλλα.

Το πιο επικίνδυνο από όλα είναι ότι οι Νεοεποχίτες έχουν εφεύρει τρόπους, για να συνδέσουν τις απόψεις τους με τη Χριστιανική διδασκαλία, προκειμένου να κατορθώσουν να πλησιάσουν και τους Χριστιανούς. Ένα πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και αλματώδη εξάπλωση παγκοσμίως της Νέας Εποχής, είναι η ηθοποιός **Shirley McLain** με τα δύο βιογραφικά της βιβλία "Out on a Limb" και "Dancing in the Light". Έτσι, δεν είναι καθόλου παράξενο που πάρα πολλοί στο Hollywood, για να μην πω οι περισσότεροι, ακολουθούν το σύστημα της Νέας Εποχής.

Κάτι άλλο που έχουν σκεφθεί και υπολογίσει είναι το εξής: **"Η μετενσάρκωση δε συνεχίζεται επ' άπειρον. Όταν θα έχουμε μάθει όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε όλα τα σχολεία του κόσμου, δε θα έχουμε πλέον την ανάγκη φυσικών ενσαρκώσεων"**. (Cooper, σελ. 55).

Ας εξετάσουμε ένα ακόμη αδύνατο σημείο της θεωρίας τους: Εφόσον υποθέτουν ότι ένας περιορισμένος αριθμός από ψυχές υπάρχει ως επέκταση της "Universal Soul", με αποτέλεσμα αρκετοί να καθαρίζονται, να τελειοποιούνται και να απορροφούνται στον ουρανό, τότε **ΓΙΑΤΙ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ**; Εάν υπήρχε κάποια βάση σε αυτά που λένε, έπρεπε ο πληθυσμός να ελαττώνεται και ΟΧΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ. Ωστόσο, η αλήθεια για την πληθυσμιακή έκρηξη τους διαφεύδει κατηγορηματικά.

Ας δούμε και το εξής σημείο: Εάν ο ύψιστος σκοπός του κάρμα και της αλληπάλληλης μετενσάρκωσης, είναι να απαλλαγθεί η ανθρωπότητα από τις εγωιστικές της επιθυμίες, ΤΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ; Όπως παρατηρείτε, όμως, τα πράγματα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλουν να επιτευχθεί οι οπαδοί της Μετενσάρκωσης. Μάλιστα, εάν προσέξουμε τη χώρα από την οποία προέρχονται αυτές οι διδασκαλίες, δηλαδή τις Ινδίες, τα πράγματα εκεί δεν είναι και τόσο καλά. Όσο για τον δυτικό κόσμο, από τεχνολογικής πλευράς σίγουρα υπάρχει εκρηκτική ανάπτυξη, αλλά από ηθικής πλευράς τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.

Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με το πιο ουσιαστικό θέμα για τον άνθρωπο και αυτό είναι η "σωτηρία". Το κάρμα και η μετενσάρκωση δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τη διδασκαλία της Βίβλου, γιατί διδάσκουν ότι: Η σωτηρία του ανθρώπου δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια ζωή πάνω στη Γη. Γι' αυτό, εφηύραν αυτό το σύστημα της ΑΥΤΟΕΞΕΛΙΞΗΣ και ΑΥΤΟΣΩΤΗΡΙΑΣ του ανθρώπου. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν αναμένουν βοήθεια από τον Θεό ή έξω από τον εαυτό τους, αλλά μέσα από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Ο Λόγος του Θεού διευκρινίζει: **"Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας· Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, δια να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσωμεν εν αυτοίς"**. (Επιστολή προς Εφεσίους, 2: 8 - 10).

Πάνω σε αυτό το θέμα κεφαλαιώδους σημασίας, υπάρχουν άφθονα εδάφια που τονίζουν ότι η Σωτηρία του ανθρώπου είναι δώρο Θεού δια της ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ και όχι από δικά μας έργα.

Ένα άλλο εδάφιο διευκρινίζει με θαυμάσιο τρόπο τα εξής: **"Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού"**. (Επιστολή προς Β' Κορινθίους, 5: 21).

Η απλή, καθαρή και υπέροχη διδασκαλία της Αγίας Γραφής είναι ότι ο Ιησούς Χριστός επωμίστηκε τις αμαρτίες μας και πέθανε στη θέση μας ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Παρακαλώ, με μεγάλη προσοχή ας διαβάσουμε τα επόμενα δύο εδάφια: **"Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις· ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς δια να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρίαν"**. (Επιστολή προς Εβραίους, 9: 27 – 28).

Βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, η Ελληνική λέξη **"ΑΠΑΞ"**, έχει μόνο μια έννοια, μόνο μια σημασία: **"ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ"**. Ο Χριστός πέθανε μια για πάντα στη θέση μας και μόνο με τη θυσία Του το ανθρώπινο γένος μπορεί να λυτρωθεί. Επίσης, στην Επιστολή προς Εβραίους, 10:14 διευκρινίζεται: **"Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους"**. Μόνο ο Χριστός μας σώζει. Αυτή είναι η πιο σπουδαία αλήθεια της ανθρωπότητας.

Το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως στην Επιστολή προς Εβραίους, 9:27, έχει τελείως ξεφύγει από αυτούς που διδάσκουν ότι το κάρμα και η μετενσάρκωση υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Μόνο αυτό το εδάφιο ξεκαθαρίζει απλά και απόλυτα: **"Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις"**.

Μάλιστα, αγαπητοί μου φίλοι, οι άνθρωποι σαρκικά γεννιούνται μόνο μια φορά και μετά είναι **"ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΑΞ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΩΣΙ"**. Πάλι συναντάμε την υπέροχη λέξη **"ΑΠΑΞ"**, **ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ**. Τώρα, από του θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι διευκρινίζεται πέρα από κάθε αμφιβολία η εξής βαρυσήμαντη αλήθεια: **"ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΣ"**.

Πιστεύω ότι αυτές οι λέξεις ή εκφράσεις δεν αφήνουν περιθώρια για διαφορετικές και παράξενες ερμηνείες, εφόσον εκμηδενίζεται και η παραμικρή νύξη ότι υπάρχουν αλληπάλληλες μετενσαρκώσεις από γεννήσεις και θανάτους.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, Η ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΡΜΑ.**

Επιπλέον, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία μετά το θάνατο. **"Οντες δε συνεργοί αυτού, παρακαλούμεν ενταυτώ να μη δεχθήτε την χάριν του Θεού ματαίως· (διότι λέγει, "Εν καιρώ δεκτώ επήκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρίας σε εβόηθησα·" ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας)"**. (Επιστολή προς Β' Κορινθίους, 6:1- 2).

Οι διδασκαλίες του κάρματος και της μετενσάρκωσης είναι τελείως αντίθετες με τις Βιβλικές Χριστιανικές διδασκαλίες. Ο Ιησούς Χριστός διευκρίνισε: **"και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει"**, (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 8:32). Ο Χριστιανισμός προσφέρει ένα μήνυμα ελευθερίας, που απαλλάσσει τον πιο ουσιαστικό τρόπο στις υπαρξιακές ανάγκες του ανθρώπου. Αντιθέτως, το κάρμα και η μετενσάρκωση προσφέρουν μόνο εξαναγκαστική φυλάκιση μέσα σε αλλεπάλληλες γεννήσεις και θανάτους.

Για το μεγάλο πρόβλημα και ερώτημα του θανάτου, η Βιβλική απάντηση είναι μία και μόνο: **Ανάσταση και όχι μετενσάρκωση.**





**Πρώτον:** Ο θάνατος συμβολίζεται με ύπνο: *"Δεν θέλω δε να αγνοήτε αδελφοί, περί των κοιμημένων, δια να μη λυπήσθε, καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού".* (Επιστολή προς Α' Θεσσαλονικείς, 4: 13, 14).

**Δεύτερον:** Η ανθρώπινη φύση έχει πέσει, δεν είμαστε εξυψωμένοι θεοί. Αυτός ο ισχυρισμός είναι το μεγάλο ψέμα του διαβόλου *"και θέλετε είσθε ως θεοί"* (Γένεσις, 3:5). Στον Ιερεμία, 17:9 λέει: *"Η καρδιά είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη· τις δύναται να γνωρίση αυτήν;"* Επίσης, στον Ησαΐα, 53:6 λέει: *"Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών".*

**Τρίτον:** Η ψυχή δεν είναι αθάνατη, αλλά θνητή. Ο Λόγος του Θεού λέει: *"Ίδού πάσαι αι ψυχαί είναι εμού· ως η ψυχή του πατρός, ούτω και η ψυχή του υιού εμού είναι· η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει - Η ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει· ο υιός δεν θέλει βαστάσει την ανομίαν του πατρός, και ο πατήρ δεν θέλει βαστάσει την ανομίαν του υιού· η δικαιοσύνη του δικαίου θέλει είσθαι επ' αυτόν, και η ανομία του ανόμου θέλει είσθαι επ' αυτόν".* (Ιεζεκιήλ, 18:4, 20).

Επίσης, παρατηρείστε τα εξής εδάφια: *"Διότι οι ζώντες γνωρίζουσιν ότι θέλουσιν αποθάνει· αλλ' οι νεκροί δεν γνωρίζουσιν ουδέν, ουδέ έχουσι πλέον απόλαυσιν· επειδή το μνημονεύουν αυτών ελησημονήθη".* (Εκκλησιαστής, 9:5). *"Οι νεκροί δεν θέλουσιν ανιέσει τον Κύριον, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις τον τόπον της σιωπής".* (Ψαλμός 115:17).

**Τέταρτον:** Ο Ίδιος ο Χριστός με σιγουριά και βεβαιότητα δήλωσε: *"Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· Ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει"* (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 11:25). Και ο Απόστολος Παύλος λέει: *"Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας· επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον".* (Επιστολή προς Α' Θεσσαλονικείς, 4: 15, 16). Αυτά τα εδάφια και πάρα πολλά άλλα, που έχουμε ήδη εξετάσει σε σχέση με το θάνατο και την Ανάσταση σε προηγούμενες διαλέξεις, απορρίπτουν τελείως τη θεωρία και τη διδασκαλία του κάρματος και της μετενσάρκωσης. Γενικά, για έναν άνθρωπο που θέλει πραγματικά να ονομάζεται παιδί του Θεού, είναι απορριπτέα κάθε διδαχή, που έρχεται σε τέλεια και απόλυτη αντίθεση με την ένδοξη διδασκαλία της Ανάστασης.

**Πέμπτον:** Ένα άλλο σημείο, που μου αρέσει αφάνταστα, είναι η βεβαιότητα του Ιώβ στο συγκλονιστικό εδάφιο *"Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γης· και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδεί τον Θεόν· τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου, και ουχί άλλος· οι νεφροί μου κατατήκονται εν τω κόλπω μου".* (Ιώβ, 19: 25 – 27).

Με άλλα λόγια, κάθε πρόσωπο που γεννήθηκε σε αυτό τον πλανήτη Γη, είναι "ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ" στα τόσα και τόσα δισεκατομμύρια αν-

θρώπων που γεννήθηκαν στη Γη. Κανένας, μα κανένας δεν είναι ακριβώς όμοιος με τον άλλο. Ο καθένας μας είναι μια ανεπανάληπτη οντότητα και μια χαρακτηριστική διαφορά που το αποδεικνύει αυτό είναι το ότι όλοι έχουμε διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα. "ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ". Γι' αυτό, ο Ιώβ τονίζει με έντονο τρόπο: **"Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδεί τον Θεόν- τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί, και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου και ουχί άλλος· οι νεφροί μου κατατήκονται εν τω κόλπω μου"**. (Ιώβ, 19:26 – 27). Τα συγκλονιστικά ευλογημένα λόγια του Ιώβ, που εκφράστηκαν από έναν άνθρωπο με μια εξαιρετική ποιότητα πίστης και εμπιστοσύνης στον Θεό, κάνουν πράγματι τη θεωρία και διδασκαλία περί κάρματος και μετενσάρκωσης να φαντάζει μια απέραντη ηκολογία και μια οικτρή απάτη.

Μια από τις πιο θαυμάσιες αλήθειες του Λόγου του Θεού, είναι η **ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ**. Αυτή η αλήθεια χαρακτηρίζεται ως η **"ΜΑΚΑΡΙΑ ΕΛ- ΠΙΔΑ"** όλων των πιστών μέσα στους αιώνες. Πρόκειται για μια αλήθεια ανείπωτης αξίας, που αναφέρεται τουλάχιστον 1518 φορές μέσα στο Λόγο του Θεού. Προσέξτε, όμως, με ποιο τρόπο η δήλωση του Λάνγλεϋ πάνω σε αυτό το θέμα επιδιώκει την απαξίωση αυτής της αλήθειας: **"Τι σχέση έχει αυτό το συμπέρασμα με τη Δευτέρα Παρουσία; Λοιπόν, έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν, παύει να υπάρχει Δευτέρα Παρουσία"**. (σελ. 124).

Μάλιστα, αγαπητοί μου φίλοι, όλοι αυτοί οι γκουρουιστές και αποκρυφιστές απορρίπτουν τη ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Οποιοδήποτε, όμως, έντε- χνο επιχειρήμα απόρριψης εκ μέρους τους, δε θα μπορέσει ούτε στο ελάχιστο να αμαυρώσει την αγαλλίαση που αισθάνονται οι πιστοί όλων των εποχών, όταν δια- βάζουν τα ευλογημένα λόγια υπόσχεσης του Ιησού Χριστού: **"Ας μη ταράττηται η καρδιά σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπέι· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να ήσθε και σεις όπου είμαι εγώ"**. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 14:1 – 3).



Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, για τους οποίους είναι επιτακτική ανάγκη να απορρίψουμε το κάρμα και τη μετενσάρκωση. Σας παραθέτω δέκα σημαντικούς λόγους, σύμφωνα με τους οποίους, χωρίς δεύτερη σκέψη, όλες αυτές οι θεωρίες δεν πρέπει να έχουν καμία θέση στην καρδιά μας:

Πρώτον, **Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.**

Δεύτερον, **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.**

Τρίτον, **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ.**

Τέταρτον, **ΚΛΕΒΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.**

Πέμπτον, **ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.**

Έκτον, **ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.**

Έβδομον, **ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΑΥΤΟΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ.**

Όγδοον, **Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΕΟΣ.**

Ένατον, **ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ.**

Δέκατον, **ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΡΜΑ ΤΟΥ.**

Πιστεύω πως τα ιστορικά και τα βιβλικά ντοκουμέντα που εξετάσαμε αποκαλύπτουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτών των σπουδαίων θεμάτων. Εύχομαι, φίλοι μου, οι αναλλοίωτες αλήθειες του Λόγου του Θεού να είναι πράγματι ο οδηγός, η ελπίδα και η παρηγοριά της καρδιάς μας, ενάντια σε κάθε θεωρία, η οποία απειλεί να διαστρεβλώσει το Έργο που πραγματοποίησε με τόση αγάπη ο Θεός για εμάς. Ολοκληρώνοντας το θέμα μας, ας δώσουμε προσοχή στο παρακάτω παράδειγμα. Μας αποκαλύπτει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το πού έγκειται η διαφορά ανάμεσα στο Χριστιανισμό και στις άλλες θρησκείες.

Ένας άνθρωπος έπεσε σε ένα ξεροπήγαδο. Τα τοιχώματά του δεν τον βοηθούσαν να σκαφαλώσει και να βγει έξω από το πηγάδι. Τότε, φώναξε: "Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια". Εκείνη την ώρα, περνούσε ο Βούδας και, θέλοντας να παρηγορήσει τον δυστυχημένο αυτό άνθρωπο, του είπε: **"Πάντοτε ήσουν ένας καλός άνθρωπος, αδελφέ μου, μη φοβάσαι το θάνατο. Οπωσδήποτε, θα διαφύγεις τον κύκλο των μετενσαρκώσεων"**. Και ο Βούδας συνέχισε το δρόμο του.

Λίγο αργότερα, πέρασε ο Μωάμεθ. Άκουσε τις απελπιστικές κραυγές για βοήθεια που έβγαιναν από το πηγάδι και συγκινήθηκε βλέποντας τον άνθρωπο

μέσα στο πηγάδι. Τον πλησίασε και του είπε με οίκτο: **"Φτωχέ μου άνθρωπε, με κάνεις και λυπάμαι, αλλά τι μπορώ να κάνω για σένα; Οπωσδήποτε, βρίσκεσαι εκεί, γιατί είναι το θέλημα του Αλλάχ! Αυτός, όμως, είναι παντοδύναμος και μπορεί να σε σώσει, εάν είναι το θέλημά Του"**.

Λίγο αργότερα, πέρασε ο **Χριστός** κοντά από το πηγάδι. Άκουσε την εξαντλημένη και αδυνατισμένη πια φωνή του ανθρώπου. Χωρίς δισταγμό, χωρίς μάταιες παροτρύνσεις και χωρίς δικαιολογίες, ο Ιησούς κατέβηκε στο πηγάδι και του είπε: **"Ανέβα στους ώμους μου και θα σε σηκώσω στα χέρια μου. Με αυτό τον τρόπο, θα κατορθώσεις να πιάσεις το στόμιο του πηγαδιού και να βγεις έξω"**.

Έτσι και έγινε. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός δεν περιορίζεται να μας δώσει καλές συμβουλές. Δεν αισθάνεται απλώς οίκτο για μας, δε μας παρηγορεί με φτηνά και μάταια λόγια. Αντίθετα, προχωρεί σε πράξεις και πραγματοποιεί για εμάς αυτό που κανένας ιδρυτής θρησκειών δεν μπόρεσε και ούτε θα μπορέσει να κάνει. Μας σώζει! Μας προσφέρει αιώνια ζωή! Είναι ο αναντικατάστατος Σωτήρας μας, ο Αναστημένος Θεός στον οποίο αξίζει να εναποθέσουμε τα όνειρά μας και τη ζωή μας ολόκληρη, έχοντας στέρεη την πεποίθηση στην καρδιά μας ότι Αυτός και μόνο Αυτός γνωρίζει τον τρόπο να μας κάνει αληθινά ευτυχισμένους.



\* \* \* \* \*