

Ἀδελφοί μου,

"Ἐτώμεν καλῶς ἐν ΚΥΡΙΩ πάντοτε".

Ἐίχαμεν ὁμιλήσει γιὰ τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ. Προσπαθήσατε ὅσον μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθῆτε τί μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ.

Οἱ Χῶροι εἶναι ἐντὸς ΑΥΤΟΥ, καὶ εἶναι τὸ Ἄπειρον χωρὶς ἄκρον, χωρὶς σύνορα. Ὁ Χρόνος εἶναι ἔννοια καὶ ἀντιληπτὴ κατάσταση μέσα στὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, μέσα εἰς τὰ δημιουργήματα τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ, εἰς τὰ φαινόμενα. Πέραν τῶν φαινομένων δὲν ὑπάρχει ἔννοια Χρόνου, εἶναι τὸ αἰώνιον παρὸν μέσα εἰς τὴν Αὐτάρκεια τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. Ἡ Αὐτάρκεια τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ἡ Ἀπόλυτος Ζωή. Ὅμως, τί εἶναι αὕτη ἡ Ζωή; Εἶναι τὸ φαινόμενο τῆς Ζωῆς ποῦ ἀντιλαμβάνομενα ἡ ἀπὸ μέρους Ζωῆς, αὐτὸ τὸ φαινόμενο ποῦ γνωρίζομεν ὡς Ζωή μέσα εἰς τὸ φυτικὸ ἢ ζωικὸ βασίλειον, ποῦ εἶναι κινήσεις καὶ μιὰ μορφή συνειδήσεως ἢ πολὺ περιορισμένης Αὐτοσπεγνώσεως; Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ φαινόμενο τῆς Ζωῆς; Ὅταν λέγομεν Ζωή αὐτὸ ἐννοοῦμεν;

Οἱ σχέσεις τοῦ φαινομένου τῆς ζωῆς μετὰ τὴν Ζωὴν εἶναι οἱ σχέσεις ἐνδὸς κεντροῦ φλόγας μετὰ τὸν Ἥλιον.

Τί εἶναι τώρα τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, Ζωή; ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτάρκεια, ΑΠΟΛΥΤΟΣ τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΙΣ. Τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, ἔχει πλήρη Αὐτοεπίγνωσιν τοῦ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἦτο Ἀπόλυτος ΘΕΟΣ. Καὶ μετὰ τὴν λέξιν τώρα, ΘΕΟΣ, ἀναγκασόμεθα γιὰ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ νὰ μικρῶνομεν τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ μέσα σὲ μιὰν ἔννοιαν γιὰ νὰ χωρέσῃ μέσα εἰς τὴν ἀνθρωπίνην διάνοιαν.

Τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ, ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ, ΖΩΗ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΙΣ, ΕΥΝΕ ΔΗΣΙΣ. Ναὶ τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ καὶ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΥΝΕΒΛΗΣΙΣ. Ποῦ ἡ διαφορὰ τώρα τῆς Ἀπολύτου Συνειδήσεως ἀπὸ τὴν Ἀπόλυτην Αὐτοεπίγνωσιν; Ἀπόλυτος Αὐτοεπίγνωσις εἶναι τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, ἀπολύτως ἐνσυνειδήτως γνωρίζει τὴν Ἀπολυτότητα, Κυριότητα καὶ Αὐτάρκεια ΤΟΥ. Ἐὰν Ἀπόλυτο ὅμως Συνείδησιν ἔχει, Ἀπόλυτον Συνείδησιν τῶν χαρακτηριστικῶν ΤΟΥ, δηλαδή, τῆς Θείας Πανσοφίας ΤΟΥ, Παντοδυναμίας ΤΟΥ καὶ Παναγαθότητος ΤΟΥ. Ἐχει Ἀπόλυτον Συνείδησιν τῶν ἔργων ΤΟΥ.

Τώρα ξεχωρίζομεν τὴν διαφορὰν τῆς Ἀπολύτου Αὐτοεπίγνωσεως ἀπὸ τὴν Ἀπολυτὴν ἢ Παγκόσμιαν Συνείδησιν. Ὅταν λέγομεν τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ, ἢ Παγκόσμια Συνείδησις, εἶναι ἡ Συνείδησις, τῶν πάντων μέσα εἰς τὴν δημιουργίαν καὶ τὸ σύνολον αὐτῶν τῶν Συνειδήσεων ὡς Ἀπόλυτη Πανσοφία, Παντοδυναμία καὶ Παναγαθότης.

Εἰσερχόμεθα τώρα εἰς τὸ Ἀπόλυτο, τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ.

Τί εἶναι τώρα Βούλησις, καὶ τί εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ; Ἡ ὄνησις, Κίνησις, Κραδασμὸς ἄνευ τινὸς κραδαινομένου. Ὁ Κραδασμὸς, Κίνησις, Αἴτια, Νόμος, Παντοδυναμία, περικλειούσα τὴν Πανσοφίαν καὶ Παναγαθότητα, ἄλλα, σὲ πρώτην θέσιν ἢ Παντοδυναμία, Δύναμις, Κίνησις, παντοῦ δραπετίζει τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, δηλαδή παντοῦ.

Κίνησις. Εἶναι ἡ Κίνησις Ζωῆς; Θέλω τώρα σκεφθῆναι. Ἡ Ζωή εἶναι κίνησις; Ἐὰς λέγω ὄχι. Ἀπαραίτητη εἶναι ἡ Κίνησις, κραδασμὸς γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς ζωῆς, τὸ δὲ γνωρίζετε σὲς ὅλην Ζωήν. Ναί, ἄλλα στὴν Ζωὴν, τὴν πραγματικὴν Ζωὴν τὴν αἰώνια Ζωὴν ἢ κίνησις δὲν εἶναι ἀπαραίτητη. Στὸ φαινόμενο τῆς ζωῆς, δηλαδή τὴν Ζωὴν, μέσα σὲ μιὰ μορφή εἶναι ἀπαραίτητη, γιατί, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σχηματισθῆ μιὰ τοποχρονικὴ μορφή ἀπὸ ὕλη, χωρὶς νὰ προηγηθῆ ἡ κίνησις - ὄνησις - κραδασμὸς.

Ὅποτε, τὸ φαινόμενο τῆς ζωῆς, ἀπαραίτητως περικλείει τὴν κίνησιν. Βλέπομεν τώρα τὸ φαινόμενον τῆς ζωῆς μέσα στὸ Ἀνθρώπινον σῶμα, βλέπομεν τὴν κίνησιν τοῦ αἵματος μέσα στὰ φλέβες, τοῦ ἀέρος εἰς τοὺς πνεύμονες, τῶν αἰθερικῶν ρευστῶν μέσα εἰς τὰ νεῦρα, συμπαθητικῶν καὶ παρασυμπαθητικῶν νευρικῶν σύστημα καὶ ἄλλων αἰθερικῶν ρευστῶν εἰς τὸ διπλοῦν αἰθερικὸν τοῦ ὕλικου σώματος τοῦ Ἀνθρώπου, διαρκῆ κίνησιν. Φαντασθῆτε γιὰ μιὰ στιγμή νὰ παύσῃ ἡ καρδιά τοῦ Ἀνθρώπου νὰ κεντᾷ, ἢ ἀνακοπῆ νὰ σταματήσῃ, τὸ αἷμα νὰ σταματήσῃ νὰ κυκλοφορῆ, τὸ φαινόμενο τῆς ζωῆς μέσα στὸ Ἀνθρώπινον σῶμα θὰ παύσῃ. Ὅποτε ἡ κίνησις εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς ζωῆς μετὰ

σ'ένα σώμα άνθρωπινον, ἢ σώμα ζώου ἢ φυτοῦ.

Ὅμως, ἡ Ζωὴ ἢ πραγματικὴ Ζωὴ δὲν ἔχει ἀνάγκην τὴν κίνησιν.

Εἶναι ἡ κίνησις ἕνα φαινόμενο τῆς Ζωῆς;

Ναί, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Βουλήσεως καὶ κάθε μορφῆς κινήσεως μέσα στὴν παχυλὴν ὕλην ἐντὸς τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, τοῦ παχυλοῦ ὑλικοῦ σώματος, αἰθερικοῦ σώματος, καθ' ἑκαστὴν μορφῆς κινήσεως = δονήσεως - κραδασμοῦ μέσα, καὶ τοῦ Ψυχικοῦ σώματος καὶ Νοητικοῦ σώματος, εἶναι ἔκφρασις τῆς Βουλήσεως εἴτε τοῦ ἑαυτοῦ προσωπικότητος Αὐτοεπίγνωσεως, τοῦ ἑαυτοῦ Ψυχῆς Αὐτοεπίγνωσεως ἢ ἔκφρασις καθαρῶς Ἁγιοπνευματικῆς, αὐτοῦ τοῦ πιστοῦ Θεοῦ ἔργατος ὁ ὁποῖος κτίζει γιὰ τὸν Ἄνθρωπον τὴσον τὸ παχυλὸν τοῦ ὑλικῶν σώμα ὅσον καὶ τὰ ἄλλα τοῦ σώματα μέσα στὰ ὅποια ἡ προσωπικότης Αὐτοεπίγνωσις Ἄνθρωπος οἰκεῖ κατὰ χάριν καὶ ὄχι δικαιοματικῶς.

Θέλω εἰς τὸν διαλογισμὸν σας νὰ σκεφθῆτε, νὰ διαλογισθῆτε τὲς σχέσεις τῆς κινήσεως - δονήσεως καὶ κραδασμῶν μὲ τὸ φαινόμενο τῆς Ζωῆς μέσα στὸ Ἄνθρώπινον σώμα καὶ τὲς σχέσεις τῆς κινήσεως μὲ τὸν ἑαυτὸν σας προσωπικότητα Αὐτοεπίγνωσιν. Θὰ σὰς βοηθῆσιν.

Ἄν δὲν ὑπῆρχε εἰς τὸν συναίσθηματικὸν κόσμον ὑπὸ μορφὴν κινήσεως ἢ ἀλλαγῆς φαινομένων, ἀλλαγῆς ἀντιλήψεως γεγονότων, πάλιν κίνησις, θὰ μπορούσατε νὰ δημιουργήσετε τὴν σημερινὴν σας μορφὴν Αὐτοεπίγνωσιν τῆς προσωπικότητός σας; Θέλω διαλογισμὸν ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ, καί, ὁ διαλογισμὸς δὲν εἶναι Νοητικὴ κίνησις μέσα εἰς τὸν Χρόνον;

Ὅστε τὴν κίνησιν θὰ τὴν δοῦμεν μέσα εἰς τὴν παχυλὴν ὕλην, θὰ τὴν δοῦμεν μέσα εἰς τοὺς Ψυχικοὺς κόσμους ἔσω καὶ στὸν παχυλὸν ὑλικὸν κόσμον, ἀλλὰ, καὶ μέσα εἰς τοὺς Ψυχικοὺς κόσμους ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν παχυλὸν ὑλικὸν κόσμον. Τὴν κίνησιν θὰ τὴν δοῦμεν καὶ στοὺς Νοητικοὺς κόσμους καὶ πιστέψτε με, ἂν τὸ φαινόμενο, δόνησις - κίνησις - κραδασμὸς καὶ παχυλὴ ὕλη, οὐσία καὶ ὑπὲρ οὐσία, ποῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ Νοῦς ὁνομαζόμενος εἰς διαφόρους βαθμοὺς, δὲν ὑπῆρχε, δὲν θὰ ὑπῆρχε οὔτε παχυλὸν ὑλικὸν Σύμπαν, οὔτε Ψυχικὸν κόσμον, οὔτε Νοητικοὺς κόσμους.

Ὅστε, ὁ ὁδὸς παράγων δημιουργίας τῶν παχυλῶν, Ψυχικῶν καὶ Νοητικῶν Συμπάντων εἶναι ἡ Κίνησις - Δόνησις - Κραδασμὸς καὶ ὁ Νοῦς. Καὶ ὅτι μᾶς δίδει τὲς διαφόρους διαστάσεις εἶναι ἡ ἔννοια, ἡ ἀντίληψις τῶν φαινομένων ποῦ ὀνομαζόμενον Χρόνον καὶ Χῶρον.

Κίνησις δὲν θὰ ἦτο Νοητὴ χωρὶς νὰ ἔχωμεν τὴν ἀντίληψιν τοῦ Χῶρου καὶ τοῦ Χρόνου. Κίνησις, ἀντιληπτὴ κατάστασις. Ὅμως, κίνησις, μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ πραγματικότης καὶ εἶναι μέσα εἰς τὸ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕἶΝΑΙ, ὡς φύσις τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕἶΝΑΙ, Νόμος - Λίττα, τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕἶΝΑΙ Βούλησις - Παντοδυναμία, ἄνευ τινὸς κινουμένου. Θὰ προχωρήσωμεν μέχρι τοῦ σημείου ποῦ νὰ μπορούμεν νὰ κἀνωμεν διαλογισμὸν ἐπὶ τῶν σημείων αὐτῶν.

"Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας".

Θὰ ἐπανέλθωμεν.

"Ἐπιῶμεν καλῶς ἐν ΚΥΡΙΑ Πέντε".