

Ἀδελφοί μου,

"Στώμεν καλῶς ἐν ΚΥΡΙΑ πάντοτε".

Θά ρίξωμεν καί πάλιν μιὰ ματιά γύρω μας στήν σημερινήν πραγματικότητα, σ'αυτόν τόν δυστυχισμένον τόπον, γιά νά δοῦμεν πῶς μπορούμεν νά ξεριζώσουμε τέσ αἴτιες αὐτῆς τῆς δυστυχίας τοῦ τόπου αὐτοῦ γιά νά μporέσωμεν ὅλοι νά δοῦμεν πιό καλές ἡμέρες.

Γόνιμον τό ἔδαφος τοῦ νησιοῦ αὐτοῦ, γόνιμο γιά ἀγαθή σπορά, ἀλλά γόνιμον καί γιά ζιζάνια καί γιά τριβῶλους. Ὅσον πιό γόνιμον εἶναι τό ἔδαφος τόσον πιό πολύ μεγαλώνουν καί τ'ἀγκάθια.

Ἔτσι εἶναι καί ἡ καρδιά τοῦ Ἑλληνοῦ Κυπρίου, ἐνός ἐκάστου ἀπό σᾶς. Γόνιμη ἢ προσωπικότης αὐτοεπίγνωσις, γόνιμη ἢ ἀντιληψίς του γιά τό καλό ἀλλά καί γιά τό κακό δυστυχῶς. Μεγάλος στό καλό, ἀλλά, καί μέγας καί στό κακό.

Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιὰ πραγματικότητα τώρα. Ἐνα νησί ταλαιπωρημένον ἀπό μίση καί πρό πάντων ἀπό ἀδελφοκτόνον μῖσος. Αὐτό πού ἐπέτρεψε εἰς τόν εἰσβολέα νά ταλαιπωρή ἀκόμα περισσότερο αὐτόν ἴσον δυστυχισμένον τόπον.

Εἶχαμε πεῖ καί σέ προηγούμενα μαθήματα ὅτι δέν πρέπει τώρα νά δοῦμεν ποίος φταίει. Τίνος εἶναι τό φταξιμο; Ἀπώλεια χρόνου. Τό τί τώρα χρειάζεται εἶναι τό πῶς θά ξεριζωθοῦν αὐτά τά ἀγκάθια ἀπό τήν συνείδησιν τῶν Κυπρίων, Ἑλλήνων Κυπρίων πρωτίστως, τά μίση γιά νά ἐκδιωχθῇ ὁ εἰσβολεύς.

Πιστέφετέ με ὅτι, ὅταν φθάσετε στό σημεῖον πού νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον δέν χρειάζονται ὅπλα γιά νά φύγη ἀπ'ἐδῶ ὁ εἰσβολεύς. Θά φύγη. Καί σᾶς λέγω, θά φύγη χωρίς νά χρειασθοῦν ὅπλα. Αὐτό νά τό θυμᾶστε. Μόλις ἀντιληφθῇ ὅτι θά συγκρουσθοῦν μαζί του γιά νά τόν ἐκδιώξουν θά φύγη.

Τί λέγω. Προτοῦ περᾶση αὐτός ὁ μήνας θά ἀρχίσῃ νά ὑποχωρή καί νά φεύγῃ ἀπό τήν Κύπρον.

Ὅμως, σεῖς τί κάμνετε γιά νά ἐκριζώσετε ἀπό τήν συνείδησιν σας τήν αἰτίαν πού ἔφερεν τόν εἰσβολέα εἰς τήν Κύπρον;

Τό ἀδελφοκτόνον μῖσος.

Τί θά κάμετε; Τί κάμνετε;

Καθ'ἕνας νομίζει ὅτι τό φρόνημά του εἶναι τό ὀρθότερον, γιὰτί συνηθίσε νά σκέπτεται μέ αὐτόν τόν τρόπον.

Ὅμως εἶναι τό φρόνημα τοῦτο ὀρθόν, αὐτό πού νομίζει ὡς ὀρθόν;

Ἐάν δεῖ ἕνας τά φρονήματα τῶν ἀνθρώπων τώρα ἀμερόληπτα ἀπό πάνω θά τά βρῇ ὅλα ἀνόητες καταστάσεις, τοποχρονικές μικρότητες εἴτε ὡς ἀποτέλεσμα προσηλώσεως πρός πρόσωπα καί ἄτομα, ἢ, διότι γιά ὠρισμένα πρόσωπα καί ἄτομα ἐξέπεσαν ἀπό τήν συνείδησιν τῶν ἀνθρώπων. Καί εἰς τήν μιαν περιπτῶσιν καί εἰς τήν ἄλλην, λάθος. Τά φρονήματα τῶν ἀνθρώπων ὅσον καί ὁ καθ'ἕνας ἄν νομίζει ὅτι ἔχει δίκαιον καί τά δικαιολογεῖ δέν μπορούν νά δικαιολογήσουν φόνους καί νά χύσουν ἀδελφικόν αἷμα πάνω σ'αὐτόν τόν τόπον πού σᾶς γέννησε καί πού πρέπει νά σᾶς διαθρέψῃ, ὄχι προδῶρως νά σᾶς ἀγκαλιάσῃ.

Ποῦος πταίει γι'αὐτήν τήν κατάστασιν τώρα;

Εἶπαμεν δέν θά προσπαθῶμεν νά βροῦμεν ἄτομα, ὅμως καταστάσεις μπορούμεν νά βροῦμεν. Καί ἐμεῖς γνωρίζομεν ὅτι εἶναι ἡ κακή χρῆσις τοῦ θεοῦ δώρου τῆς σκέψεως, καί ὁ ἐγωῖσμός.

Βρισκόμαστε τώρα μπροστά σέ μιὰ πραγματικότητα. Κόκκινη συμβολικά ἡ Κύπρος πρός Βορράν, ἀλλά καί κατακόκκινη ἀπό ἀδελφικόν αἷμα ἕλη ἡ Κύπρος.

Τί πρέπει νά γίνῃ τώρα; Πῶς θά ξεριζωθοῦν τά μίση, ἀπό τήν συνείδησιν, πρῶτον, τῶν ἰδίων τῶν μεγάλων καί τῶν μικρῶν βλασταριῶν πού σᾶς ἐνεπίστεύθη ὁ ΘΕΟΣ στό σπῖτι σας καί πού τά ἔχετε δηλητηριάσει. Δέν μιλῶ γιά ἕνα ἕκαστον. Ἀλλά, ἄν

Ένας Κύπριος σφάλη, τὸ σφάλμα εἶναι ἕλων τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων. Καὶ σεῖς θαρραλέα θά ἐπωμισθῆτε τὸ μερβιδιὸν σας.

Ρωτῶ, γιὰ τὰ βλαστάρια αὐτὰ πού σας ἐνεπιστεύθη ὁ ΘΕΟΣ στὸ σπῖτι σας νὰ μεγαλώσετε διὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸ θεῖον Σχέδιον, ποῦτος εὐθύνεται διὰ τὰ λεγόμενα φρονήματα τῶν σήμερα καὶ τὸ δηλητήριον πού κυκλοφορεῖ μέσα στὸ αἷμα τους; Σεῖς, οἱ Διόδοσκαλοι τῶν πού τοὺς ἔχετε ἀνεχθῆ νὰ τοὺς ἐμψυτεύσουν; Ἡ κοινωνία; Μὰ ἡ κοινωνία δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄτομα σὰν καὶ σᾶς; Πῶς ἔχουμεν ἐπιτρέφει αὐτὴν τὴν κατάστασιν;

Στεκόμαστε μὲ φρίκην στὰ ἀποτελέσματα. Ὅμως, μπροστὰ στὲς αἰτίες ἀγαλλόμεθα. Ἐδῶ εἶναι τὸ μεγάλο λάθος. Πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ὁ ὀρθολογισμὸς ἀπὸ μᾶς. Ὅτι δὲν εἶναι ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον πρὸς τὸν συνάνθρωπον δὲν θά ἐπιτρέπετε μέσα εἰς τὴν καρδίαν σας. Τὰ φρονήματα τῶν συνανθρώπων σας δὲν ἀφοροῦν ἐσᾶς. Δὲν ζυγίζομεν τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ἀνοησίαν των, διότι ἐπαναλαμβάνω, ὅλα τὰ φρονήματα εἶναι ἀνοησαί τοποχρονικαί, τίποτε περισσότερον, καὶ στενοκαρδία.

Σεῖς, πρέπει νὰ εἴσθε ἀπηλλαγμένοι αὐτῆς τῆς στενοκαρδίας. Ἀγαπᾶτε τὸν τόπον σας καὶ ἀπλώθετε τὸ λευκορὸζ φῶς τῆς ἀγάπης σας πᾶνω σὲ ὅλην τὴν Κύπρον, γενικῶς σὲ ὅλους. Αὐτὸν τὸ φῶς, τὸ Νηητικὸν φῶς, τὸ Λευκορὸζ φῶς, θά τὸ εἰσπνεύσῃ ὁ καθ' ἕνας, ἀκόμη καὶ ὁ Τοῦρκος. Καὶ εἶναι αὐτὸς πού χρειάζεται νὰ μάθῃ νὰ σᾶς ἀγαπᾶ γιὰ νὰ φύγῃ.

Ἐπαναλαμβάνω. Πολύ συντομώτερα ἀπὸ ὅτι φαντάζεσθε θά ἀρχίσουν νὰ φεύγουν. Ἀσφαλῶς ὅμως, μὲ κάποιαν ἀξιοπρέπειαν, δὲν θά θέλωμεν νὰ ταπεινωθαῦν, θά φύγουν.

Ἐσεῖς ἀρχίσθε νὰ καθαρίζετε ὅλην τὴν καρδίαν σας, ἀπὸ τὸ ἀδελφοκτόνον μῦθος καὶ τὰ δῆθεν φρονήματα, τὰ ὁποῖα ἐπαναλαμβάνω εἶναι τοποχρονικὲς ἀνοησίες.

Ἐχετε νὰ ὑποβάλετε ἐρωτήσεις προτοῦ προχωρήσωμεν στὴν ἐργασίαν;

— Αὐτὸ εἶναι μιὰ παράκλησις ἀπὸ τοὺς Διδασκάλους σὲ σᾶς.

Ἀγαπᾶτε πάντας. Αὐτὸ δὲν θά πῆ ὅμως ὅτι δὲν πρέπει νὰ κουράσετε τὸ μυαλό σας νὰ διαλογισθῆτε τί εἶναι τὸ καλλίτερον διὰ τὸν τόπον σας. Αὐτὸ δὲν ὀνομάζονται φρονήματα, ὀνομάζεται ὀρθολογισμὸς. Ἄλλο φρονήματα πού περιέχουν πεῖσμα καὶ ἄλλο ὀρθολογισμὸς πού διαρκῶς μεταβάλλεται πρὸς τὸ καλλίτερον. Προσέξτε τὴν διαφοράν αὐτὴν. Μὲ τὸ μάθημα δὲν θέλω νὰ νομίζετε ὅτι πρέπει νὰ ἀπαλλάξετε τὴν σκέψιν σας ἀπὸ τὸ κάθε τι. Νὰ ἀγαπᾶτε καὶ νὰ μὴ μπῆτε εἰς τὴν ζωὴν ὅπως εἶναι σήμερα γύρω σας. Αὐτὸ θά σήμαινε ἀδράνειαν καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ πού εἰσηγοῦμαι, διότι, οἱ ἄνθρωποι γύρω σας ἔχουν ἀνάγκην αὐτῶν πούμποροῦν νὰ ὀρθολογίζονται. Θά πρέπη νὰ διαδραματιστετε ἕνα ὑπεύθυνον ρόλον μέσα στὴν κοινωνίαν γύρω σας. Σεῖς θά κρατῆτε τὴν δάδαν τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ὀρθῆς σκέψεως.

Ὅταν ζητῶ ν' ἀπαλλάξετε τοὺς ἑαυτοὺς σας ἀπὸ δῆθεν τοποχρονικὲς καταστάσεις πού ὀνομάζονται φρονήματα καὶ προσήλωσις σὲ ἀνθρώπους καὶ ἐπιδιώξεις, δὲν ἐννοῶ ὅτι πρέπει νὰ μὴν ἔχετε καὶ τὴν θέσιν σας μέσα στὴν ζωὴν, διότι σεῖς τώρα εἴσθε πού χρειάζεσθε πλεονεχία παρὰ ἀπὸ κάθε ἄλλην φοράν.

Ἐπιθυμῶ καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους.

Ἐπιθυμῶμεν καλῶς ἐν ΚΥΠΡῳ πάντοτε".