



Σ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δοκίμια  
Ιστορίας των  
Θρησκειών

Β' ΕΚΔΟΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

### ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

#### ‘Ιστορική έπισκόπηση καί συστηματική θεώρηση

**Ο** όρος «νέες θρησκείες», τόν όποιο διαλέξαμε προκειμένου νά περιγράψουμε τό θέμα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει, είναι ἔνας ἀπό τούς πολλούς πού χρησιμοποιοῦνται γι' αὐτό. Μαζί μέ τόν όρο «ἐναλλακτικές θρησκείες»<sup>86</sup> ἔχει τελευταῖα ἀντικαταστήσει καί μάλιστα ἐκτοπίσει ἄλλους, πού χρησιμοποιοῦντο παλαιότερα, ὅπως «λατρείες» ή «σέκτες». Καί στήν τελευταία ἀντή περίπτωση, πάλι ὁ ἔνας ἀπό τούς δύο, δηλαδή ὁ όρος «λατρείες» (*cults*), είχε ἐκτοπίσει τόν ἄλλο (*sects*) καί ἐπικρατήσει γιά πολύ καιρό.

Δέν μποροῦμε ὡστόσο νά μήν παρατηρήσουμε ὅτι τό πέρασμα ἀπό τό «λατρείες» στό «νέες» ή «ἐναλλακτικές θρησκείες» ἀντικατοπτρίζει μιά ἄλλαγή, τόσο στήν ἀντίληψη σχετικά μ' ἀντές, δσο καί σ' ἀντές τίς ἴδιες. Τό «λατρείες» περιεῖχε κάποιον ὑποτιμητικό τόνο, καθώς χρησιμοποιεῖτο ἐλλείψει ἄλλου, προσφορότερου χαρακτηρισμού, γιά ὅλα ἐκεῖνα τά θρησκευτικά μορφώματα πού δέ χώραγαν ή περίσσευναν («residual categories»).

---

86. Μετάφραση τοῦ «Alternative Religions». Χρήση του βλ. π.χ. στόν J. Gordon Melton, «Modern Alternative Religions in the West»: *A Handbook of Living Religions*, ἔκδ. John R. Hinnels, Penguin 1984, σ. 455-474.

ry») ἀπό τό χῶρο πού κάλυπτε τό τυπολογικό δίπτυχο «ἐκ-  
κλησία»-«σέκτα»<sup>87</sup>.

‘Η χρήση αὐτή ἀντικατοπτρίζεται στόν ἔξης δρισμό: «Λα-  
τρεία είναι ὅποιαδήποτε μειονοτική θρησκευτική ὁμάδα, τῆς ὁ-  
ποίας οἱ πρωταρχικές ίδεολογικές ρίζες βρίσκονται ὅχι στίς  
θρησκευτικές παραδόσεις, τίς ὁποῖες ὑποστηρίζουν οἱ θρησκευ-  
τικές ὁμάδες, στίς ὁποῖες ἀνήκει ἡ πλειονότητα μιᾶς δεδομένης  
κοινωνίας, ἀλλά ἀλλοῦ»<sup>88</sup>. ‘Η διαφορά λαμβάνεται βέβαια  
ὑπόψη καὶ διατηρεῖται στόν ὄρο «ἐναλλακτικές», ἀλλά ἔξισουν  
καὶ ἵσως περισσότερο λαμβάνεται ὑπόψη σ' αὐτόν τόν δρισμό ὁ  
βαθμός ἐπικράτησης καὶ τό μέγεθος.

‘Η ἀλλαγή, γιά τήν ὁποία μιλήσαμε παραπάνω, ἀφορᾶ  
ἀκριβῶς αὐτές τίς δύο παραμέτρους: τό βαθμό ἐπικράτησης καὶ  
τό μέγεθος. Αὐτή φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε ὁ κύριος λόγος, ἔξαιτιας  
τοῦ ὁποίου ὁ μᾶλλον ὑποτιμητικά καὶ μέ μειονοτική σημασία

87. B.L. Philip Hammond, «Cults and Civil Religion in Today's World», στό Frank Whaling (ed.), *Religion in Today's World*, T. & T. Clark, Edinburgh 1987, σ. 113. Προερχόμενος ἀπό τό λατινικό «cultus» («φροντίδα», «καλ-  
λιέργεια»), καὶ ἔχοντας ὡς πρώτη σημασία ἑκείνη τῶν παντοειδῶν τελε-  
τουργικῶν δραστηριοτήτων, ἐπειδὴ ἀρχικά θεωρήθηκε ὅτι ὁ παραπάνω  
χῶρος καλυπτόταν στή Δύση ἀπό τό παραπάνω δίπτυχο, χρησιμοποιήθηκε,  
ἄσχετα πρός τό σημασιολογικό του περιεχόμενο, γιά νά σημαίνει τίς μῆ-  
δυτικές, κυρίως τίς ἐξ ἀνατολῶν προερχόμενες θρησκείες. Σχεδόν, δηλαδή,  
ἐναλλάξ μέ τόν ὄρο «ἀνατολικές θρησκείες». Ἐπειδὴ ὡστόσο στά πλαίσια  
τῶν «λατρειῶν» ἐμφανίζονταν καὶ θρησκευτικά μορφώματα προερχόμενα  
καὶ ἀπό ἄλλες περιοχές τοῦ πλανήτη, καὶ μάλιστα ἀπό τήν ἴδια τή Δύση, ὁ  
ὄρος ἔφτασε – καὶ πάλι σέ ἀναντιστοιχία πρός τό σημασιολογικό του περιε-  
χόμενο – νά σημαίνει ὅτιδήποτε διαφορετικό ἀπό τό θρησκευτικά ἐπικρα-  
τοῦν, ὅτιδήποτε, μάλιστα, μειονοτικό (Στό Ίδιο, σ. 113).

88. Τόν δρισμό αὐτόν, πού ἀνήκει στούς Stark, Rodney καὶ W.S.  
Bainbridge, *The Future of Religion*, Berkeley and Los Angeles, Un. of Cali-  
fornia Press, 1985, μεταφέρει ὁ Philip Hammond, ὁ.π., σ. 114.

χρησιμοποιούμενος ὅρος «λατρεῖες» ἀντικαταστάθηκε ἀπό ἐκείνον τῶν «νέων» ή «ἐναλλακτικῶν θρησκειῶν»<sup>89</sup>. Μέσα σέ λίγες δεκαετίες ἀφότου ἐμφανίσθηκαν, οἱ «λατρεῖες» πέρασαν ἀπό τὸ μειονοτικό περιθώριο στὸ ἐπίπεδο τῶν μεγάλων ἀριθμῶν καὶ προχωροῦν γιά νά καταλάβουν ώς σύνολο, στίς ἐπόμενες δεκαετίες, τῇ θέσῃ τοῦ πλειονοτικά ὑπερισχύοντος.

Μοιάζει μέ τίς ἀλλογές ἐκεῖνες πού παρατηροῦμε στή φύση κατά τά γυρίσματα τῶν ἐποχῶν. Σιγά-σιγά, ἀνεπαίσθητα, οἱ πράσινες πλαγιές στίζονται ἀπό λογῆς-λογῆς χρώματα. "Ωσπου τελικά, μέσα στήν παρδαλή γιορτή, τίποτε πιά δέ θυμίζει τήν πρώην μονοχρωμία. "Η, γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά πιό δραματική εἰκόνα, μοιάζει μέ πόλη πού κατακτήθηκε νύχτα, σπίτι μέ σπίτι. "Οσοι, κοιμώμενοι, δέν πήραν εἰδῆση τί συνέβη, τό πρώι βλέπουν ἄλλες σημαῖες νά κυματίζουν γύρω τους στά περισσότερα σπίτια. 'Η πόλη είναι πιά ἄλλη.

Πραγματικά, ή γλώσσα τῶν ἀριθμῶν είναι ἀδυσώπητη: «"Αν καί δέ διαθέτουμε ἀξιόπιστες στατιστικές, ή πελατεία τῶν μεταπολεμικῶν νέων θρησκειῶν πρέπει νά ὑπολογίζεται σέ ἑκατομμύρια μᾶλλον παρά σέ χιλιάδες»<sup>90</sup>. Κατά μία ἀπογραφή τῆς *World Christian Encyclopedia* στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ὁγδόντα, ὁ τότε ἀριθμός βρισκόταν κάπου στά ἐνενήντα ἔξη ἑκατομμύρια ὀπαδούς μέ προοπτική «κατά τό ἔτος 2000 νά πλησιάζουν σέ ἀριθμούς τούς πιστούς τῆς 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας»<sup>91</sup>. Μ' αὐτόν τόν τρόπο ή πρώην ἐπικρατοῦσα θρησκεία μειώνεται ή ἴδια.

89. «Τελευταῖα, σάν ἀνταπόκριση στή γρήγορη αὔξηση τῶν ἐναλλακτικῶν θρησκειῶν στή διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ '70, μιά καινούργια ὅμιλδα ἐπιστημόνων ἔχει ἐμφανίσθει, πού βλέπει τίς ἐναλλακτικές ώς "νέες" θρησκείες...»: J. Gordon Melton, ὁ.π., σ. 455.

90. Peter Clarke, «New Religious Movements-Introduction», στό *The World's Religions*, ἔκδ. Stewart Sutherland κ.ἄ., Routledge 1988, σ. 907.

91. John Coleman, «Editorial», περιοδ. *Concilium*, ἀρ. 161 (1/1983), σ. VII.

‘Η παλιά είκόνα τοῦ ἐπικρατοῦντος καὶ τοῦ περιθωριακοῦ ἔχει ἀλλάξει. Ἐχει ὀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἐκείνη, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ἡ πρώην κύρια θρησκεία ἀποτελεῖ μιά μόνο ἀπὸ τίς κουκίδες πού συνθέτουν ἔναν πολύχρωμο πίνακα. Ἰσως ἀκόμα τή μεγαλύτερη. Ἀν ὥστόσο τά πράγματα συνεχίσουν νά κινοῦνται μέ τούς σημερινούς ρυθμούς, αὐτή ἡ διαφορά μεγέθους δέ θά διαρκέσει πολύ.

Πρώην ἐπικρατοῦσα θρησκεία είναι βέβαια ἡ χριστιανική. Ἀν κάποτε οἱ ἀσχολούμενοι μέ τά δυτικά θρησκευτικά πράγματα ἔβλεπαν τήν ἀφιξη μιᾶς μετα-χριστιανικῆς ἐποχῆς, στήν ὅποια τή θέση τῆς χριστιανικῆς πίστης θά εἶχαν καταλάβει ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ ἀδιαφορία, τό φαινόμενο τῆς ἔξαρσης τῶν νέων θρησκειῶν πού ἀκολούθησε αὐτή τή φάση διέβρωσε ἀκόμα περισσότερο τή χριστιανοσύνη καὶ κλόνισε τή «χριστιανική ἡγεμονία»<sup>92</sup>. Ἀπό ἀποψη μεγέθους καὶ κυριαρχίας ἡ κατάσταση μπορεῖ νά περιγραφεῖ ὡς μιά ὀντιστροφή τῶν πραγμάτων. Πρόκειται γιά μιά ὀντικατάσταση τῆς «χριστιανικῆς ἡγεμονίας» ἀπό τή νεοθρησκειακή ἡγεμονία.

‘Ωστόσο ἡ ὀντικατάσταση δέν ἀφορᾶ μόνο στά μεγέθη καὶ στίς ἀριθμητικές ἡγεμονίες. Κάτι σπουδαιότερο καὶ σοβαρότερο, δν καὶ μή μετρήσιμο, ἀλλάζει καὶ ὀντικαθίσταται: μιά «νέα θρησκευτική συνείδηση», δπως ἔχει περιγραφεῖ τό πράγμα<sup>93</sup>, ὀντικαθιστᾶ, συνολικά πλέον, τήν παλιά. Ἐκεῖνοι πού θέλησαν μέ τόν ὄρο αὐτό νά περιγράψουν τή νέα κατάσταση δέ χρησιμοποίησαν τόν ἑνικό χωρίς λόγο. Διεῖδαν πίσω ἀπό τίς πολλές νέες θρησκείες μιά κοινή παράμετρο, ἔναν κοινό ἡ τουλάχιστον ἐπι-

92. J. Gordon Melton, δ.π., σ. 470.

93. Bλ. Charles Glock καὶ Robert Bellah (ἐκδ.), *The New Religious Consciousness*, Berkeley 1976. ‘Ο δρος ἀποτελεῖ πιά κοινό τόπο τῆς σύγχρονης θρησκειολογικῆς γλώσσας, ἀφοῦ ἡ χρήση του ἔχει καθιερωθεῖ γενικά.

κρατοῦντα παράγοντα, τοῦ δποίου οἱ πολλές νέες θρησκείες δέν ἀποτελοῦσαν παρά τίς ποικίλες ἐκφράσεις.

Διάφοροι δροὶ χρησιμοποιήθηκαν γιά νά περιγράψουν αὐτόν τόν παράγοντα, ὅπως «πνευματικότητα», «νεογνωστικισμός», «ἀντικουλτούρα» κ.ο.κ.<sup>94</sup>. Ὁμως οἱ δροὶ αὐτοί, ὅπως θά δοῦμε, δέν καλύπτουν δλο τό φάσμα πού καταλαμβάνουν οἱ νέες θρησκείες, ὅπότε ἔχουν μερική μόνο iσχύ, ἐνόψει τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ νέες θρησκείες δέν παραμένουν συνεχῶς οἱ ίδιες, ἀλλά ἀντικαθίστανται κατά κύματα ἀπό ἀλλες, δέν καλύπτουν τό ίδιο φάσμα παρά γιά κάποιο μόνο διάστημα. Αὐτό καί μόνο δείχνει τό παρακινδυνευμένο τῆς ὑπόθεσης τοῦ κοινοῦ παράγοντα, ὅπως βέβαια καί τῆς ὑπόθεσης γιά δυνατότητα ἐκγενίκευσης πού αὐτή προϋποθέτει.

Θά ἐπανέλθουμε στό θέμα αὐτό ἀργότερα, ἀφοῦ, παρά τούς κινδύνους πού αὐτό συνεπάγεται, συνταχθοῦμε κι ἐμεῖς μέ τήν ίδια ὅτι μιά «νέα θρησκευτική συνείδηση» ἀντικαθιστᾶ – πρός τό παρόν τουλάχιστον – τήν παλιά. Σκοπός τῶν ἀνεπαρκῶν, ἀπό κάθε ἀποψη, σκέψεων πού καταθέτουμε ἐδώ είναι ἀκριβῶς νά ἐντοπίσουμε κι ἐμεῖς, ἀπό τή δική μας ὀπτική γωνία, αὐτή τή «νέα θρησκευτική συνείδηση». Πρός τό παρόν, ἡς ἐπανέλθουμε

94. Γιά τόν πρώτο βλ. π.χ. Ewart Cousins, «Spirituality in Today's World», στό Frank Whaling, ὅ.π., σ. 306-334. Και αὐτός ὁ δρος είναι ἀπό τούς γενικά καθιερωμένους. 'Ο συγκεκριμένος συγγραφέας τόν χρησιμοποιει καί μέ γενικότερη σημασία ἀντί τοῦ δροῦ «θρησκεία» (ὅπως φοίνεται ἀπό τόν τίτλο τῆς σειρᾶς *World Spirituality*, τῆς δποίας είναι ἐκδότης ἡ τῶν σειρῶν *Western Spirituality* καί *Eastern Spirituality*, στήν ἔκδοση τῶν ὁποίων συμμετέχει). Γιά τό δεύτερο δρό βλ. Richard Bergeron, «Towards a Theological Interpretation of the New Religions», στό *Concilium*, ὅ.π., σ. 74-80. Γιά τόν τρίτο, βλ. κάποια ἀπό τά πιό γνωστά ὀνόματα κοινωνιολόγων τῆς θρησκείας πού τόν χρησιμοποιοῦν, ὅπως τοῦ R. Bellah, S. Tipton κ.ἄ. στό «Editorial» τοῦ *Concilium*, ὅ.π., σ. VIII κ.ἄ.

ώστόσο γιά λίγο στήν ἀντικατάσταση γιά τήν όποια κάναμε λόγο προηγουμένως. Καί ὅς παρακολουθήσουμε, ὅσο γίνεται συντομότερα, τήν ιστορική της πορεία.

### 1. Ιστορία

Πρέπει νά λάβουμε ύπόψη τό γεγονός ὅτι οι νέες θρησκείες είναι ἔνα παγκόσμιο – καί ὅρα ὅχι μόνο δυτικό – φαινόμενο. Σέ δρισμένες χῶρες μάλιστα, ὅπως ἡ Ἰαπωνία, ἡ ἐμφάνισή τους προηγήθηκε χρονολογικά – σύμφωνα τουλάχιστο μέ μία ὀποψη, ἐκείνη πού θεωρεῖ ως ιστορική ἀφετηρία τῶν νέων θρησκειῶν τὰ μεταπολεμικά χρόνια – ἀπό τήν ἐμφάνισή τους στό δυτικό κόσμο<sup>95</sup>. Φυσικά, ἐδῶ πρόκειται γιά ὄλλες νέες θρησκείες ἀπό ἐκείνες πού ὀναδύθηκαν στή Δύση. Σ' ἔνα μεγάλο βαθμό οἱ διάφορες περιοχές τοῦ πλανήτη ἔχουν τίς δικές τους, ιδιαίτερες νέες θρησκείες, ὅπως συμβαίνει στήν Ἀφρική, στή N. Ἀμερική κ.λπ.<sup>96</sup>.

Ἐφόσον λοιπόν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ὅλος ὁ λόγος περὶ ἀντικατάστασης τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπό αὐτές ισχύει μόνο γιά τό δυτικό κόσμο. Ἀλλοῦ ἀντικαθιστοῦν, κατά περίπτωση, ὄλλες θρησκείες. Μάλιστα, στό βαθμό πού ἡ διαφορά τῆς παλαιᾶς «θρησκευτικῆς συνείδησης», τήν όποια οἱ τελευταῖς αὐτές ἐκπροσωποῦν καί τῆς «νέας» τῶν νέων θρησκειῶν δέν είναι

95. Βλ. τό κλασικό βιβλίο πάνω στό θέμα, Earhart H. Byron, *The New Religions of Japan*, Sophia U. P., Τόκυο 1970.

96. Πλουσιότατη βιβλιογραφία. Βλ. π.χ. Harold W. Turner, *Religious Innovation in Africa. Collected Essays of New Religious Movements*, G. K. Hall, Boston 1979.

— κατά περίπτωση πάντα — καί τόσο ριζική, ή λέξη «ἀντικατάσταση» δέν πρέπει νά έκληφθεί μέ απόλυτο τρόπο. Ἐνόψει τῆς παγκοσμιότητας τοῦ φαινομένου, ή διευκρίνιση αυτή, ή δοπία δέ γίνεται πάντα, νομίζουμε ότι πρέπει νά προβάλλεται.

Βέβαια, οἱ σκέψεις πού κάνουμε ἐδῶ, ἀφοροῦν κυρίως τή Δύση. Καὶ τοῦτο, τόσο γιά λόγους περιορισμοῦ, ὅσο καὶ γιά τό λόγο ότι στήν Ἑλλάδα οἱ νέες θρησκείες προηλθαν ἀπό τή Δύση. Αὐτό ισχύει δχι μόνο γιά τίς δυτικής καταγωγῆς τέτοιες θρησκείες, ἀλλά καὶ γιά τίς ἀνατολικῆς, ἀκόμα καὶ τίς ὀρχαίας ἐλληνικῆς. Στά χρόνια τῆς νεώτερης ίστορίας μας κάθε ἐπαφή μας μέ τήν Ἀνατολή, ἐλλείψει ἀμεσης δικῆς μας, γίνεται μέσω τῆς Δύσης.

Μέ βάση τήν πρόταση αυτή, μπορεῖ κανείς νά πεῖ ότι τό «ἐδῶ» τῶν θρησκειῶν αὐτῶν ἔχει τήν ἀρχή του στό δυτικό «ἐκεῖ». Ἡ μικρή ἐδῶ ίστορία τους δέν ἀποτελεῖ παρά συνέχεια τῆς ίστορίας τους στή Δύση. Γ' αὐτό κάθε ἀφήγηση τῆς ίστορίας τους δέν μπορεῖ παρά νά ἀρχίζει μέ αὐτήν τήν τελευταία ίστορία. Ἐξάλλου τό ἐλληνικό κομμάτι της περιμένει ἀκόμα τόν ἐρευνητή του. Ἀντίθετα, περιγραφές τοῦ δυτικοῦ κομματοῦ ἀπαντοῦν πολύ συχνά.

Οι περιγραφές αὐτές είναι σέ γενικές γραμμές πανομοιότυπες. Διαφέρουν κυρίως στή χρονολογική ἀφετηρία, στό πότε δηλαδή, μέσα στή δυτική ίστορία, τοποθετοῦν τήν ἔναρξη τοῦ φαινομένου τῶν νέων θρησκειῶν. Μπορεῖ νά μιλήσει κανείς γιά τίς παλιότερες καὶ γιά τίς νεώτερες ἐκδοχές.

Μία ὀπό τίς παλιότερες ἐκδοχές τοποθετεῖ τήν ἔναρξη τοῦ φαινομένου στό δέκατο ὅγδοο αἰώνα, ὅπότε ἔκαμαν τήν ἐμφάνισή τους ἐναλλακτικές θρησκείες πού ἡταν ἐγχώρια προϊόντα τῆς Δύσης. Σύμφωνα μ' αὐτήν τήν ἐκδοχή, «καθώς πολιτικές καὶ πνευματικές δυνάμεις, τό δέκατο ὅγδοο αἰώνα, ἐλευθέρωσαν τό θρησκευτικό περιβάλλον ἀπό τούς ἐλέγχους τῆς κρατικῆς ἐκκλησίας καὶ ξέθρεψαν πρῶτα τή θρησκευτική ἀνοχή καὶ

κατόπιν τίς γνήσιες θρησκευτικές ἐλευθερίες, ὅρχισαν νά έμφανιζονται ἐναλλακτικές θρησκείες»<sup>97</sup>.

Τό φαινόμενο ἐγκαινιάζουν, σύμφωνα μ' αὐτήν τήν ἔξιστορηση, οἱ κουάκεροι, οἱ γουεσλεύανοί, οἱ δεῖστές, οἱ σβεντεμποργκιανοί καὶ οἱ χιλιαστές. Στή συνέχεια ἀναφέρονται κατά κύματα, καὶ μάλιστα ὡς ἀποτέλεσμα τῆς λεγόμενης «Δεύτερης Μεγάλης Ἀφύπνισης», στίς ὅρχές τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, διάφορες ὄμάδες, ὅπως οἱ μεθοδιστές, οἱ βαπτιστές, οἱ Μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὁ πνευματισμός, οἱ "Ἄγιοι τῆς Τελευταίας Ἡμέρας (Μορμόνοι), ή Νέα Σκέψη, ή Χριστιανική Ἐπιστήμη καὶ ὁ πεντηκοστιανισμός. Οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές γεννήθηκαν στήν Ἀμερική, ἀλλά γρήγορα διαδόθηκαν στήν Εὐρώπη καὶ στή Νότια Ἀμερική<sup>98</sup>.

Μιά ἀλλαγή παρατηρεῖται στά τέλη αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, ἡ ὁποία συνίσταται στήν ἄφιξη ἐνός νέου κύματος ἐναλλακτικῶν θρησκειῶν πού προέρχονται, αὐτή τή φορά, ἀπό τήν Ἀνατολή. 'Η σημαδιακή χρονολογία είναι τό 1893. Τότε, ή "Ἐνωση τῶν Φιλελεύθερων Κληρικῶν τοῦ Σικάγο συνεκάλεσε τό Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν Θρησκειῶν, στό ὅποιο «γιά πρώτη φορά, ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν μεγάλων θρησκειῶν τοῦ κόσμου μαζεύτηκαν σέ μιά μεγάλη δυτική πόλη γιά μιά θρησκευτική ἐμφάνιση πού δέν είχε προηγούμενο. Βουδιστές, ίνδουϊστές, σικχιστές, μουσουλμάνοι, κομφουκιανοί καὶ ιουδαῖοι, συνάντησαν πνευματιστές, ταοϊστές, παρσιστές καὶ χριστιανούς κάθε ἀπόχρωσης σ' αὐτό τό γιγαντιαίο συνέδριο»<sup>99</sup>.

Τό Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν Θρησκειῶν είχε, μεταξύ ἀλλων, ὡς ἀποτέλεσμα, τή δημιουργία ἐνός πνεύματος ἐνθουσιασμοῦ

97. J. Gordon Melton, ὥ.π., σ. 456.

98. Στό ἴδιο, σ. 456.

99. Στό ἴδιο, σ. 456.

γύρω από τίς ἀνατολικές, εἰδικότερα, θρησκεῖες, πού όδήγησε στήν ὅμεση ἴδρυση ἵνδουϊστικῶν, ισλαμικῶν καὶ βουδιστικῶν κέντρων στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. "Ο, τι πρίν θεωρεῖτο σχεδόν βάρβαρο καὶ ἀπολίτιστο, ὀρχισε ἀπό τότε νά γίνεται ἀντικείμενο σεβασμοῦ καὶ ἐκτίμησης. Γιά πρώτη φορά τόσο ὅμεσα καὶ σέ τέτοια κλίμακα τά μάτια τῆς Δύσης ἀνοιγαν μπρός στούς κρυφούς θησαυρούς τῆς ἀνατολικῆς πνευματικότητας<sup>100</sup>.

Ταυτόχρονα, ώστόσο, ὀρχισαν νά ἐμφονίζονται καὶ νά διαδίδονται θρησκεῖες ἀποκρυφιστικοῦ τύπου. Κατά τὸν J. Gordon Melton «οἱ παλιότερες μεταφυσικές καὶ ἀποκρυφιστικές δύμαδες ἔτειναν νά ἔχουν χριστιανικό προσανατολισμό καὶ νά ἀκολουθοῦν, ὅσο γινόταν, χριστιανικά πρότυπα. Καθώς δμως ὁ αἰώνας προχωροῦσε, οἱ νεώτεροι κλάδοι ἔτειναν πρός τὴν ἀπόρριψη κάθε χριστιανικοῦ ἐπιχρίσματος, μέ τὴν ἐξαίρεση περιπτωσιακῶν ἀναφορῶν στὸν Ἰησοῦν ὡς μεγάλου δάσκαλου»<sup>101</sup>.

Αναφέρονται ἡ Ἐπιστημονική Ἔκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἐθνικός Πνευματιστικός Σύνδεσμος τῶν Ἔκκλησιῶν καὶ ἡ Διεθνής Συμμαχία τῆς Νέας Σκέψης. Μετά τὴν περίοδο αὐτή, οἱ παλιότερες ἐκδοχές συνεχίζουν μεταβαίνοντας στὸ σημεῖο ἀπό όπου οἱ νεώτερες ἐκδοχές ὀρχίζουν. Αὐτό είναι – συνήθως – ἡ μεταπολεμική ἐποχή, πού σημαδεύεται ἀπό τὴν ἀνθιση ἀποκρυφιστικῶν, κυρίως, δμως, ἀνατολικῶν θρησκειῶν.

Από τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ἔξήντα, πολυνάριθμοι ἵνδοι σβάμι καὶ ζενιστές δάσκαλοι πέρασαν στήν Ἀμερική, μέ σκοπό τή διάδοση τῆς θρησκείας τους στή Δύση. Αὐτό μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ως ἔνα δεύτερο κύμα «ἀνατολισμοῦ» (orientalism), μετά ἀπό ἐκεῖνο πού προκάλεσε τό Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν Θρησκειῶν, ἀλλά πολύ μαζικότερο καὶ εὐρύτερο, ἔτσι ώστε νά κρί-

100. Στό ἔδιο, σ. 457.

101. Στό ἔδιο, σ. 458-459.

νεται, γι' αύτόν τό λόγο μᾶλλον, προσφορότερο γιά νά ταυτίσει κανείς μ' αύτό τήν ἔναρξη τοῦ φαινομένου τῶν νέων θρησκειῶν. Τί παρακίνησε τόσους 'Ινδούς, 'Ιάπωνες και Κινέζους σβάμι, γκουρού και ζενιστές δασκάλους νά πάρουν τό δρόμο γιά τήν 'Αμερική; 'Η ύπόθεση τῆς «ἀνταπόδοσης», δπως θά μπορούσαμε νά τήν δονομάσουμε, τής ἐπιστροφῆς δηλαδή στή Δύση τοῦ νομίσματος τῆς χριστιανικῆς ιεραποστολῆς, τό όποιο αὐτή είχε προσπαθήσει μέ τόσους τρόπους νά κυκλοφορήσει στήν 'Ανατολή, συνιστᾶ μιά ἀπό τίς προτάσεις γιά ἔξήγηση τοῦ πράγματος<sup>102</sup>.

Τό βέβαιο είναι ότι πολυάριθμοι ἄνθρωποι ἀλλαξαν πατρίδα, ἐγκαταστάθηκαν σέ μιά καινούργια και ἀσχολήθηκαν μέ τή διάδοση τοῦ θρησκευτικοῦ μηνύματος τῆς παλιᾶς τους πατρίδας. 'Η ἀνταπόκριση ὑπῆρξε σοβαρή. Μεγάλος ὄριθμός δυτικῶν ἦρθε σ' ἐπαφή διαφόρων βαθμῶν μ' αύτό τό μήνυμα – ἀπό τήν ἀπλή, ἔξωτερική και ἐπιπόλαιη ἡ πρόσκαιρη μίμηση μέχρι τήν πλήρη ἀφοσίωση. Σέ σύντομο χρονικό διάστημα ὀκόμα και ἡ ἔξωτερική ἀλλαγή πού προκάλεσε στή Δύση αὐτή ἡ ἀνατολική εἰσροή ἥταν ὁρατή παντοῦ. Δυστυχῶς δέν μπορούμε νά ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μέ δλες τίς ὅψεις αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς.

'Η βαθύτερη και ἐκτενέστερη μελέτη τῆς 'Ανατολῆς ὑπῆρξε μία ἀπό αὐτές, μάλιστα ἀπό τίς πιό διαρκεῖς, ἀφοῦ ἐπιβίωσε ἄλλων πιό «βιωματικῶν» ὅψεων. Τά νέα κέντρα ίαπωνολογίας κ.λπ., πού σήμερα, μετά τό σχετικό σβήσιμο τῆς μεγάλης φωτιᾶς, ίδρυονται σέ δυτικά πανεπιστήμια, οἱ ἀπειράριθμες, ὅλο και πιό εἰδικές, δημοσιεύσεις, πού προστίθενται καθημερινά στό πέλαγος τῶν ἥδη ὑπαρχουσῶν κ.ο.κ. μαρτυροῦν τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος. 'Υπάρχει ὅμως μιά ὅψη πού θά μᾶς ἀπασχολήσει κι αὐτή ἀφορᾶ τή μεταβολή πού ἡ ἀνατολική θρη-

102. B.L. John Coleman, δ.π., σ. VIII.

σκευτική σκέψη προκάλεσε ώς άποτέλεσμα τής διάδοσής της στή δυτική ή, έν πάση περιπτώσει, στήν έως τότε έπι-κρατούσα στή Δύση άντιληψη τής θρησκείας γενικά, ἀλλά καί τοῦ χριστιανισμοῦ εἰδικά. Στό θέμα αὐτό θά στραφούμε, ἀφοῦ συμπληρώσουμε αὐτή τή σύντομη ιστορική ἀνασκόπηση.

Τί πρόσφεραν οἱ ἀνατολίτες δάσκαλοι στή Δύση ἀπό θρησκευτικῆς ἀπόψεως; Τό μέγεθος τής ἀνταπόκρισης δείχνει ὅτι αὐτό πρέπει νά ἡταν κάτι πού ἐκείνη, τόσο ώς γενικός πνευματικός χῶρος, ὅσο καί ώς εἰδικά θρησκευτικός, δέν τό εἶχε. Μ' ἄλλα λόγια, κάτι πού ὁ δυτικός χριστιανισμός δέν εἶχε. Αὐτό ἡταν ἡ «πνευματικότητα».

Αὐτή είναι ἡ λέξη πού κυκλοφορεῖ γενικά, τόσο πρός δήλωση τοῦ ἐλλείποντος, ὅσο καί πρός περιγραφή τοῦ προσφερθέντος. Γράφει ἔνας μελετητής τής σύγχρονης θρησκευτικότητας, ὁ Ewart Cousins, γενικός ἐκδότης τής γνωστῆς σειρᾶς *World Spirituality*: «'Αφοῦ ἡ 'Ανατολή καί ἡ Δύση ἡσύχασαν ἀπό τήν ταραχή τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μιά νέα πνευματική ἀφύπνιση πραγματοποιήθηκε στή Δύση... Γύρω στίς ἀρχές τής δεκαετίας τοῦ 1960 ἔνας μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων εἶχε ἀπογοητευθεῖ ἀπό τόν ύλισμό τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Γιά πολλούς, ἰδιαίτερα γιά τή νεώτερη γενιά, οἱ ἐκκλησίες δέν πρόσφεραν καμμία λύση· διότι φαίνονταν νά ἀσχολούνται μόνο μέ τήν ἔξωτερηκή τήρηση διαφόρων τύπων καί ἀνίκανες νά ἀγγίξουν τόν πνευματικό πυρήνα τής θρησκείας. Μέσα σ' αὐτό τό πλαίσιο ἥρθαν πνευματικοὶ δάσκαλοι ἀπό τήν 'Ανατολή... πού παρουσίασαν τίς ἀρχαῖες μεθόδους τής γιόγκα καί τοῦ διαλογισμοῦ μέ τέτοιον τρόπο ὥστε νά είναι ἀφομοιώσιμες ἀπό τούς δυτικούς»<sup>103</sup>.

Οἱ ἴδιοι «ἔφερον τή σοφία καί τίς πρακτικές τοὺς μεθόδους

103. Ewart Cousins, δ.π., σ. 306.

σέ χιλιάδες Αμερικανούς, τῶν ὁποίων ἡ ζωή στερεῖτο τήν πνευματική διάσταση»<sup>104</sup>. 'Αλλά καὶ μέ τῇ γενικότερῃ, καὶ ὅχι μόνο μέ τῇ στενά θρησκευτική ἔννοιᾳ, «αὐτό τὸ φαινόμενο ἔσπασε τῇ σκληρή κρούστα τοῦ ὑλισμοῦ, ἀποκαλύπτοντας τήν πείνα τῆς δυτικῆς ψυχῆς γιὰ πνευματική τροφή, ἡ ὁποία δέ διετίθετο ἀπό τίς δικές της πηγές»<sup>105</sup>.

'Ωστόσο ὁ χριστιανισμός δέν εἶχε «πνευματικότητα», ὅχι ἐπειδὴ δέν τῇ διέθετε ὡς θρησκεία, ἀλλά ἐπειδὴ τήν εἶχε «ξεχάσει» καὶ τελικά «χάσει». 'Ο εὐγλωττος τίτλος ἐνός κλασικοῦ πλέον, στό θέμα αὐτό, βιβλίου τοῦ J. Needleman, *Lost Christianity* (ἔνα βιβλίο πού πρέπει νά προσέξουμε, ἐφόσον ὁ συγγραφέας ἀνακαλύπτει μεταξύ ὅλλων καὶ στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία τό «χαμένο» του χριστιανισμό: μιά μυστική παράδοση, ἡ ὁποία εἶναι χριστιανική μόνο κατά τό ὅτι ὀνομάζεται «χριστιανική») ὀποδίδει ἐκφραστικότατα αὐτήν τήν ἰδέα<sup>106</sup>. 'Η παρουσία, ἀλλά καὶ ἡ τόση ἐπιτυχία, πού φανέρωσε μιά ὑπαρκτή ἀνάγκη, τῆς ἀνατολικῆς πνευματικότητας, λειτούργησε ὡς τό ἐρέθισμα πού ἔκανε τούς δυτικούς νά στραφοῦν πρός τά ξεχασμένα πνευματικά ἀποθέματα τῆς δικῆς τους θρησκείας.

Φυσικά δέν πρέπει νά θεωρήσουμε αὐτό τό ἐρέθισμα ὡς τό μόνο. 'Η ἴδια ἀνάγκη γιά «πνευματικότητα» προκάλεσε μιά «πνευματική ἀφύπνιση» καὶ σέ χώρες ἀθικτες ἀπό τή σκέψη τῆς 'Ανατολῆς (π.χ. τίς ισλαμικές) ἥ, κατά περιπτώσεις, καὶ νορίτερα, ὅπως σημειώσαμε, ἀπό τή Δύση. Στό χώρο τῆς τελευταίας, πάντως, ὑπῆρξε πράγματι ἔνα ἀπό τά ισχυρότερα. 'Αρα καὶ ἔνας ἀπό τούς κυριότερους λόγους τῆς θρησκευτικῆς ἀναβίωσης τῆς δεκαετίας τοῦ '70. Μποροῦμε νά δοῦμε αὐτήν τήν ἀναβίωση σάν

104. Στό ἴδιο, σ. 308.

105. Στό ἴδιο, σ. 309-310.

106. Bλ. Jacob Needleman, *Lost Christianity*, N. York 1980.

τό δεύτερο κύμα τῆς θρησκευτικῆς περιπέτειας, τήν δποία συνιστᾶ τό φαινόμενο τῶν νέων θρησκειῶν – σάν μιά φάση, μ' ὅλλα λόγια, στήν ίστορία αὐτῆς τῆς περιπέτειας.

Πρόκειται γιά τήν δνομαζόμενη «ἐπιστροφή τοῦ Θεοῦ»<sup>107</sup>, ἡ δποία ἔλαβε χώρα σέ δλες τίς μεγάλες θρησκείες τοῦ κόσμου. Πράγματι, δέν ὑπῆρξαν μόνο οἱ χριστιανοί πού στράφηκαν, γιά νά βροῦν κάτι ἀνάλογο μ' ἐκεῖνο πού τούς προσφέρθηκε ἀπέξω, στό πνευματικό τους παρελθόν: «Ἡ πνευματική ἀφύπνιση τῆς δεκαετίας τοῦ 1960... παρακίνησε τούς χριστιανούς καὶ τούς ιουδαίους στή διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 νά ψάξουν γιά τίς δικές τους πνευματικές ρίζες. Ψάχνοντας τό παρελθόν τους γιά τεχνικές προσευχῆς, ἔξερεύνησαν τήν Καμπάλα καὶ τό χασιδισμό ἀπό τή μιά, καὶ τό χριστιανικό μοναχισμό ἀπό τήν ὅλην»<sup>108</sup>.

«Ἄν προσθέσουμε καὶ τήν ἀφύπνιση τοῦ Ἰσλάμ, θά ἔχουμε ἀκόμα πληρέστερη τήν εἰκόνα τῆς φάσης αὐτῆς, ἡ δποία σήμανε τήν ἀρχή τῆς κάμψης τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν στή Δύση. Ἡ «ἐπιστροφή τοῦ Θεοῦ» συνίσταται στήν «ἀνάκτηση τῆς κλασικῆς παράδοσης» αὐτῶν τῶν θρησκειῶν<sup>109</sup>. Ὁχι, ώστόσο, τοῦ συνόλου αὐτῆς τῆς παράδοσης, οὔτε ἀναγκαστικά καὶ πάντα ἐκείνης πού συνιστοῦσε τήν ταυτότητα καθεμιᾶς ἀπό αὐτές τίς θρησκείες. Ἀλλά εἰδικά τῆς «πνευματικῆς» τους παράδοσης, μ' ὅλλα λόγια τοῦ μυστικισμοῦ τους. Μ' αὐτήν τήν ἔννοια ἡ παραπάνω «ἐπανάκτηση» ἀποτέλεσε καὶ μιά μεταβολή ἡ ἀλλοίωση στόν τρόπο πού, τόσο οἱ θρησκείες αὐτές, δσο καὶ ἡ

107. Δανειζόμαστε τή φράση ἀπό τόν τίτλο τοῦ βιβλίου τοῦ Gilles Kepel, *'Η ἐπιστροφή τοῦ Θεοῦ* (μετ. Γεώργιος Εμμ. Φασουλάκης), «Νέα Σύνορα» – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1992.

108. Ewart Cousins, δ.π., σ. 312.

109. Στό ίδιο, σ. 307.

θρησκεία γενικά νοεῖται καὶ βιώνεται στήν ἐποχή μας. Στό θέμα αὐτό θά ἐπανέλθουμε ἀργότερα.

Τέλος, διάφορα ἄλλα κινήματα, πού ἔχουν συνήθως τίς ρίζες τους κι αὐτά στή δεκαετία τοῦ '60 ἢ καὶ νωρίτερα, καὶ τά ὅποια πρίν κρύβονταν πίσω ἀπό τά μεγέθη τῆς Ἀνατολῆς ἢ τῆς «ἐπιστροφῆς τοῦ Θεοῦ», ἀναπτύχθηκαν σιγά-σιγά, πέρασαν τά ἀμερικανικά ἢ ἄλλα ἑθνικά σύνορα καὶ διαδόθηκαν παντοῦ. Αὐτά, μαζί μὲ κάποιες ὀναριώσεις παλιῶν, πολλές φορές μάλιστα εὐρωπαϊκῶν καὶ πάλι παραδόσεων, ἀποτελοῦν τίς νέες θρησκείες τῆς ἐποχῆς μας. 'Η μετάβαση ἀπό τή μιὰ φάση στήν ἄλλη φαίνεται, ἵν κάνει κανεὶς ἔναν κατάλογο τῶν θρησκειῶν πού ἐπικρατοῦν σέ καθεμιά ἀπό αὐτές.

'Ο ύπερβατικός διαλογισμός, τό ζέν, ὁ θιβετιανός βουδισμός, οἱ Χάρε Κρίσνα, ἡ πολύμορφη γιόγκα κυριαρχοῦν στήν πρώτη, ἐπισκιάζοντας τίς ἄλλες. Οἱ διάφοροι νεοφουνταμενταλισμοί, χριστιανικοί, ιουδαϊκοί, ισλαμικοί, συνοδευόμενοι ἀπό τό νεοπεντηκοστιανισμό, ἀλλά καὶ ἀπό τήν 'Ενοποιητική Ἐκκλησία, τό κίνημα τοῦ Ραζνίς κ.ἄ. καταλαμβάνοντας τό προσκήνιο στή δεύτερη.

Στήν τρίτη φάση, αὐτή πού διανύουμε, κυριαρχεῖ ἡ Νέα Ἐποχή, ὁ ἀποκρυφισμός, ἡ μαγεία, ὁ νεοπαγανισμός, ὁ σατανισμός. 'Άλλα καὶ ὁ νεο-σαμανισμός, ἡ τέταρτη διάσταση, ἡ μεταθανάτια κατάσταση, ἡ ἀστρολογία. Κάποιες ἀπό τίς παλιότερες συνεχίζουν, ὅπως ἡ 'Ενοποιητική Ἐκκλησία, ἐνῶ ἄλλες, ίδιως μετά τό θάνατο τῶν ἰδρυτῶν τους, ὅπως ἡ σαϊεντόλοτζην καὶ οἱ «κόκκινες ταξιαρχίες»<sup>110</sup> τοῦ Ραζνίς, δείχνουν σημάδια κάμψης ἢ καὶ διάλυσης. 'Ἄς προστεθοῦν οἱ διάφορες οἰκολογικές θρησκείες, ὅπως ἡ Γαια, ἢ καὶ ἡ Ἰδια ἢ οἰκολογία, στό βαθμό πού ἀποτελεῖ

110. Ἔτσι περιγράφονται οἱ ὀπαδοί τοῦ Ραζνίς στό Jean Richie, *The Secret World of Cults*, Angus & Robertson, 1991, σ. 124 ἔξ.

θρησκεία, ή ό ΐδιος ό φεμινισμός γιά τόν ΐδιο λόγο, οί διάφορες θεραπευτικές θρησκείες, οί πολεμικές τέχνες στό βαθμό πού κι αύτές παίρνουν τή μορφή θρησκειῶν, οί διάφοροι έθνικισμοί.

Πρέπει άκομα νά σημειώσουμε κάποιες παλιότερες, πού γνωρίζουν μιά καινούργια ἔξαρση, ὅπως οί θρησκείες τῶν Μορμόνων και τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἱεχωβᾶ. Τέλος, ἡς ἀναφέρουμε τόν πολύμορφο διλισμό ἡ ἐνισμό πού κατακτᾶ συνεχῶς ἔδαφος, καθιστάμενος ἔνα ἀπό τά κυριότερα χαρακτηριστικά τῆς θρησκευτικότητας τῆς ἐποχῆς μας. Ἀναφέρουμε βέβαια τίς πιό ἔξέχουσες – ἀπό ἔναν κατάλογο κυριολεκτικά ἀναφίθμητων νέων θρησκειῶν<sup>111</sup>.

## 2. Ἀπό τήν πνευματικότητα στόν κοσμοθεῖσμό

Σέ τί συνίσταται ἡ «πνευματικότητα», ἡ ὅποία τόσο ἔλειπε ἀπό τό δυτικό κόσμο, προσφέρθηκε σ' αὐτήν ἀπό τήν Ἀνατολή, καὶ ἀναζητήθηκε μετά στίς «κλασικές παραδόσεις»; ‘Ο Ewart Cousins μᾶς δίνει ἔναν ὄρισμό: «Ἡ πνευματικότητα ἀναφέρεται στήν ἐμπειρική διάσταση τῆς θρησκείας, σέ ἀντίθεση μέ τήν τυπική πίστη, τίς ἔξωτερικές πρακτικές καὶ τούς θεσμούς. Ἀναφέρεται στό ἔσωτερικό βάθος τοῦ προσώπου, πού είναι ἀνοιχτό πρός τό ὑπερβατικό στίς παραδόσεις ἐκεῖνες πού δέχονται τήν ὑπαρξή τοῦ θείου, ἀσχολεῖται μέ τή σχέση ἀνάμεσα στό πρόσωπο καὶ στό θεῖο, μέ τήν ἐμπειρία τοῦ θείου καὶ μέ τό ταξίδι τοῦ προσώπου πρός μιά πιό στενή σχέση μέ τό θεῖο»<sup>112</sup>. ‘Ο ὄρισμός αὐτός είναι τυπικός – θά μποροῦσε δηλαδή νά στοιχειοθετηθεῖ ἡ καὶ νά βρεθεῖ, μέ τά ΐδια πάνω κάτω λόγια σέ ὅ,τι σχεδόν

111. ‘Ο J. Gordon Melton ἀναφέρει πώς ὑπάρχουν πάνω ἀπό 600 μόνο στήν Ἀμερική (ὅ.π., σ. 459).

112. Ewart Cousins, ὅ.π., σ. 306.

γράφεται σήμερα γι' αὐτό τό θέμα. Μπορεῖ λοιπόν νά μᾶς βοηθήσει, ἀφοῦ ἐντοπίσουμε τίς ίδεες πού περιέχει, σέ ἔναν προσδιορισμό τῶν παραμέτρων αὐτοῦ πού σήμερα ἐννοεῖται ώς πνευματικότητα.

‘Ο δρισμός ξεκινάει μέ μιά ἀντιδιαστολή ἀνάμεσα σέ δύο στοιχεῖα ἡ συνιστώσες τῆς «θρησκείας»: σ’ ἐκεῖνο πού ὀνομάζει «ἐμπειρική διάσταση» καὶ σ’ ἔνα σύνολο ἄλλων στοιχείων, στά όποια συγκαταλέγονται ἡ «τυπική πίστη», οἱ «ἐξωτερικές πρακτικές» καὶ οἱ «θεσμοί». Εύδιάκριτο εἶναι τό γεγονός ὅτι τά δύο δέν ἔχουν τήν ἴδια σημασία: κεντρικό στοιχεῖο τῆς θρησκείας ἀποτελεῖ ἡ «ἐμπειρική διάστασή» της, ἐνῷ τά ἄλλα ἀποτελοῦν στοιχεῖα δευτερεύουσας σημασίας – ἃς προσεχθεῖ ὅτι δέν δρίζεται μέ ποιά ἀκριβῶς ἐννοια ἡ γιατί. Τό γεγονός ὅτι καὶ ἄλλον χρησιμοποιεῖ φράσεις ὅπως «ὅ πνευματικός πυρήνας τῆς θρησκείας», ἐνισχύει τό πρώτο συμπέρασμα πού μπορεῖ νά ἐξαχθεῖ καὶ πού ἀναφέρεται στήν κεντρική ἰδέα τοῦ δρισμοῦ: *Πνευματικότητα καὶ θρησκεία ταυτίζονται* – ἡ, ὁ συγγραφέας ἀντιλαμβάνεται καὶ ὀρίζει τή θρησκεία ώς πνευματικότητα, ἡ ὅποια, μέ τή σειρά της, συνίσταται στήν «ἐμπειρική», ὅπως τό διατυπώνει, «διάσταση».

Σέ τί συνίσταται ἡ «ἐμπειρική διάσταση»; “Ο, τι ἀκολουθεῖ, στόν δρισμό, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἀποτελεῖ ἐπεξήγηση αὐτῆς τῆς φράσης. ‘Η «ἐμπειρική διάσταση» ἀποτελεῖ μιά διάσταση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου, πού βρίσκεται μέσα του καὶ στό βάθος του, ὅπως μᾶς λέει ἡ φράση «ἐσωτερικό βάθος» – πού ἀντιδιαστέλλονται ἔτσι ἀπό μιά προϋποτιθέμενη ἐξωτερική καὶ ἐπιφανειακή διάσταση. Τό ἐσωτερικό αὐτό βάθος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι «ἀνοιχτό» πρός τό «ὑπερβατικό» – ἀρα συνεχίζεται πρός αὐτό ἡ ἀποτελεῖ ἔνα συνεχές μέ αὐτό. Σέ μιά ποικιλία τοῦ «ὑπερβατικοῦ» πού εἶναι τό «θεῖο», ἡ «ἐμπειρική διάσταση» ἀναφέρεται στή «σχέση τοῦ προσώπου μέ τό θεῖο», στήν «ἐμπειρία τοῦ θείου» (ἐννοεῖται ἐκ μέρους καὶ πάλι τοῦ «προσώπου») καὶ στό «ταξίδι τοῦ προσώπου πρός μιά πιό στενή σχέση μέ τό θεῖο».

Δέν ἐπαναλάβαμε σχεδόν ὅλον τὸν δρισμό χωρίς λόγο. Ἡ τριπλὴ ἀναφορά τοῦ προσώπου ὡς τοῦ ὑποκειμένου τῶν διαφόρων δραστηριοτήτων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπεξηγεῖ τὴν «ἐμπειρική διάσταση», καθὼς καὶ τὸ γεγονός ὅτι τὸ πρόσωπο εἶναι ἐπίσης τὸ ὑποκειμένο τοῦ «ἀνοίγματος» πρός τὸ ὑπερβατικό, δείχνει μέσα σαφήνεια ὅτι τὸ ὑποκειμένο τῆς πνευματικότητας εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Τό «ὑπερβατικό» εἶναι τὸ ἀντικείμενό της, ὁ στόχος της. Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τὸ «ὑπερβατικό», μέσω τοῦ «ἐσώτερου βάθους» του, συνιστᾶ τὴν πνευματικότητα. Καὶ ἐπειδὴ αὐτῇ ἀποτελεῖ τὸν «πυρήνα», μ' ἄλλα λόγια τὴν οὐσία τῆς θρησκείας, αὐτή συνιστᾶ τή θρησκεία ἡ, ὅρθότερα, τή σύγχρονη ἀντίληψή της.

Θά ἀποφύγουμε νά ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μέ τὴν ἔξοφθαλμη ὄμοιότητα τῆς ἀντίληψης αὐτῆς μέ κάποιες παραδοσιακές – ἀπό τὶς ὁποῖες γνωστότερη εἶναι ή οὐπανισαδική περί Ἀτμαν καὶ Μπράμαν. Θά συμπεράνουμε μόνο ὅτι, ἐφόσον ιστορικά, ἀναφορικά τουλάχιστο μέ τή σύγχρονη ἐποχή, οἱ θρησκείες πού πρῶτες πρόσφεραν τήν «πνευματικότητα» στή Δύση ὑπῆρξαν οἱ ἀνατολικές, αὐτές ὑπῆρξαν καί ή πρώτη πηγή αὐτῆς τῆς ἀντίληψης στήν ἴδια ἐποχή. Ὁπως βέβαια καί ή πρώτη πυροδότηση τῆς ἔρευνας καί τῆς ἐπανανακάλυψης τῆς ἴδιας ἀντίληψης καί σέ πολλές ἄλλες θρησκευτικές παραδόσεις, πράγμα πού ἔχει καταστῆσει σήμερα τίς ἀνατολικές θρησκείες μία, πλέον, ἀπό τίς τέτοιες «πηγές».

Θά διατυπώσουμε τήν πρόταση ὅτι ὁ ἔξαιρετικά μεγάλος βαθμός διάδοσης πού γνωρίζει αὐτή ή ἀντίληψη, τόν ὁποῖο δέν μποροῦμε δυστυχῶς ἐδῶ νά τεκμηριώσουμε προσάγοντας μαρτυρίες ἀπό περισσότερους ἐκπροσώπους της, τήν καθιστᾶ ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη. Αὐτό δηλαδή ἀντιλαμβάνονται οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας ὡς θρησκεία, καί μάλιστα αὐτονόητα. Ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τό περιεχόμενο τῆς «νέας θρησκευτικῆς συνείδησης», τόν εὐρύτερο, κοινό καμβά ὅλων τῶν νέων θρησκειῶν, οἱ ὁποῖες διαφοροποιοῦνται, ὅπως θά δοῦμε,

μεταξύ τους, μόνο ώς πρός τό τι τοποθετούν στή θέση τοῦ «ὑπερβατικοῦ».

Γιά τίς περιοχές ἐκεῖνες τοῦ πλανήτη, γιά τίς ὁποῖες ἡ «παλιά θρησκευτικὴ συνείδηση» ταυτίζοταν μέ τῇ χριστιανικῇ, πρόκειται πραγματικά γιά μιά ριζική ἀντικατάσταση, γιά τὴν ἐπικράτηση μιᾶς ἐντελῶς διαφορετικῆς ἀντίληψης γιά τὴν θρησκεία. Ψυχὴ τῆς χριστιανικῆς πίστης ἀποτελεῖ μιά σειρά πράξεων τοῦ Θεοῦ πού ὁδηγοῦν τὸν κόσμο σ' ἔνα λυτρωτικό τέλος. Ἡ κυριότερη ἀπό αὐτές εἶναι ἡ ἔνωση τοῦ Θεοῦ μέ τὸν ἄνθρωπο, ὥστε νά μπορέσει νά ἐνωθεῖ κατόπιν ὁ ἄνθρωπος καὶ, σὲ μιά τελική φάση, ὅλος ὁ κόσμος μέ τὸν Θεό. Ἡ πορεία τοῦ Θεοῦ πρός τὸν ἄνθρωπο, μέ τὶς διάφορες φάσεις πού σημειώνει μέσα στὸν ιστορικό χρόνο, συνιστᾶ τὴν οὐσία αὐτῆς τῆς «θρησκευτικῆς συνείδησης». Τό ἔργο ἀνήκει στὸν Θεό, στὸν ἄνθρωπο ἀνήκει ἡ συνέργια. Ὁ Θεός εἶναι τὸ ὑποκείμενο ὁ ἄνθρωπος τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἔργου Του. Αὐτή κυρίως εἶναι ἡ διαφορά πού διακρίνει τὶς δύο «συνειδήσεις» γιά νά μή μακρηγορήσουμε ἀναιφέροντας καὶ ὅλες, δευτερεύουσες ἡ ἀπορρέουσες ἀπό αὐτή.

Ἡ «παλιά» αὐτή «θρησκευτικὴ συνείδηση» ἔχει καταντήσει πλέον σπάνια. Ἐξηγούμενη, ἀντιμετωπίζεται ώς δυσνόητη. Κηρυττόμενη, συναντᾶ τὴν ἀκατανοησία καὶ προβαλλόμενη ώς τὸ περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς πίστης συναντᾶ τὴν ἔκπληξη. Αὐτό σημαίνει ὅτι μεγάλος ἀριθμός τοῦ χριστιανικοῦ καὶ μή πληθυσμοῦ βλέπει τὴν πίστη αὐτή μέσα ἀπό τὸ πρίσμα τῆς «νέας θρησκευτικῆς συνείδησης», τὴν ὁποία ἔχει, συνειδητά ἡ ἀσυνειδητα, νίοθετήσει.

Γιά τοὺς ἐκτός ἐκκλησίας ἡ κάπως ὑβριδιακούς χώρους, τὸ πράγμα ἔξηγεται μέ δσα εἴπαμε πρίν. «Οτι δηλαδή ἐκεῖνο πού μετά τῇ λήψῃ τοῦ ἐρεθίσματος ἀπό τὶς ἀνατολικές θρησκείες ὀναζητήθηκε, μεταξύ τῶν ὅλων «κλασικῶν παραδόσεων» καὶ στὸ χριστιανισμό, ἦταν ἡ πνευματικότητα: ἡ ὅμεση, στό παρόν λαμβάνουσα χώρα, καὶ μέ πρωταγωνιστή τὸν ἄνθρωπο, ἐμπει-

ρία τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐνδιαιφερόμενοι ἔψαχναν στίς παραπόνω «παραδόσεις» γιά κάτι ὅμοιο μέ αὐτό πού τούς προσφέρθηκε ἀπό τίς ἀνατολικές: εἶχαν ἡδη νίοθετήσει ως μόνη ἔγκυρη τῇ «νέᾳ θρησκευτικῇ συνείδησῃ» καὶ στίς παραδόσεις τους ἀναζητοῦσαν μέσα πού θά μποροῦσαν νά τήν ὑπηρετήσουν.

Τό ἀνάλογο τέτοιο μέσο ήταν βέβαια στά χριστιανικά πλαίσια ὁ χριστιανικός μυστικισμός. Τόν ὅποιο εἶδαν, σύμφωνα μέ τήν προϋποτιθέμενη πιά ἀντίληψη τῆς ταύτισης πνευματικότητας καὶ θρησκείας, ἄρα καὶ κάθε θρησκείας, ως τήν οὐσία καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἔτσι, δ.τι ήταν πρίν ἐνταγμένο στό χριστιανισμό, ως μιά ἀπό τίς μορφές συνέργιας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό σωστικό ἔργο τοῦ Θεοῦ, ταυτίσθηκε μέ τό χριστιανισμό.

Πρόκειται γιά μιά ριζική ἀλλοίωση, κατά τήν ὅποια ὁ χριστιανικός μυστικισμός ἀποσπάστηκε ἀπό τό χριστιανισμό, δηλαδή ἀπό τή σειρά τῶν σωστικῶν πράξεων τοῦ Θεοῦ πού ἀναφέραμε πρίν, καὶ ἀναβιβάστηκε στή θέση τῆς οὐσίας ἡ τοῦ κέντρου, ἐνῷ ὁ Ἰδιος ὁ χριστιανισμός παραθεωρήθηκε ἡ ὑποβιβάστηκε στή θέση μιᾶς ἀπλῆς λεπτομέρειας, ἡ μιᾶς ἐποχικά καὶ γεωγραφικά ἔξαρτώμενης ἔκφρασης κ.λπ.

‘Ακόμα καὶ μέσα στήν Ἰδια τήν ἐκκλησία συνέβη ὅμως κάτι παρόμοιο. Ἀν καὶ τά πράγματα δέν ἔφτασαν ποτέ ἵσως σ’ αὐτά τά ἄκρα, καὶ ἀσχετα, σ’ ἔνα μεγάλο βαθμό τουλάχιστο, ἀπό τίς διεργασίες πού προκάλεσαν οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες, ὁ μυστικισμός ὑπερτονίσθηκε εἰς βάρος τῆς ἐσχατολογίας. Ἡ πρώην πρόγευση ἡ ἀρραβών μιᾶς πληρότητας, πού θά ἐρχόταν στό μέλλοντα αἰώνα, αὐτονομήθηκε ἀπό αὐτήν τήν προοπτική. Ἡ ἀσκηση ἀποσπάσθηκε ἀπό τό πρώην φυσικό τῆς πλαίσιο, τήν ἐσχατολογία, καὶ οἱ ἐπιτεύξεις τῆς ἔπαψαν νά είναι σημεῖα τῆς ἐρχόμενης βασιλείας. Δίχως ἐσχατολογική ἀναφορά κατάντησε μέσο προσπέλασης τοῦ Θεοῦ στά ὅρια μιᾶς προσωπικῆς πλέον καὶ ὅχι τῆς παγκόσμιας ιστορίας.

Τό ἔργο τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτήν τήν κλίμακα κατάντησε σκιώδες

καί ὅδηλο περιβαλλοντικό στοιχεῖο. 'Ο χριστιανισμός ἔγινε πλέον ἔνας τρόπος, κάποτε ἀκόμα καὶ μιὰ μέθοδος προσέγγισης καὶ οἰκείωσης τοῦ Θεοῦ. Πράγμα πού φυσικά προσφέρθηκε ὡς βάση γιά τὴν ὑποστήριξη τῆς ὁμοιότητάς του μὲν ὅλες ἡ, στὸ βαθμό πού ἡ θρησκεία γενικά ταυτίζεται μὲν δι', τι περιγράψαμε πρίν ὡς «νέα θρησκευτική συνείδηση», μέν δι', οὐσιαστικά συνιστᾶ ὅλες τίς θρησκείες. Εἶς οὖν καὶ τὰ φαινόμενα πού περιγράψαμε διτι συναντᾶ ἡ προβολή τῆς «παλιᾶς θρησκευτικῆς συνείδησης». Αὐτά πιστοποιοῦν τό θριάμβο τῆς «νέας». Πού ίσοδυναμεῖ μέν θρίαμβο τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀνθρώπου, ἔστω κι ἐκείνης πού ἔχει ὡς ἀντικείμενο τὸν Θεό, ἔναντι τοῦ σχεδίου τοῦ ίδιου τοῦ Θεοῦ.

"Ἐνας ἀπό τοὺς βασικότερους λόγους τοῦ θριάμβου τῆς «νέας θρησκευτικῆς συνείδησης» ἔναντι τῆς «παλιᾶς» εἶναι κάτι πού θά μπορούσαμε νά περιγράψουμε ὡς τῇ «λογικότητᾳ» πού αὐτή διαθέτει. 'Ενῶ ἡ παλιά ἀπευθύνεται στήν πίστη, ἐκτός τῆς ὁποίας μοιάζει μέν παραμύθι – γι' αὐτό καὶ κατατάσσεται ἀπό διάφορους στή μυθική σκέψη – ἡ «νέα» προβάλλει μιὰ «ἀλήθεια» ἀποδεκτή ἀπό τό λόγο, ἐφόσον αὐτή εἶναι πιστοποιήσιμη ἀπό τὴν ἐμπειρία.

Καί εἶναι πιστοποιήσιμη ἀπό τὴν ἐμπειρία, διότι ἡ «ἀλήθεια» αὐτή δέ συνίσταται σέ γεγονότα ἡ πράξεις, ἀπαξ στήν ίστορία συμβάντα καὶ μή ἐπαναλαμβανόμενα, ἔχοντα τῇ σημασίᾳ πού τοὺς ἀποδίδεται μόνο ἐν Πνεύματι 'Αγίῳ, καὶ τοποθετημένα στήν προοπτική ἐνός τελικοῦ γεγονότος πού ἀκόμα δέν ἔχει συμβεῖ· ἀναφέρεται, ἀντίθετα, σέ ὑπάρχουσες πραγματικότητες. "Οχι σ' ἔνα θεῖο ἔργο, ἀλλά σέ μιὰ θεία «φύση».

"Η θεία αὐτή φύση, ὅπως φαινερώνουν, μεταξύ ὅλων, καὶ οἱ ὅροι πού χρησιμοποιοῦνται πρός ἀναφορά σ' αὐτήν, ὅπως «ὑπερβατικό», «διάσταση» κ.ἄ., εἶναι μιὰ ὑπάρχουσα ἀντικείμενική πραγματικότητα. Τό «ὑπερβατικό», δηλαδή, δέ βλέπεται μόνο ὡς τό συντακτικό ἀντικείμενο σέ μιὰ πρόταση ἡ σ' ἔνα γενικό τρόπο σκέψης πού ἔχει ὡς ἀντίστοιχο ὑποκείμενο τόν ἄν-

θρωπο, ἀλλά καὶ ως ἀντικείμενο μέ τήν ἔννοια ἐνός μέρους ἡ μιᾶς ὅψης τοῦ συνόλου τῆς πραγματικότητας. Πρόκειται γιά ἔναν ἔξαντικειμενισμό τοῦ «ὑπερβατικοῦ» πού, μαζί μέ τήν τοποθέτηση τοῦ ἀνθρώπου στή θέση τοῦ ὑποκειμένου τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος τῆς πνευματικότητας, ἀποτελεῖ ἔνα ἀπό τά κυριότερα χαρακτηριστικά τῆς «νέας θρησκευτικῆς συνείδησης».

‘Ο ἔξαντικειμενισμός αὐτός δέν προηλθε ἀναγκαστικά ἡ συνολικά ἀπό τίς ἀνατολικές θρησκείες, μιάς καὶ ἀπό τό κατά βάση ἀπρόσωπο ἔως τό προικισμένο μέ «συνείδηση» (cit) Μπράμαν, ἡ ἔως τό «νοῦ», τόν προικισμένο μέ «σοφία» καὶ «συμπόνια» μεγάλων τμημάτων τοῦ μαχαγανισμοῦ, ὑπάρχοντας σ’ αὐτές πολλοί βαθμοί καὶ μορφές παρουσίας ἡ ἀπουσίας τοῦ «προσωπικοῦ» στό «ὑπερβατικό».

Προηλθε περισσότερο ἀπό τή συμβολή τῆς ἐπιστήμης στή διαμόρφωση τῆς θρησκευτικῆς ἀντίληψης, συμβολή πού συνετέλεσε τά μέγιστα στόν παραπάνω ἔξαντικειμενισμό, ἀλλά καὶ σέ δ;τι θά μπορούσαμε νά δονομάσουμε «ἐπιστημονικοποίηση» τῆς θρησκείας στήν ἐποχή μας. Αὐτή ἡ ἐπιστημονικοποίηση ἀποτελεῖ, κοντά στά δύο κύρια πού ὀναφέραμε, ἔνα ἀπό τά πιο χτυπητά ἐπίσης χαρακτηριστικά τῆς «νέας θρησκευτικῆς συνείδησης».

Βέβαια, ἡ θεώρηση τοῦ ἀπολύτου ως μιᾶς «ἐνέργειας» ἡ «δύναμης», συνοδευόμενη ἀπό ὅλα τά θρησκευτικά μορφώματα πού ἀπετέλεσαν τίς κατά καιρούς ἐκφράσεις της, συνιστᾶ ἔνα στοιχεῖο τῆς ιστορίας τοῦ ἐν λόγῳ ἔξαντικειμενισμοῦ τό ὅποιο βρισκόταν ἐκεῖ ἀπό τήν ὀρχή καὶ πού ἀκόμα ἀποτελεῖ μέρος της. “Ἐνα ἀποφασιστικό δμως βῆμα στήν πορεία της πραγματοποιήθηκε μέσω τῶν ψυχεδελικῶν οὐσιῶν καὶ τῆς ψυχολογίας<sup>113</sup>.

113. Στό ἴδιο, σ. 310, ὑπό τόν προσφυή τίτλο «Ἡ κοσμική (secular) πνευματική ἀφύπνιση». Ἐνῷ ὁ συγγραφέας ἀπομονώνει καὶ τονίζει τά

Πρόκειται γιά μιά από έκεινες τίς ιστορίες που έλαβαν χώρα μέσα στά πλαίσια της γενικότερης ιστορίας των νέων θρησκειῶν, τήν όποια διαγράψαμε. Καί πού, ένω ξεκίνησαν από τή δεκαετία του '60 καί νωρίτερα, καρποφόρησαν άργοτερα.

Πειράματα μέ ψυχεδελικές ούσιες γίνονταν πολύ πρίν ή λήψη τέτοιων ούσιων έξαπλωθεῖ στό βαθμό πού αύτό συνέβη από τά τέλη τής δεκαετίας του '60. Αύτές προκαλοῦσαν τίς λεγόμενες «μεταλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης». Καταστάσεις, μ' άλλα λόγια, κατά τίς όποιες διαφορετικά από δ.τι συνήθως π.χ. μέ πιό έντονα τά δεδομένα των αισθήσεων, ή μέ τήν προσθήκη δεδομένων άλλων από έκεινα μέ τά όποια προμηθεύει τό συνήθη νοῦ ή άντιληψη<sup>114</sup>. "Ετσι, ή έρευνα αύτή «ἀποκάλυψε ότι ή ἀνθρώπινη ψυχή ἔχει ἔνα ἔξαιρετικό φάσμα καταστάσεων συνείδησης, τό όποιο ὑπερβαίνει κατά πολύ τά στενά δρια τής καθημερινῆς ἐπίγνωσης τοῦ ἐμπειρικοῦ-λογικοῦ νοῦ, τόν όποιο ὁ δυτικός πολιτισμός υἱοθέτησε τούς τελευταίους αἰῶνες»<sup>115</sup>.

"Αν κάθε κατάσταση συνείδησης είναι ό έκαστοτε τρόπος άντιληψης τοῦ κόσμου, οι άλλες καταστάσεις συνείδησης δέν είναι κάτι πού ἔχει νά κάνει μόνο μέ τήν ἀνθρώπινη ψυχή, άλλα

---

δύο αύτά στοιχεῖα ώς πηγές αὐτής τής ἀφύπνισης, θά δοῦμε ότι μποροῦν νά ἀναφερθοῦν καί άλλα.

114. Βλ. γιά τήν περιγραφή τέτοιων ἐμπειριῶν π.χ. τό βιβλίο του Aldous Huxley, *The Doors of Perception*, Harper & Row, 1970 (1954). Τά κλασικά σχετικά έργα αὐτής τής έρευνας είναι τά R.E.L. Masters καί Jean Houston, *The Varieties of Psychedelic Experience* Holt, Rinehart and Winston, N. York 1966) καί Stanislav Grof, *Realms of Human Unconscious: Observations from LSD Research*, Viking Press, N. York 1975.

115. Ewart Cousins, δ.π., σ. 310.

μέ τόν κόσμο. 'Ο κόσμος είναι ό κόσμος ὅπως τόν ἀντιλαμβανόμαστε κάθε φορά. Αὐτό πού δνομάζουμε συνήθη κόσμο, δέν είναι παρά ό κόσμος ὅπως μᾶς τόν παρουσιάζει μιά ἀπό ὅλες τίς δυνατές ἀντιλήψεις του. Δέν είναι λοιπόν ἀναγκαστικά ό «πραγματικός». "Αν ό ἴδιος κόσμος, μέσα ἀπό κάποια ἄλλη ἀντιληψή του, παρουσιάσθει ἄλλιως, ή νέα παράστασή του ἔχει τίς ΐδιες ὁξιώσεις πραγματικότητας μέ τή συνήθη." Ή, ἀν αὐτή θεωρηθεῖ παραισθητική, ἔξισου παραισθητική καί, γιατί ὅχι, ἵσως καί περισσότερο, μπορεῖ νά θεωρηθεῖ καί ή συνήθης.

"Ετσι, οι διάφορες ἀντιλήψεις ή «συνειδήσεις» τοῦ κόσμου, τίς ὁποῖες μποροῦσε κανεὶς νά ἀποκτήσει μέ τίς ψυχεδελικές οὐσίες, πρόσθεταν στό συνήθη κόσμο ποιότητες ἄλλες, τόν παρουσιάζαν ἄλλιως. Μ' ἔνα λόγο πρόσθεταν σ' αὐτόν ποιότητες, ὅρα τόν διεύρυναν. 'Η λέξη «ἄλλο», πού ἐμπεριέχει ό ὅρος «μεταλλαγμένη», ἔχει, τόσο τήν ἔννοια τοῦ «ἔτερου», όσο καί τοῦ «περισσότερου». 'Η φράση «μεταλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης» λοιπόν, πού ἀποτελεῖ γιά πολλούς τήν ἔκφραση τῆς πιό ἐπαναστατικῆς ΐδέας τῆς ἐποχῆς μας, σημαίνει ταυτόχρονα περισσότερο κόσμο, περισσότερη πραγματικότητα. 'Η νέα αὐτή, διευρυμένη πραγματικότητα, θεωρήθηκε, μέ βάση όσα είπαμε παραπάνω, ώς ἔξισου ὀληθινή μέ τή «γνωστή».

"Ομως όρισμένες οὐσίες δέν πρόσθεταν ἀπλῶς ποιότητες στό γνωστό κόσμο, ούτε ἀπλῶς μετάλλασσαν τόν ΐδιο: σπάζοντας κάποια φράγματα ἀποκάλυπταν ἐπίσης κάποια ἄλλη διάσταση, κάποια ἄλλη πραγματικότητα, ἀόρατη καί ἀγνωστη στήν κοινή συνείδηση. Μιά πραγματικότητα, ἔνα χῶρο μέ τόν ὁποῖο ή ψυχή ἦταν συγγενής, ἀποτελοῦσε δηλαδή συνέχειά του, ὅπως καί αὐτός ἐκείνης καί τελοῦσε ἀπλῶς σέ ἀπομόνωση ἀπό αὐτόν. Μέ τή βοήθεια τῶν οὐσιῶν, ή ἀπομόνωση αὐτή διασπαζόταν καί ἡ ψυχή ἀνοιγόταν πρός μιά ὄλλη διάσταση. "Οπως καί μέ τίς μεταλλαγές τοῦ γνωστοῦ κόσμου, ό ὄλλος αὐτός κόσμος θεωρήθηκε ἐπίσης ὀλότελα πραγματικότητα. Στό γνωστό κόσμο πρ-

στέθηκε ἔτσι ἔνας ὅλλος. "Ἐτσι ἀνακαλύφθηκε ἡ πνευματική Ἀμερική, ὁ πνευματικός Νέος Κόσμος τῆς ἐποχῆς μας.

Βέβαια, ἡ ὑπαρξη ἀντῆς τῆς διάστασης δέν ἦταν κάτι καινούργιο γιά τὸν κόσμο τῆς θρησκείας ὅπως δέν ἦταν βέβαια καὶ ὁ Νέος Κόσμος «νέος» γιά ὅσους τὸν γνώριζαν πρίν τὸν «ἀνακαλύψουν» οἱ θαλασσοπόροι τῆς Δύσης. "Ολες οἱ ἐσωτερικές παραδόσεις προϋποθέτουν τὴν ἐσωτερική διάσταση, ὅλος ὁ πολύμορφος ἀποκρυφισμός ἔναν ἀπόκρυφο χῶρο. 'Ο σαμανισμός τὸ ἴδιο, ὁ πνευματισμός, ὁ σατανισμός, ἡ μαγεία, τὸ ἴδιο.

Κάθε θρησκεία γνωρίζει τὸν ἀόρατο κόσμο. 'Η διαφορά ἐδώ ἦταν ὅτι αὐτός ὁ κόσμος ἀνακαλυπτόταν πιά ἀπό τὴν ἐπιστήμη. Καὶ ὅχι μόνο αὐτός, ὅλλα καὶ τὰ μέσα προσπέλασής του, δηλαδή, στὴν πρώτη αὐτή φάση, οἱ χημικές, ψυχεδελικές οὐσίες. Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ κόσμος αὐτός γίνεται πλέον ἐπιστημονικά ἐπαληθεύσιμος καὶ ἐρευνήσιμος.

'Ο καινούργιος γιά τὴν ἐπιστήμη κόσμος δέ συσχετίσθηκε καὶ δέν ταυτίσθηκε μέ τὸ θρησκευτικό ἐσωτερικό κόσμο εὐθύς ἔξαρχης. Αὐτό ἔγινε ἀφοῦ παρατηρήθηκαν ὅμοιότητες μεταξύ τῶν δύο. Τό θέμα τέθηκε στὴν ὀρχή ὡς ἐρώτημα: «"Ἐνα ἀπό τὰ πιό ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐρευνας ὑπῆρξε ὁ συσχετισμός, τὸν δποῖο αὐτῇ ἀποκάλυψε, ἀνάμεσα σ' αὐτές τὶς καταστάσεις συνείδησης καὶ σ' ἐκεῖνες πού ἀναζητοῦσαν οἱ κλασικές παραδόσεις πνευματικότητας, μέσα ἀπό τεχνικές προσευχῆς καὶ διαλογισμοῦ. 'Αμέσως γεννήθηκε τὸ ἐρώτημα: Μποροῦν τέτοιες μεταλλαγμένες καταστάσεις, πού παράγονται μέ χημικά μέσα ἥ μέ τὴ βοήθεια τῆς ὑπνωσῆς, νά παραβληθοῦν θεμιτά μέ τὴν ὑψηλότερη συνείδηση τῶν ἀναγνωρισμένων μυστικῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσης; 'Η συζήτηση ἀκόμα συνεχίζεται»<sup>116</sup>.

116. Στό ΐδιο, σ. 310-311.

"Ομως ἡ θετική ἀπάντηση στό ἑρώτημα ἔχει κερδίσει τοὺς περισσότερους, εἰδικούς καὶ μή. Ἡδη, στό ἀπόσπασμα πού μόλις παραθέσαμε, ὁ E. Cousins προϋποθέτει, ἐντελῶς βέβαια αὐθαίρετα καὶ ἀπλουστευτικά, ὅτι οἱ «ἀναγνωρισμένοι μυστικοί» τοῦ παγκόσμιου θρησκευτικοῦ παρελθόντος καὶ οἱ «κλασικές παραδόσεις πνευματικότητας» ἀσχολούντο μὲ τὴν ἀναζήτηση «καταστάσεων συνείδησης» ἢ μιᾶς «ὑψηλότερης συνείδησης».

"Αν θυμηθοῦμε ὅτι γιά τῇ «νέα θρησκευτική συνείδηση» ἡ πνευματικότητα ταυτίζεται μὲ τῇ θρησκείᾳ, ἡ ταύτιση τοῦ ἐγχειρήματος προσπέλασης τῆς ἄλλης πραγματικότητας μὲ τὴν πνευματικότητα ἰσοδυναμοῦσε μὲ τὴν ταύτιση αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος μὲ τῇ θρησκείᾳ. Τό «ὑπερβατικό» στό ὅποιο «ἀνοίγεται» ἡ ψυχὴ εἶναι πιά μιά διάσταση μιᾶς γενικότερης, συνολικῆς πραγματικότητας, ὅπως καὶ ἡ ἐξωτερική της στοιβάδα, δηλαδὴ ὁ κόσμος στόν ὅποιο κοινά ζοῦμε.

"Η προσπέλαση τῆς διάστασης αὐτῆς, καθώς, βέβαια, καὶ τοῦ περιεχομένου τῶν ὅντων πού τὴν κατοικοῦν, τῶν δυνάμεων πού διαθέτει, τῶν μυστικῶν καὶ μυστηρίων πού κρύβει, τῶν ἀληθειῶν πού φυλάει ἀποτελεῖ, σέ μεγάλο τουλάχιστον βαθμό (διότι, βέβαια, ἡ ἐπανάδυση τῆς ἐσωτερικῆς διάστασης συνιστᾶ τὴ βάση μεγάλου μέρους τῶν νέων θρησκειῶν τῆς τελευταίας φάσης, αὐτῆς πού διερχόμαστε, ἀλλά δέν τίς ἐξαντλεῖ ὅλες) τό περιεχόμενο τῆς νέας ἀντίληψης τῆς θρησκείας, τὴν τρέχουσα «θρησκευτική συνείδηση».

"Ολοφάνερα πρόκειται γιά τὴν ἴδια «θρησκευτική συνείδηση» πού περιγράψαμε πρίν, μέ τῇ διαφορά ἐνός προχωρημένου ἐξαντικειμενισμοῦ τοῦ ἀπολύτου. 'Ἡ ὑπέρβαση ὑπάρχει ἀκόμα, ἀλλά εἶναι ἐνδοκοσμική, εἶναι δηλαδὴ τέτοια ἔναντι, ὅχι τοῦ συνόλου τοῦ κόσμου, ἀλλά ἐνός τμήματός του, ἐνῷ αὐτῇ καταλαμβάνει ἔνα ἄλλο. 'Υπάρχουν βέβαια οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὅποιες τό «ὑπερβατικό» ταυτίζεται μὲ μιά τελευταία, ὕψιστη ζώνη ἐνός φάσματος (δηλαδὴ τοῦ συνόλου μιᾶς

διαστρωματωμένης πραγματικότητας) ἀπό τήν όποια ἀπέρρευσε ὅλο τό ὑπόλοιπο, μέ τελευταία του ζώνη τήν ἔξωτερην, δηλαδή τόν κόσμο μας<sup>117</sup>. "Ομως ή ίδεα τοῦ ξεχωριστοῦ, διαφορετικοῦ χώρου ως τοῦ ἀπολύτου, δῆμος τυπικά συμβαίνει σ' ὅλες τίς περιπτώσεις τοῦ ιεροῦ χώρου, ἐπικρατεῖ.

Σ' αὐτές, τό «ἄλλο» τοποθετεῖται πάντα σέ κάποιο χώρο, ὁ όποιος μετά τό ἀντικαθιστᾶ στό νοῦ. 'Ο «ἄλλος χώρος» ἀντικαθιστᾶ δηλαδή τό «ἄλλο», μ' ἄλλα λόγια τό διαφορετικό, τό ἐντελῶς ἀπολελυμένο, ἄρα τό ἀπόλυτο. Μ' αὐτόν τόν τρόπο παράγεται ή ἀπολυτοποίηση ή «θεοποίηση» μιᾶς ὅψης ή τμήματος τοῦ κόσμου.

Πρόκειται, στό βαθμό πού τό ἀντικείμενο τῆς πνευματικότητας, δηλαδή τό ἀπόλυτο, ήταν πρίν ὑπερβατικό ως πρός τό σύνολο τοῦ κόσμου η στό βαθμό πού μιά τέτοια ἐπιλογή δέν ευνοεῖται, ἀλλά, ἀντίθετα, νιοθετεῖται ως ἀπόλυτο μιά ὅψη τοῦ κόσμου, γιά μιά μεταλλαγή, ή όποια, κατά τή γνώμη μας, δέ μᾶς ἐπιτρέπει νά χρησιμοποιήσουμε καί γι' αὐτήν τή φάση τῆς ιστορίας τῶν νέων θρησκειῶν τόν ὄρο «πνευματικότητα». Πιστεύουμε δτι ὁ πιό κατάλληλος ὄρος, ἐκεῖνος πού ἀποδίδει καλύτερα ἀπό διοινδήποτε ἄλλον τήν τρέχουσα «νέα θρησκευτική συνείδηση», είναι ὁ ὄρος «κοσμοθεϊσμός».

'Ο κοσμοθεϊσμός, τόσο γνωστός ἀπό τήν ιστορία τῶν θρησκειῶν καί μάλιστα ἀπό τόν πολυθεϊσμό, χαρακτηρίζεται ἀπό τήν τοποθέτηση τῆς ίδεας τοῦ ἀπολύτου σέ μιά η σέ περισσότερες ὅψεις τῆς πραγματικότητας, οἱ όποιες ἀντικαθιστοῦν κατόπιν στό νοῦ τό ἀπόλυτο. Θά διαπιστώσουμε δτι ὁ κοσμοθεϊσμός, μ' αὐτήν τήν ἔννοια, ἀποτελεῖ κοινό χαρακτηριστικό τῶν νέων θρησκειῶν τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτός είναι πού, ἐφόσον προϋποθέτει

117. "Οπως στό ἔργο τοῦ Ken Wilber, *The Spectrum of Consciousness*, Quest Books, 1977.

ἔνα ἀπόλυτο, τό διόποιο εἶναι ἐμπειρικά, ὄκόμα καὶ λογικά, τέλος, ἐπιστημονικά ἔρευνήσιμο καὶ προσπελάσιμο, προσδίδει στίς νέες θρησκείες τό λογικό καὶ μάλιστα ἐπιστημονικό χαρακτήρα, πού ἔχουν τόσες καὶ τόσες ὅποι αὐτές. Πρόκειται πράγματι γιά μιά ἐπιστημονικοποίηση τῆς θρησκείας, ὅπως τήν χαρακτηρίσαμε.

Σ' αὐτήν, ἡ προσευχή καὶ ὁ διαλογισμός ἀποτελοῦν «τεχνικές» πού ὑπηρετοῦν τό σκοπό της. Ἀνάλογες τεχνικές τοῦ παρελθόντος, πού χρησιμοποιήθηκαν σέ θρησκείες πού προϋποθέτουν ἔξισον ἔναν «ἄλλο κόσμο» καὶ πού στοχεύουν ἐπίσης στήν προσπέλασή του, στή μετάβαση ἐκεῖ, στήν οἰκείωσή του, ὅπως στό σαμανισμό, ἔρευνῶνται πειραματικά. Τό «ταξίδι», ὅρος τοῦ διόποιον ἡ ἔξαιρετική συχνότητα μέ τήν διόποια ἀπαντᾶται δείχνει τό βαθμό τῆς ἐπικράτησης τῆς ιδέας τοῦ ἄλλου κόσμου, καθώς καὶ οἱ μέθοδοι ἐπίτευξής του, ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Μποροῦμε νά πούμε ὅτι, ὅπως οἱ ἀνατολικές θρησκείες ἔδωσαν τό ἔναυσμα γιά τήν ἀναζήτηση ἀνάλογων πραγμάτων στίς κλασικές παραδόσεις, ἔτσι καὶ ἡ ἀνακάλυψη τῆς ἐσωτερικῆς διάστασης ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά τήν ἔρευνα δλων τῶν παραδόσεων πού τήν προϋποθέτουν. 'Ο νεο-σαμανισμός, πού ἐνμέρει τουλάχιστον ξεκίνησε ἀπό τό ἔργο τοῦ Καστανέδα<sup>118</sup> (ό διόποιος ὑπῆρξε, μέ τή σειρά του, ἔνας ἀπό τούς πρώτους καὶ τουλάχιστον διασημότερος ἀναζητητής τέτοιων παραδόσεων) καὶ πού σήμερα γνωρίζει μιά ἄνευ προηγουμένου ὀνθιση μαζί, βέβαια, καὶ οἱ μελέτες γιά τήν ἴνδιάνικη θρησκεία, πού τόσο ἀπροσδόκητα ἐπίσης ὀνθοῦν, ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τό ἀληθές. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἔξηγεῖται σέ μεγάλο βαθμό καὶ ἡ ὀνθιση τοῦ ἀποκρυφισμού, ἀλλά καὶ δλων θρησκειῶν «ἄλλου κόσμου», ὅπως ἡ τέταρτη διάσταση ἡ ἡ μεταθανάτια κατάσταση, μέ δλη τή μελέτη

118. Bλ. Roger N. Walsh, *The Spirit of Shamanism*, Mandala 1990, σ. 4.

τῶν ἐπιθανάτιων καὶ μεταθανάτιων ἐμπειριῶν πού τή συνοδεύει. Τό ideo ἰσχύει γιά τήν πάσης φύσεως «ἱερή κοσμολογία».

Εἶπαμε πρίν ότι ή ἀνακάλυψη τῆς ἐσωτερικῆς διάστασης προήλθε ἀπό τόν πειραματισμό μέ ψυχεδελικές οὐσίες, ἀλλά καὶ ἀπό τήν ψυχολογία. Αὐτές τίς δύο πηγές ἀναφέρει ὁ Ewart Cousins. Πρόγματι, ή ψυχολογία, κυρίως ἔκεινη τοῦ Γιούνγκ, ἀνακάλυψε ἐπίσης ἔναν ἄλλο χῶρο – στήν περίπτωση τοῦ Γιούνγκ τό ὅμαδικό ἀσυνείδητο. Αὐτό ἀργότερα ἀναλήφθηκε ἀπό τήν «ὑπερπρωσωπική ψυχολογία» καὶ ταυτίσθηκε ἐπίσης μέ τήν ἄλλη διάσταση<sup>119</sup>. «Ομως ὑπῆρξαν καὶ ἄλλες παρόμοιες πηγές, τίς ὁποῖες πρέπει νά δεῖ κανείς ώς σύνολο, μιάς καὶ ὀνήκουν ὅλες στόν ideo ἀστερισμό: στήν ideo τοῦ ἄλλου χώρου, τῆς ἄλλης διάστασης, τῆς ἄλλης πραγματικότητας.

‘Η τέταρτη διάσταση είναι μία ἀπό αὐτές. ‘Η ίστορία τῆς ξεκινάει ἀπό πολιά, περνώντας μέσα ἀπό τά ἔργα μυθιστοριογράφων ὅπως ὁ Λιούις Κάρρολ («·Η Ἀλίκη στή Χώρα τῶν Θαυμάτων»), ἐρασιτεχνῶν ἐπιστημόνων ὅπως ὁ James Hinton ἡ ἐσωτεριστῶν ὅπως ὁ Π. Οὐδόπενσκυ. Συγκεντρώνει σήμερα, δχι μόνο μεγάλο ποσοστό «λατρείας», ἀλλά καὶ ἐνδιαφέροντος θρησκειολογικοῦ καὶ, βέβαια, ἐπιστημονικοῦ<sup>120</sup>. Καὶ σ' αὐτήν, ὅπως σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἄλλης πραγματικότητας, ἡ ideo ίστορία ἐπαναλήφθηκε: ή σύγχρονη ἐπιστήμη ὑπῆρξε ὁ καταλύτης, ἀκολούθησε ἡ ταύτιση μέ τό ἀντικείμενο ἐνασχόλησης τῆς παραδοσιακῆς θρησκείας, ή ὁποία τελικά γίνεται ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Δέν πρέπει νά παραλείψουμε ἀκόμη τή

119. Bλ. Ewart Cousins, ὁ.π., σ. 311-312.

120. Γιά τήν ίστορία, ἀλλά καὶ γιά ἀρκετές ἀναφορές στήν ἐπιστημονική ἔρευνα, στή λογοτεχνική παρουσία κ.λπ. τῆς τέταρτης διάστασης, Bλ. Ioan P. Couliano, «A Historian's Kit to the Fourth Dimension», στό περ. *Incognita*, τ. 1/2, 1990, σ. 113-1129.

συμβολή σ' αύτό τό σημείο τοῦ F. Capra, πού ἔξομοίωσε θεωρίες τῆς σύγχρονης φυσικῆς μέ τούς ἀρχαίους ἀνατολικούς μυστικισμούς.

Αὐτή εἶναι μέ λίγα λόγια ἡ ἱστορία τῶν φάσεων πού διέγραψε ἡ πορεία τῶν νέων θρησκειῶν στήν ἐποχή μας. Ἀφήσαμε βέβαια κατά μέρος πάμπολλες πτυχές της. Ὁστόσο ὅσα εἴπαμε νομίζουμε ὅτι ἀποτελοῦν τῇ ραχοκοκαλιά τῆς καὶ ὅτι ἀκόμα εἶναι ἐκεῖνα πού ἔξηγούν καὶ δίνουν τήν εἰκόνα τῆς σύγχρονης φάσης. Μέ βάση τή γενική παρατήρηση ὅτι ἡ σύγχρονη αὐτή φάση χαρακτηρίζεται ἀπό τόν κοσμοθεῖσμό – παρατήρηση ἡ ὅποια, ὅπως θά δοῦμε, μπορεῖ νά ἐφαρμοσθεῖ σέ μεγαλύτερη ἔκταση καὶ ὅχι μόνο ἀναφορικά μέ τήν ἐσωτερική διάσταση – θά προσπαθήσουμε στό τελευταῖο μέρος αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου νά ἀναγάγουμε τίς νέες θρησκείες σέ κάποιες κατηγορίες, ὥστε νά τακτοποιήσουμε, ὅσο εἶναι δυνατόν, τό χάος, ὀλλά καὶ νά τίς καταλάβουμε καλύτερα.

‘Η τελευταία πρόταση αὐτῆς τῆς ἑνότητας μπορεῖ νά συνίσταται σέ μιά σύνοψή της: ἀπό τό ἔργο τοῦ Θεοῦ στήν πνευματικότητα, καὶ ἀπό τήν πνευματικότητα στόν κοσμοθεῖσμό.

### 3. Μιά πρόταση ταξινόμησης

Εἴπαμε προηγούμενως ὅτι ὁ κοσμοθεῖσμός, μέ τήν ἔννοια τῆς τοποθέτησης τῆς ἰδέας τοῦ ἀπολύτου σέ μιά ὄψη τοῦ κόσμου, ἡ ὅποια ἀντικαθιστᾶ μετά τό ἀπόλυτο τόν ἀνθρώπινο νοῦ, ἀποτελεῖ κοινό χαρακτηριστικό τῶν νέων θρησκειῶν, στή φάση τουλάχιστον πού διερχόμαστε. Ἐκεῖνο ὡστόσο πού τοποθετεῖται σέ κάποια ὄψη τοῦ κόσμου δέν εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἰδέα τοῦ ἀπολύτου, ὀλλά κάποια ἀπό τίς πολλές ἀντιλήψεις του τίς ὅποιες μποροῦμε νά δονομάσουμε, προκειμένου νά μήν ἀναλωνόμαστε σέ περιφράσεις, μέ τόν ὄρο «τροπικότητες» τοῦ ἀπολύτου.

Οἱ τροπικότητες δέν εἶναι κι αὐτές παρά ἰδέες, ὅπως καὶ τό

ίδιο τό «ἀπόλυτο» δχι βέβαια καθεαυτό, ἀλλά στό βαθμό πού ἀποτελεῖ γιά μᾶς, μέσα στή συνολική ἐμπειρία του, ἐπίσης μιά ἀντίληψη: τήν ἀντίληψη πού ἔχουμε γι' αὐτό, τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο τό ἐννοοῦμε. "Ηδη δ ὄρος π.χ. «ἀπόλυτο» ἐκφράζει μιά τέτοια ἀντίληψη: σημαίνει τό παντάπαιδι ἀπολελυμένο, τό ἐντελῶς δηλαδή ἀποκομμένο, ὅρα τό ἔχει ωριστό, τό δλοκληρωτικά διαφορετικό, τό ἀπόλυτα ἔτερο η ἄλλο. Αὐτή ἀποτελεῖ καὶ τή βασική τροπικότητα τοῦ ἀπολύτου: τό ἀντιλαμβανόμαστε κύρια καὶ πρωταρχικά ώς τό «ἄλλο», ώς τό «ἔτερο».

"Οταν ή ἔτερότητα αὐτή γίνεται σέ ἀναφορά πρός τόν κόσμο συνολικά, ὅταν μ' ἄλλα λόγια ἀντιλαμβανόμαστε τό ἀπόλυτο ώς κάτι διαφορετικό, δλλο ἀπό ὅλον τόν κόσμο, τότε ἔχουμε τή λεγόμενη ὑπέρβαση – μιάς καὶ η «ὑπέρβαση» δέν είναι παρά μιά διαδικασία ἀποκοπῆς τοῦ ἀπολύτου ἀπό τόν κόσμο, δηλαδή διαδικασία διαφοροποίησής του ἀπό αὐτόν. Στό γνωστικό ἐπίπεδο τό ίδιο πράγμα ὀνομάζεται ἀποφατισμός – δ ὅποιος ἀκριβῶς συνίσταται σέ μιά συστηματική ἀποταύτιση τοῦ ἀπολύτου ἀπό τόν κόσμο. Μ' αὐτήν τήν ἔννοια, μιάς καὶ δλες οἱ ἀντιλήψεις δέν είναι παρά ἰδέες παρμένες ἀπό τόν κόσμο, η ὑπέρβαση η ὁ ἀποφατισμός συνίστανται ἐπίσης σέ ὑπέρβαση καὶ αὐτῶν τῶν ἀντιλήψεων.

Αὐτήν τήν κίνηση τής βαθμιαίας διαφοροποίησης τοῦ ἀπολύτου, μερικά στήν ἀρχή καὶ κατόπιν συνολικά, ἀπό ὅλο δηλαδή τόν κόσμο, μποροῦμε νά τήν παρακολουθήσουμε π.χ. στή μετάβαση ἀπό τίς βέδες στίς οὐπανισάδες. 'Η μετάβαση αὐτή μπορεῖ πράγματι νά περιγραφεῖ, στήν κύρια βέβαια γραμμή της καὶ γιά δσο διήρκεσε η διαρκεῖ, ώς μιά μετάβαση ἀπό τόν κοσμοθεῖσμό στόν ὑπερβατισμό.

"Ομως καὶ η ἀντίστροφη κίνηση μπορεῖ νά παρατηρηθεῖ, ὅπως π.χ. στό φαινόμενο τής ἐγκατάλειψης η λησμονιάς (Deus otiosus) τῶν οὐρανίων (ὅρα ὑπερβατικῶν ώς πρός τόν ὑπόλοιπο, κάτω ἀπό τόν οὐρανό, κόσμο) θεῶν, πρός χάρη θεῶν πιό «ἐνδοκο-

σμικῶν», ὅπως ἀτμοσφαιρικῶν (τῆς βροχῆς, τοῦ κεραυνοῦ, τοῦ ἥλιου) ἢ καὶ γήινων (τῆς ζωικῆς ἢ χθόνιας δύναμης κ.λπ.). Φυσικά τὸ ἀπόλυτο μπορεῖ νά βλέπεται, ἀρά νά «τοποθετεῖται» ἔξαρχῆς σ' αὐτές τίς ὄψεις τοῦ κόσμου ἢ καὶ σέ ὅλες τίς ὄψεις τοῦ κόσμου, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ οὐρανοῦ, ὅπότε ἔχουμε πολυθεϊσμό – πράγμα πού εἶναι τὸ ἴδιο μέ τόν κοσμοθεϊσμό.

Τό σημαντικό εἶναι ὅτι μιά τέτοια πολυμερής τοποθέτηση τοῦ ἀπολύτου, σέ διάφορες δηλαδή ὄψεις τοῦ κόσμου, προϋποθέτει τήν πολυειδή ἐννόηση, τήν πολύτροπη ἀντίληψή του, κάτι δηλαδή διαφορετικό ἀπό τή διαφοροποιητική κίνηση πού περιγράψαμε πρίν. Διότι, γιά νά τοποθετηθεῖ τό ἀπόλυτο π.χ. στή ζωική ἐνέργεια (manā) πρέπει πρίν νά ἔχει συλληφθεῖ ὡς ζωή· γιά νά τοποθετηθεῖ στή ζωική δύναμη (π.χ. ὡς «κύριος τῶν κτηνῶν») πρέπει πρῶτα νά ἔχει ἐννοηθεῖ ὡς δύναμη· γιά νά τοποθετηθεῖ στόν παγκόσμιο νόμο, πρέπει πρῶτα νά ἔχει γίνει ἀντιληπτό ὡς νόημα· γιά νά τοποθετηθεῖ στό σύνολο τοῦ κόσμου (π.χ. ζεῦγος οὐρανός-γῆ) πρέπει πρῶτα νά ἔχει ἐννοηθεῖ ὡς ὅλο. Τά «οὕτε» τῆς προηγούμενης κίνησης ἀντικαθίστανται ἐδῶ ἀπό τά διάφορα «ώς». Αὐτό μπορεῖ νά περιγραφεῖ ὡς μιά ἀντικατάσταση τοῦ ἀπολύτου, στό νοῦ, ἀπό τίς διάφορες ἐννοήσεις του, δηλαδή ἀπό τίς διάφορες τροπικότητές του.

Τέτοιες τροπικότητες ὑπάρχουν ἀρκετές. Ἀπαριθμήσαμε ἡδη κάποιες, ὅπως τή ζωή, τή δύναμη, τό νόημα, τό ὅλο. Ἀλλες εἶναι τό ἔνα, τό ἄπειρο, ἡ δύμορφιά, ἡ καθαρότητα. Συλλαμβάνουμε, ἀντιλαμβανόμαστε (ὅσο, τονίζουμε καί πάλι, καί ὅταν δέν παραιτούμαστε ἀπό κάθε «ώς», κάθε του δηλαδή ἀντίληψη) τό ἀπόλυτο ὡς ὠραιότητα, ὡς δύναμη, ὡς πραγματικότητα, ὡς νόημα κ.λπ., διαχωρίζοντάς το αὐτή τή φορά ἀπό τίς ἀντίστοιχες ὀντίθετες ἰδέες, δηλαδή ἐδῶ ἀπό τήν ἀσχήμια, τήν ἀδυναμία, τό μηδέν, τό χάος. Καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐτερότητα μπορεῖ, ἐκτός ἀπό βασική, νά καταμετρηθεῖ ἐπίσης ἀνάμεσα σ' αὐτές τίς ἰδέες καὶ νά ἀντιτεθεῖ σέ δ.τι, γιά διάφορους λόγους, δέ χαρακτηρίζεται ἀπό «ἐτερότητα».

Αύτή ή ἀντικατάσταση προϋποτίθεται καὶ ἔξηγεῖ τήν τοποθέτηση τοῦ ἀπολύτου στίς διάφορες ὅψεις τοῦ κόσμου. Οἱ ὅψεις αὐτές μοιάζουν, καθεμιά, μέ τῇ γενικῇ ἰδέᾳ, πού μπορεῖ κάλλιστα νά προῆλθε μέσα ἀπό μιάν ἀφαίρεση τῶν συγκεκριμένων αὐτῶν περιπτώσεών της, πού ἀποτελοῦν οἱ ἐν λόγῳ ὅψεις. ‘Η ζωική δύναμη π.χ., ή χθόνια δύναμη, ή ἀτμοσφαιρική δύναμη, ή παγκόσμια ἐνέργεια εἶναι ὅψεις τοῦ κόσμου, οἱ ὅποιες εἶναι ταυτόχρονα «περιπτώσεις» τῆς ἰδέας «δύναμη».

Τό ἀπόλυτο τοποθετεῖται σ' αὐτές, πότε στή μιά καὶ πότε στήν ὅλῃ ἡ καὶ σέ δλες μοζζί, ἐπειδὴ ἀκριβῶς πρῶτα ἔχει ταυτισθεῖ στό νοῦ μας μ' αὐτήν τήν ἰδέα καὶ ἀντικατασταθεῖ ἀπό αὐτή. ‘Η τοποθέτησή του στίς συγκεκριμένες της «περιπτώσεις», πού εἶναι ταυτόχρονα ὅψεις τοῦ κόσμου, εἶναι τό ἴδιο ἀκριβῶς πράγμα μέ τήν τοποθέτησή του στήν ἰδέα τῆς «δύναμης» γενικά, μέ μόνη διαφορά ὅτι οἱ «περιπτώσεις» αὐτές εἶναι ἀπλῶς πιό συγκεκριμένες της ἐκδοχές, σάν νά λέμε οἱ ἵδιες, ἀλλὰ πιό ἀπτές τροπικότητες. Καὶ ἀποτελοῦν πιό φανερά καὶ αἰσθητά τοποθετήσεις τοῦ ἀπολύτου σέ δψεις τοῦ κόσμου, ἀπό ὅτι αὐτό φαίνεται μέ τήν τοποθέτησή του στίς γενικές ἰδέες πού εἶναι οἱ τροπικότητες.

‘Ο κοσμοθεϊσμός λοιπόν βασίζεται στήν ἀντικατάσταση τοῦ ἀπολύτου ἀπό τροπικότητες, τήν ὁποία καὶ προϋποθέτει, λαμβάνει δμως κυρίως χώρα, ὅταν καὶ αὐτές οἱ τροπικότητες τοποθετηθοῦν μέ τή σειρά τους στίς ὅψεις ἐκείνες τοῦ κόσμου πού βλέπονται ως οἱ συγκεκριμένες τους ἐκδοχές. Τότε οἱ ὅψεις αὐτές τοῦ κόσμου ἀντικαθιστοῦν στό νοῦ τίς τροπικότητες πού ἐκπροσωποῦν, δψως οἱ τροπικότητες τό ἀπόλυτο – ἀντικαθιστοῦν λοιπόν στό νοῦ τό ἀπόλυτο δψως ἀντικαθιστοῦν τό σχετικό οἱ ἀντιθετικά ἀνάλογες δψεις. Καὶ πάλι δηλαδή ή ὑπέρβαση, δηλαδή ή διαφοροποίηση τῶν μέν ἀπό τίς δέ ὑπάρχει, ἀλλά λαμβάνει χώρα μέσα στόν κόσμο, ἀνάμεσα σέ δύο δψεις ἡ μέρη του καὶ δχι συνολικά ἀνάμεσα σ' αὐτόν καὶ στό ἀπόλυτο.

Μπορεῖ ἔτσι ή τροπικότητα π.χ. τοῦ «ὅλου» νά τοποθετηθεῖ

έκτος τοῦ σύμπαντος, θεωρουμένου σ' αὐτήν τήν περίπτωση ώς μερικότητας ἢ πολλαπλότητας ἢ δριακότητας κ.τ.τ. Μπορεῖ δύμας νά τοποθετηθεῖ καὶ σέ μιά πιό συγκεκριμένη, πιό ἐνδοκοσμική «περίπτωσή» της, π.χ. στό σύνολο τοῦ σύμπαντος, στήν ὀλότητα τοῦ κόσμου – πού εἶναι, βέβαια, μιά δψη τοῦ κόσμου. Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει μεταξύ τῶν νέων θρησκειῶν, π.χ. στή «Νέα Ἐποχή»<sup>121</sup>. Σέ πιό ἀρχαϊκές ἐποχές τό ἴδιο θά γινόταν μέ τήν τοποθέτηση τῆς ἴδιας ἴδεας στό σύνολο οὐρανός-γῆ, ἀντί μόνο στόν (δλικό, ἐνικό, ἀδιάσπαστο, παμπεριεκτικό ώς παγκαλυπτικό κ.λπ.) οὐρανό ἔναντι τῆς (πολλαπλῆς, διασπασμένης κ.λπ.) ἀτμόσφαιρας καὶ γῆς.

Πολλές τοποθετήσεις εἶναι δυνατές, ἐφόσον πολλές εἶναι οἱ δψεις τοῦ κόσμου πού, μέ βάση τήν δμοιότητά τους μέ αὐτήν, μποροῦν νά γίνουν φορεῖς τῆς ἴδιας ἴδεας. Αὐτές οἱ τοποθετήσεις συνιστοῦν τόν κοσμοθεῖσμό. Καί τέτοιες ἀκριβῶς τοποθετήσεις ὑποστηρίζουμε ὅτι μποροῦμε νά διαγνώσουμε στίς νέες θρησκείες. Οἱ δψοίς μποροῦν ἔτσι νά όρισθοῦν ώς ἀντικαταστάσεις τοῦ ἀπολύτου ἀπό τροπικότητές του τοποθετημένες στόν κόσμο.

Νά διαγνώσουμε – ἡ, καλύτερα, νά ἀνιχνεύσουμε. Διότι τίς περισσότερες φορές οἱ τροπικότητες δέν εἶναι παρούσες παρά μόνο μέσα ἀπό ὅλλες ἴδεις, στενότερες ἐννοιολογικά ἀπό τίς ἴδιες, ὅλλα ἀνήκουσες σ' αὐτές ώς εἴδη πρός γένος. Δέ θά συναντήσουμε π.χ., πολλές φορές, τήν ἴδια τήν ἴδεα τῆς ἀπειρίας ἡ τῆς ὀλότητας, ὅλλα τήν ἴδεα τοῦ «ἀνοιχτοῦ» (σέ ἀντιδιαστολή πρός τό «κλειστό» ἡ «στενό» πού, στά πλαίσια τῆς ἴδεας τοῦ δλου, παίζουν τό ρόλο τοῦ σχετικοῦ, τοῦ «κακοῦ») ἡ τήν ἴδεα τῆς «διεύρυνσης», τῆς «σχέσης» κ.ο.κ.

121. "Οπως ἔχουμε δείξει στό ἄρθρο μας «Νέα Ἐποχή – Η θρησκειολογική ταυτότητα ἐνός κινήματος», περ. "Ἐξοδος, ἀρ. 6 (10), 1991, σ. 17-29 καὶ 7, σ. 41-61.

”Η, δχι τήν ίδέα τῆς «δύναμης» καθεαυτήν, ἀλλά ἐκείνη τῆς «ἐνέργειας» ἢ τῆς «κυριαρχίας» ἢ τῆς «ἔξουσίας» ἢ τῶν «ἰκανοτήτων», τῶν «δυνάμεων» κ.ο.κ. ”Η, δχι τήν ίδέα τοῦ «πραγματικοῦ», ἀλλά τοῦ «εἶναι», τοῦ «ὑπάρχειν», τῆς «ζωῆς» ἢ ἀκόμα τῆς «ὑγείας», ὅποτε καὶ τῆς «θεραπείας» κ.ο.κ. ”Η, δχι τήν ίδέα τοῦ «νοήματος», ἀλλά ἐκείνη τῆς «τάξης», τῆς «λογικῆς», τῆς «μή-τυχαιότητας», τῆς «ἀλήθειας», τοῦ «νόμου», τῆς «ἀρμονίας» κ.ο.κ. ”Η, δχι τήν ίδέα τῆς «έτεροτητας», ἀλλά τοῦ «ἄλλου χώρου» ἢ τοῦ «ἄλλου χρόνου» ἢ ὅποιασδήποτε δψης τοῦ κόσμου, ὅποιουδήποτε ὄντος ἢ ἀντικειμένου, στό ὅποιο μπορεῖ νά ἐπικολληθεῖ τό ἐπίθετο «ἄλλο».

Τίς στενότερες αὐτές ίδεες μποροῦμε νά τίς δνομάσουμε, καὶ πάλι χάριν βραχυλογίας, ὑποτροπικότητες. Οἱ τροπικότητες είναι λοιπόν συνήθως παροῦσες μέσω τῶν ὑποτροπικοτήτων τους. Πού πολλές φορές συμπίπτουν μέ τίς συγκεκριμένες «περιπτώσεις» τους, γιά τίς δόποιες κάναμε λόγο παραπάνω. Πολλές φορές λοιπόν συναντᾶμε αὐτές τίς «περιπτώσεις» ἢ ἀκόμα καὶ φορεῖς-ἐκπροσώπους τους. ’Αντι γιά τή «δύναμη» π.χ., συναντᾶμε μιά πιό συγκεκριμένη ἔκφρασή της, τή «ζωική» ἢ «ζωτική δύναμη» καὶ ἀντί γι’ αὐτήν τόν ἐκπρόσωπό της: τόν ταῦρο ἢ, σέ ἄλλα μέρη τῆς γῆς, τόν κροκόδειλο κ.ο.κ. ”Η, ἀντί γιά τήν «έτεροτητα» συναντᾶμε τή διαφοροποίηση, ἀντί γι’ αὐτήν τήν ἀπόσπαση, ἀντί γι’ αὐτήν τό πέταγμα, ἀντί γι’ αὐτό τόν ἐκπρόσωπό του: ἔνα πουλί ἢ τά φτερά.

Δημιουργοῦνται ἔτσι ὀλόκληρα συστήματα τροπικοτήτων τοῦ ἀπολύτου, πού ἀποτελοῦνται ἀπό μιά τροπικότητα, τίς ὑποτροπικότητές της, τούς ἐκπροσώπους αὐτῶν κ.ο.κ. καὶ πού ἀντιδιαστέλλονται, βέβαια, πάντα ἀπό τά ἀντίστοιχα συστήματα τοῦ ἑκάστοτε σχετικοῦ. ”Ἄς προσθέσουμε ἀκόμα ὅτι στίς περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν περισσότερα ἀπό ἔνα συστήματα, σέ συνδυασμούς. Τό σύστημα τῆς δύναμης π.χ. συνδυάζεται συχνότατα μέ τό σύστημα τοῦ ὅλου. Δύναμη-ζωή

είναι έπισης συχνότατος συνδυασμός, όπως καί νόημα-δύναμη, νόημα-ὅλο κ.λπ. 'Η έτερότητα, όταν λειτουργεῖ ώς έπιμέρους τροπικότητα, συνδυάζεται έπισης μέ δλες τίς ἄλλες.

'Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι μπορεῖ κανείς, ἐντοπίζοντας κυρίως μέσω τῶν ὑποτροπικοτήτων τους τίς τροπικότητες πού ἐπικρατοῦν σέ κάθε νέα θρησκεία, νά τήν ἀναγάγει σέ κάποια ἀπό αὐτές ἡ σέ κάποιο συνδυασμό τους καί νά τή θεωρήσει ἀπλῶς μιά ἔκφραση αὐτῆς ἡ αὐτοῦ τοῦ συνδυασμοῦ – ὅπως δηλαδή μπορεῖ νά γίνει καί μέ τίς θρησκείες γενικά. Βέβαια, αὐτό σημαίνει ότι πρέπει νά ἔξετάσουμε κάθε νέα θρησκεία, ἡ μεγάλο ἀριθμό ἀπό αὐτές χωριστά καί νά τίς κατανείμουμε κατόπιν, διαδοποιώντας τις, στίς διάφορες τροπικότητες, οἱ δοποῖς θά παιζουν τό ρόλο τῶν κατηγοριῶν.

Πρόκειται γιά ἔνα ἔγχειρημα πού δέν μποροῦμε νά ἀναλάβουμε ἐδῶ. Δώσαμε ώστόσο ἥδη ἔνα παράδειγμα: ὁ «ἄλλος χῶρος» είναι μιά ὑποτροπικότητα τῆς «έτερότητας», μιά ὑποτροπικότητα τήν ὅποια, μαζί μέ τίς συναφεῖς τῆς «ἄλλος κόσμος», «ἄλλη πραγματικότητα» κ.ο.κ., μοιράζονται πολλές νέες θρησκείες. 'Ο ἄλλος αὐτός χῶρος τοποθετεῖται, ἡ πίσω ἀπό τά φαινόμενα τοῦ ἐμπειρικοῦ κόσμου, ἡ στό «βάθος» τῆς πραγματικότητας, ἡ στό «βάθος τῆς γῆς» (διότι ὑπάρχει καί αὐτό) ἡ μετά θάνατον. Μπορεῖ ἀκόμα νά είναι μιά χαμένη ἡπειρος ἡ τό «ἔξωτα διάστημα», οἱ «ἔσχατιές τοῦ σύμπαντος» κ.λπ.

Σ' δλες τίς περιπτώσεις πρόκειται γιά μιά ἔτεροποιημένη δψη τοῦ κόσμου, γιά ἔναν ἔτερο χῶρο, πού ἀποτελεῖ τό κοινό τους χαρακτηριστικό. Στό βαθμό λοιπόν πού προϋποθέτουν αὐτό τό κοινό χαρακτηριστικό, μποροῦμε νά κατατάξουμε σ' αὐτόν τό νεοσαμανισμό, τόν ἀποκρυφισμό, τόν ἐσωτερισμό, τήν τέταρτη διάσταση, τό μεταθανάτιο κόσμο, τήν Ἀτλαντίδα, τό Σείριο καί δλα τά συναφῆ.

Μποροῦμε νά ἐπεκταθοῦμε ώστόσο, ἔστω καί δίχως τήν ἀπαιτούμενη ἔξέταση καί σέ κάποια ἄλλα παραδείγματα. 'Ετσι,

οἱ παραπάνω νέες θρησκείες μποροῦν, σ' ἔναν ἄλλο βαθμό, νά ἀνήκουν βέβαια καὶ ἄλλον π.χ. στό σύστημα τῆς δύναμης. 'Ο ἀποκρυφισμός π.χ. εἶναι ἐπίσης ἔνας τρόπος ἀπόκτησης δυνάμεων καὶ μάλιστα «ἄλλων» δυνάμεων. 'Η μαγεία ἀποτελεῖ ἐπίσης περίπτωση ἀντικατάστασης τῆς ἰδέας τοῦ ἀπολύτου μέ ἐκείνην τῆς δύναμης ἡ καὶ τῆς παντοδυναμίας πρός πραγματοποίηση τῆς ἀνθρώπινης βούλησης, ἡ ὅποια μπορεῖ νά ἔχει ως ἀντικείμενο καὶ πάλι τῇ δύναμῃ ἡ τὴν ἀπόλαυση (ὑποτροπικότητα τῆς «εὐδαιμονίας», τῆς «μακαριότητας») ἡ τῇ ζωῇ (ὑποτροπικότητα τῆς «πραγματικότητας»).

'Η μαγεία, δὲ ἐσωτερισμός καὶ τόσα ἄλλα, μποροῦν πάλι νά ἐνταχθοῦν σέ ἔνα ἄλλο σύστημα, π.χ. ἐκεῖνο τοῦ ὅλου, ὃπου θά ὑπηρετήσουν μαζὶ μέ ἄλλα στοιχεῖα τὴν ἐπίτευξή του, ὅπως στή «Νέα Ἐποχή». 'Η ᾖδια ἡ «Νέα Ἐποχή» δέν εἶναι παρά μιά περίπτωση ἀντικατάστασης τοῦ ἀπολύτου ἀπό τό ὅλο ἡ τό ἔνα, σέ συνδυασμό μέ τὴν ἑτερότητα ως «ἄλλο (νέο) χρόνο». Στόν «ἄλλο χρόνο» μποροῦν νά ἐνταχθοῦν ἐπίσης ὅλες οἱ χιλιαστικές νέες – ἡ καὶ μή – θρησκείες.

'Η ἀστρολογία μπορεῖ νά θεωρηθεῖ κάλλιστα ως μιά ἀπό τίς πολλές περιπτώσεις ἀντικατάστασης τοῦ ἀπολύτου ἀπό τό «νόημα» πού ἐδῶ ἐμφανίζεται ως ἔνας «παγκόσμιος νόμος» ἡ μιά «παγκόσμια τάξη», ἡ ὅποια τοποθετεῖται, στήν περίπτωση αὐτή, στήν ὅψη ἐκείνη τοῦ κόσμου πού λέγεται ἔναστρος οὐρανός. Καὶ ἀποτελεῖ, βέβαια, μιάς καὶ πρόκειται γιά «παγκόσμια» τάξη, ἐπίσης συνδυασμό μέ τὴν ἰδέα τοῦ ὅλου. 'Η ἀστρολογία δηλαδή θά δρισθεῖ ως μιά περίπτωση ἀντικατάστασης τοῦ ἀπολύτου ἀπό τίς ἰδέες τοῦ νοήματος καὶ τοῦ ὅλου.

Τό ᾖδιο οἱ «θεραπευτικές» νέες θρησκείες θά καταταγοῦν στήν υποτροπικότητα τοῦ πραγματικοῦ «ζωή», πράγμα πού ἰσχύει καὶ γιά τὸν ύγιεινισμό, τὴν οἰκολογία («ύγεια», «ζωή», ἄλλα καὶ «καθαρότητα», ἐπιστροφή στήν «ἀρχή» κ.λπ.). Εἶναι φανερό, ἔστω κι ἀπό αὐτή τῇ σύντομη ἔξέταση καὶ κατάταξη,

ὅτι κάθε νέα θρησκεία συνίσταται κατά βάθος ἀπό μιά ἀντικατάσταση τοῦ ἀπολύτου ἀπό μιά δψη τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία μέ τῇ σειρά της ἀντικαθιστᾶ μιά τροπικότητα.

Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο μπορεῖ κανείς νά κατατάξει τίς νέες θρησκείες σέ οἰκογένειες, μέ βάση κριτήρια πιό θεμελιώδη ἀπό ἐκείνα πού ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἄλλο<sup>122</sup>. Ἀλλά καί νά φτάσει στή ρίζα τους, στήν ταυτότητα ἡ οὐσία τους σ' αὐτό δηλαδή πού τελικά εἶναι. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, οἱ νέες θρησκείες, ὅπως ἔξαλλου καί ὄλες οἱ θρησκείες, δέν εἶναι παρά ἡ πολυποίκιλη ἔκφραση μιᾶς διαδικασίας ἀντικατάστασης τοῦ ἀπολύτου ἀπό τίς τροπικότητές του. ‘Η «παλιά θρησκευτική συνείδηση», στό μέτρο πού ταυτίζεται μέ τή χριστιανική πίστη, εἶχε καταργήσει τίς τροπικότητες καί τίς εἶχε ἀντικαταστήσει μέ τόν Χριστό, μέ τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό πού συμβαίνει σήμερα δέν εἶναι παρά ἡ ἀντίθετη κίνηση: μιά θριαμβευτική ἐπάνοδος τῶν τροπικοτήτων.

‘Η ἀναβίωση δηλαδή, ὑπό τόν τίτλο τῆς «νέας», μιᾶς ἀκόμα πιό «παλιᾶς», ἀπό ἐκείνη πού ἡ Ἰδια χαρακτηρίζει ώς τέτοια, θρησκευτικῆς συνείδησης. ‘Η ὁποία, στήν παροῦσα φάση της, μέ βάση τήν τοποθέτηση τῶν τροπικοτήτων σέ δψεις τοῦ κόσμου, μπορεῖ νά δρισθεῖ συνολικά ώς μιά σύγχρονη ἀναβίωση τῆς πολυθρησκευτικότητας.

122. Ο J. Gordon Melton προτείνει μιά διαίρεση σέ διάφορες «οἰκογένειες» τῶν «ἀγίων τῆς τελευταίας ἡμέρας», τήν «κοινωνική (communal) οἰκογένεια», τή «μεταφυσική οἰκογένεια τῆς Νέας Σκέψης», τήν «ψυχική» οἰκογένειο μαζί μ' ἐκείνην τῆς «Νέας Ἐποχῆς», τή «μαγική οἰκογένεια», τήν «ἀνατολική οἰκογένεια», τή «μεσοανατολική οἰκογένεια» (δ.π., σ. 460-466).